



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

SEÇİME DOĞRU TÜRKİYE VE GERÇEKLER

SEÇİME DOĞRU TÜRKİYE VE GERÇEKLER



www.mhp.org.tr









Bir tarafta hepimiz varız, diğerk yanda milletimizi ayrıştırmaya çalışan odaklar.

Bir yanda Türk milleti var, diğerk yanda iřtahları yüzyıllardır doymayan Haçlı zihniyeti.

Umuyorlar ki birbirimizden kopalım.

İstiyorlar ki kardeş kavgasının tarafı olalım.

Diliyorlar ki birbirimize küselim ve çözülelim.

Aramızı bozmaya çalışıyorlar.

Birbirimize düşürmeye çabalıyorlar.

Biz birlikteyken amaçlarına ulaşamadılar, ulaşamayacaklarını da biliyorlar.

Şimdi de dağıtarak sonuç almayı istiyorlar.

Ama asla başaramayacaklar.

Emellerine muvaffak olmayacaklar.

Bizi asla bölmeyecekler.

Son sözümüzü 29 Ekim 1923'te söyledik.

Kimse heveslenmesin.

Bu tarihî yeminden geri atmayacağız.

Türkiye'ye hep birlikte sahip çıkacağız ve Türk milletini Allah'ın izniyle sonsuza kadar var edeceğiz.

Devlet BAHÇELİ





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

"İSTANBUL

AÇIK HAVA TOPLANTISINDA

YAPMIŞ OLDUKLARI"

KONUŞMA METNİ

29 MAYIS 2011





**Aziz Vatandaşlarım,
Kıymetli Dava Arkadaşlarım,
Muhterem İstanbullular,
Değerli Basın Mensupları,**

Geçmişi şan ve şerefle dolu olan İstanbul'da bugün bir tarih yazılmaktadır.

Türkiye'nin kalbi bugün Kazlıçeşme'de atmaktadır.

Vatan için çarpan yürekler, Türk milletinin ortak geçmişi, ortak tarihî ve ortak geleceği için atan kalpler, bugün İstanbul'da buluşmuştur.

Fethin 558'inci yıl dönümünde İstanbul büyük bir coşku içinde harekete geçmiştir.

Yeni bir fetih için kararlı olanlar umutlarını, özlemlerini, hedeflerini, iddialarını buraya getirmişlerdir.



İstanbul ses vermiş, sesine kulak verilmesi için ayağa kalkmıştır.

Bu ses; imanın, inancın ve fedakârlığın sesidir.

Bu ses; cesaretin, dik duruşun, eğilmez başın ve yenilmez kudretin sesidir.

Bu ses; Bilge Kağan'ın, Alparslan'ın, Osman Gazi'nin ve Fatih'in sesidir.

Bu ses; Şey Edebalı'nın, Akşemsettin'in, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Yunus'un ve Mevlana'nın sesidir.

Bu ses; Boğaz'daki düşman birliklerine, geldikleri gibi giderler diyerek rest çeken Mustafa Kemal'in sesidir.

Bu ses; Türk milletinin sesidir, Cumhuriyetin nefesidir.

Millet sevdasından yanıp tutuşanlar,

Bayrak aşkıyla kendinden geçenler,

Ve bin yıllık kardeşliği yaşatmaya sonuna kadar yeminli olanlar burada toplanmıştır.

Böylesi bir muhteşem atmosferde sizlerle bir araya gelmekten dolayı son derece bahtiyarım.

Bizlerin kavuşmasını bir kez daha nasip eden Yüce Allah'a sonsuz şükür ediyorum.

Millî bir heyecan içinde kucaklaşmak için koşup gelen her bir İstanbullu kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.



Bu açık hava toplantısının, aziz milletimizin ve muhterem İstanbulluların geleceğinde çok önemli sonuçlar ortaya çıkacağına yürekten inanıyorum.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz.

Muhterem Vatandaşlarım,

Bugün, dünyanın en büyük Türk kentinin fethedilişinin 558. yıl dönümünü kutluyoruz.

Gururluyuz; çünkü çağ açıp çap kapatan bir ecdadın torunlarıyız.

İftihar ediyoruz; çünkü Fethi Peygamber Efendi'miz tarafından müjdelenen bu kutlu şehrin burçlarına "Üç hilal"i asanların soyundanız.

Kıvançlıyız; çünkü cihan imparatorluğunun varisleriyiz.

Atalarımızın İstanbul'u Bizans'tan alarak Türk topraklarına katması tarihin seyrini değiştirmiştir.

Fetihle birlikte, 400 çadırlık Türkmen Beyliğinin büyüme, gelişme ve yurt tutma ülküsü muazzam şekilde ileri bir aşamaya geçmiştir.

Binli yılların başında Anadolu'yu vatanlaştıran atalarımızın yüreklerinde taşıdıkları fütuhat ve hâkimiyet ruhu büyük bir askerî zaferle taçlanmıştır.



İstanbul'un fethi ile Türklerin Orta Asya'dan başlayan beş-yüz yıllık yurt edinme arayışı, Avrupa içlerine doğru yönelmiş ve imparatorluğun genişleme coğrafyası belirginleşmiştir.

Ne mutlu ki, Türk milleti Fetih ile birlikte kültürlerin, inançların, ticaretin ve kıtaların kavşak noktasında bulunan bu dünyanın kentini hâkimiyeti altına almıştır.

Bu kentin Türklerce sahiplenilmesi aynı zamanda, büyük Türk Hakanı İkinci Mehmet'i "Fatih" yapan bir millî şuurun da ifadesidir.

Fetih ile yüzyıllardır cihan hâkimiyeti ile yanıp tutuşan Türk milleti, bu hedefine ulaşmak için ilk büyük adımı atmıştır.

1453 tarihinden sonraki dönemde milletimiz küresel dengeleri değiştiren büyük bir güç olarak tarihteki yerini almıştır.

Anadolu'nun fethinden başlayarak, İstanbul'un Fethine ulaşan, vatan sevgisinin bayrağını surlara diken kahramanları yetiştiren büyük Türk milleti ile övünüyorum.

Bu muhteşem kenti bir Türk toprağı hâline getirerek, tarihe damgasını vurmuş olan başta büyük Hakan Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fütuhatta yer alan ecdadımıza ve kaybettiğimiz bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun.



Aziz Vatandaşlarım,

12 Haziranda yapılacak olan Milletvekili Genel Seçimine iki haftalık bir süre kalmıştır.

Türkiye'nin kader ve karar anı ufukta belirlemiştir.

Türk milletinin millî ve manevi değerlerinin tartışıldığı, ilke ve kurumlarının aşındırıldığı karanlık yılların artık sonuna gelinmiştir.

Sandıkla gelen AKP iktidarının, sandıkla gitmesi yalnızca bir zaman meselesidir.

Milletimizin yaklaşık dokuz yılını heba eden AKP Hükûmetinden kurtulmak için tarihî bir fırsat önümüzdedir.

Demokrasinin vazgeçilmez bir gereği olan önümüzdeki seçimde, sizler siyasi tercihlerinizi yapacaksınız.

Öncelikle seçimin güvenli, huzurlu, emniyetli, adil ve adaletili bir şekilde geçmesini temenni ediyorum.

Ülkemizin geleceğini şekillendirmek için her vatandaşımın sandıkta oy kullanması gerektiğine inanıyorum.

Seçimde yüksek katılımı sağlayarak, içinde bulunduğumuz kötü gidişatın tersine çevrileceğini ümit ediyorum.

Türkiye'nin sorunları kritik bir eşığe dayanmıştır.

Siyaset yozlaşmış, dış politika duvara toslamış, ekonomi buhrana girmiş, toplum bunalmış ve milletimiz usanmıştır.



Özellikle ekonomideki kriz İstanbullu her kardeşimin hanesine ateş topu gibi düşmüştür.

Ülkemizde zenginin geliriyle yoksulun geliri arasındaki fark 8,5 kata çıkmıştır.

Çok tüketenle, hiç tüketmeyen arasında uçurum derinleşmiştir.

Oysaki İstanbul toplamda % 25'lik payla tüketim harcamasında ilk sıradadır.

Ama tüketenler, harcayanlar, gezenler, yiyenler, tatile gidenler sizler değilsiniz.

Onlar bellidir ve AKP'nin adaletsiz ve insanı dışlayan ekonomi politikalarından destek görmektedirler.

AKP'yle birlikte rant ekonomisi hâkim olmuştur.

Sürdürülebilir bir yağma düzeni ve hesap vermekten uzak bozuk yapı hükûmet eliyle meşrulaştırılmıştır.

Bu marazi hâl İstanbul'da daha dayanılmaz bir noktadadır.

İstanbul'un her köşesi sefalet yuvasına dönmüştür.

İflaslar, işten çıkarmalar İstanbul'u perişan etmiştir.

Bir zamanlar taşı toprağı altın olan İstanbul, yoksulluğun çığırından çıktığı bir şehir hâline gelmiştir.

Sirkeçideki işportacılar dertlidir.

Tuzlada'daki tersane işçileri korku içindedir.



Laleli'deki esnaf açmazdadır.

Zeytinburnu'ndaki tekstil atölyelerinde çalışanlar umutsuzdur.

Topkapı'nın izbe yerlerinde ekmek parasını kazanmaya uğraşanlar mağdurdur.

Gedikpaşa'daki kunduracılar, İkitelli'deki KOBİ'ler, Bayrampaşa'daki küçük iş yerleri çığ gibi biriken sorunların altında ezilmektedir.

Protesto edilmiş senetler, karşılıksız çıkan çekler, hacizler, kredi kartı batakları İstanbulluları canından bezdirmiştir.

Bireysel borçlar dağ gibi birikmiştir.

Elde, avuçta bir şey kalmamıştır.

İstanbullu kardeşim memleketinden gelen erzaklarla günlük gıda ihtiyacını karşılamaktadır.

Bu şehrin dört bir yanına hüznün çökmüştür.

AKP güdümlü çeteler, imar ve arazi mafyaları İstanbul'a kan kusturmaktadır.

İşsizlik azmış ve milyonlarca insanımız ekmek parasını kazanmaktan mahrum bir duruma gelmiştir.

Başbakan böylesi bir durumda bile "Durmak yok yola devam!" demektedir.

Anlaşıldığı kadarıyla iktidarda kalırsa işsizliği, yokluğu, muhtaçlığı devam ettirecektir.



Bu şartlar altında yine iktidara geleceklerini iddia etmektedir.

Türkiye kötü yönetilmektedir, İstanbul imdat çağrılarını vermektedir; Başbakan başarılı oldukları yalanını ısrarla sürdürmektedir.

Hâlâ ısmarlama anketlerde oyunu yüksek göstermektedir.

Bir iktidarın gitmesi için daha ne olması gerekmektedir?

Hangi sosyal ve ekonomik kaosa ihtiyaç vardır?

Ülkemiz zaten yangın yeridir.

İstanbul'un her tarafında hayal kırıklıkları vardır.

Gençlerimiz iş bulamadığından dolayı yuva kuramamaktadır.

Yarınları karanlıktır.

Bu nedenle her yıl 700 bin kardeşime iş vermek için İstanbul'dan ses veriyoruz.

% 7'lik ekonomik büyüme hedefiyle işsizlik sorununun üstesinden mutlaka geleceğiz.

Gençlerimizin yurt ve barınma sorunlarını temelinden çözmek ve parasal yardımı attırmak için buradan söz veriyoruz.

İstanbul'un her yerine ikili hayat sinmiştir.

Bir tarafında lüks, konfor ve israf vardır.



Diğer tarafında açlık, sefalet ve çile yer almaktadır.

Yoksulluk ve zenginlik İstanbul'un her tarafında sürekli yana yanadır.

Bu çelişki suç oranlarını artırmaktadır.

Sığınma evleri biçarelerle dolup taşmaktadır.

Cezaevleri işsizlikten ve yoksulluktan dolayı hayatları kararlarla doludur.

Boşanmalar, aile içi dramlar fazlaşmaktadır.

Yoksul kardeşim ızdırap içindedir.

Başını sokacak bir meskeni yoktur.

Kirasını dahi ödeyemeyecek bir haldedir.

Ülkemizde her yüz vatandaşımızdan 44'ü yeni giysi alamayacak durumdadır.

Her yüz kişiden 38'i evini ısıtacak imkândan mahrumdur.

Milletimizin yarısı et yiyememektedir.

İstanbul'da bu manzara daha vahimdir.

Başbakan Erdoğan buna da istikrar demektedir.

Milletimizin akıyla, idrakıyla ve zekâsıyla alay etmektedir.

Eşitsizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizlik zıvanadan çıkmıştır.



AKP'nin adaletten, özgürlükten ve ahlaktan yoksun ekonomi politikaları İstanbullu vatandaşımı mahzun hâle düşürmüştür.

Yandaşlar kazanmış, palazlanmış ve zenginleşmiş; siz İstanbullu kardeşlerim kaybetmiştir.

Hanedan çocukları gemiler almış, mısır ticaretine girmiş, yumurtacı ve enerji patronu olmuşlardır.

Talih bir avuç haramzadeye gülerken, milletimize hiç uğramamıştır.

İstanbul'un değişik semtlerinde sönen hayaller, tükenen ümitler korkutucu boyutlara ulaşmıştır.

Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısında şiddetli bir kanama vardır.

Bu kanamayı durduracak biziz.

İstanbul'un her köşesinde yoksulluğun acı izleri bulunmaktadır.

Bu izleri silecek Milliyetçi Hareket Partisi iktidardır.

Sayıları 13 milyona yaklaşan vatandaşımız yoksuldur.

Kimsesizler, dul ve yetimler, yolda kalmışlar, bir dilim ekmeğe hasret kalanlar her geçen gün çoğalmaktadır.

Her gece yatağa yüz binlerce çocuğumuz aç girmektedir.

Anneler yılgın ve üzgündür.



Babalar sıkıntılı ve düşüncelidir.

Türkiye'nin yürekleri burkan tablosu ortada iken; Başbakan bize sayılarla konuş demektedir.

Yapacak bir işi kalmadığından 2002 yılındaki asgari ücretle bugünkü asgari ücreti kıyaslamaktadır.

Başbakan önüne konulan rakamları okumayı bıraksın da çarşıya pazara, marketlere ve sokak aralarına bir baksın.

Gelsin belediye başkanlığı yaptığı bu kutlu şehrin acınacak hâlini görsün.

Etrafındaki beslemelerin durumuna bakarak, asgari ücretin alım gücü arttı diyerek utanmadan milletimize yalan söylemesin.

Soruyorum sizlere;

Düne göre gelirinizde, cebinize giren parada bir artış oldu mu?

Hayat şartlarınız düzeldi mi?

Borçlarınız azaldı mı?

Başbakan Erdoğan, kimin alım gücünün arttığını karıştırıyor.

Un, yağ, şeker, çay ve simit hesabı yaparken; gerçeklerin görülmeceğini zannediyor.

Milletimizin gelirinde bir artış yok.

Rakam oyunları ile kişi başına geliri artırmasının İstanbullu da bir karşılığı yok.



AKP'ye oy veren kardeşlerim de buna kanmıyor artık.

Takılmış plak gibi 2002'nin verileriyle bugünü karşılaştırması aslında zavallılığını göstermektedir.

Recep Tayyip Erdoğan, eğer ille de geliri artan birisini görmek istiyorsa boy aynasına bakması yeterlidir.

Orada hırsızları, uğursuzları, helalle haramı karıştıranları, devletin malını gasbeden yüzsüzleri, yankesicileri ve şahsi servetindeki muazzam artışları görecektir.

Dün, aldığı maaşla geçinemediğini söyleyen Başbakan, bugün asgari ücretin yeterliliğinden bahsetmektedir.

Üzülerek söylemeliyim ki asgari ücretli kardeşlerim aylık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmişlerdir.

Biz buradan asgari ücreti net 825 lira yapmak için ses veriyoruz.

Milyonlarca asgari ücretle ayakta durmaya gayret eden vatandaşlarımızın yanında olmak ve onların elinden tutmak için ses veriyoruz.

Filelerini doldurmak için söz veriyoruz.

Çocuklarını okutmaları için destek olmak için söz veriyoruz.

Başbakan; rakam, oran ve yüzdelerle milletimizi kandırmaktadır.

Kriz teğet geçti derken de aynı gaflete düşmüştü.



Bize bir şey olmaz hezeyanıyla da aynı yanlışın içindeydi.

Başbakan Erdoğan; enflasyon geriliyor diyor; ancak artan fiyatların ve çoğalan hayat pahalılığının izahını bir türlü yapamıyor.

Faizler düşüyor diyor; fakat Türkiye'nin, dünyanın en yüksek birkaç faiz oranından birisine sahip olduğunu nedense itiraf edemiyor.

Borcun millî gelire oranı geriliyor diyor; ama 500 milyar dolar sınırına dayanan toplam borcu bir türlü ağzına alamıyor.

Çiftçimizin, esnafımızın kredi faizlerinin düştüğünü söylüyor; ama esnafın, çiftçinin mahvolduğunu bir türlü anlayamıyor.

Çünkü gözü var göremiyor, kulağı var duyamıyor.

Çiftçimizin sorunlarını inşallah biz çözeceğiz.

Tarımsal destekleri millî gelirin yüzde 1,5'una çıkaracağız.

Mazottan ÖTV ve KDV almayacağız.

Arpa, buğday, pancar, pamuk, fındık, çay para edecek.

Çiftçilerimizin kullandığı elektriği ucuzlatacağız.

Ürünler tarlada kalmayacak.

Esnafımızın ise her zaman yanında olacağız.



Büyük alışveriş merkezlerinden koruyacağız.

Sorunlarını Allah'ın izniyle çözeceğiz.

İstanbulu esnaf kardeşimin elinden tutacağız.

Umutlarını tazeleyeceğiz.

Başbakan Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerindeki artışı da milliyetçilik olarak sunuyor, IMF kapılarında gezdiği günleri unutturmaya çalışıyor.

Başbakan milliyetçiliği parayla ölçüyor.

Her şeyi banka hesaplarına benzetiyor.

Bu kadar densiz, art niyetli ve gerçeklerden kopuk bu şahsın Türkiye'yi yönetmesi Türk milleti için bir züldür.

Ülkemizi pazarlamakla övünen, parti menfaati için paz elbisesi bile giyebileceğinden bahseden Başbakana hatırlatırım ki;

Sen bizim milliyetçiliğimizle asla boy ölçüşemezsin.

Senin ne seviyen yeter ne de bozuk sicilin buna elverir.

Sen milliyetçiliği ağzına bile alamazsın.

Çünkü o ağızdan Türklüğe ve millî kimliğe zehir saçılmıştır.

Milleti bölmek için hiddet ve nefret dalgası yayılmıştır.

Senin için milliyetçilik ve milliyetçiler düşmandır.



Milliyetçileri gözaltına almakta, sindirmekte ve iftira atmakta üstüne yoktur.

Ne var ki sıra İstanbul'u yaşanmaz hâle getiren çetelere geldiğinde toleranslısın ve görmezden geliyorsun.

Asayişsizliğin her tarafı esir aldığından haberin bile yok.

Başbakan sanmaktadır ki, Orta Asya'ya gitmek, Orhun Anıtları'nın yolunu yaptırmak, poşu bağlamak, rozet takmak milliyetçiliktir.

Başbakan her şeyi istismar ettiği gibi milliyetçiliği de istismar etmektedir.

Başbakan Erdoğan'a buradan sesleniyorum:

Milliyetçilik bir hissetmedir, taklit ve şekille olmaz.

Bir inanç meselesidir, eş başkanlıkla bağdaşmaz.

Sen Orta Asya'nın haritada yerini bilmezken, atalarımızın hatıralarını bizler kalplerimizde yaşıyorduk.

Mete Han'ın zaferleriyle övünüyor, Bilge Kağan'la gurur duyuyor, Alparslan'da kendimizi buluyorduk.

Tanrı Dağı denildiği zaman umutlanıyor, Doğu Türkistan denildiği zaman hüzünleniyorduk.

Orhun'un suyundan susuzluğumuzu gidereceğimiz günlerin düşünüyorduk.

Recep Tayyip Erdoğan sen bunları anlamasın.



Anlasan da dile getiremezsin.

Senin karikatüründe bile kovboy var, Batı özlemi var.

Teslimiyet ve yabancı hayranlığı senin içine sinmiş.

Sen istesen de bizden olamazsın, milliyetçi kalamazsın.
Zira Türk milletine yabancısın.

Sen değil misin milliyetçiliği kırmızı çizgi ilan eden?

Şimdi ne oldu da milliyetçiliği ağzından düşürmüyorsun?

Üstelik bizim milliyetçiliğimizi eleştirmeye cüret ediyorsun.

Sen kendine bak ve milliyetçilerin sabrını daha fazla zorlama.

Sizden alacağımız güçle; AKP iktidarının 9 yıla yaklaşan heba olmuş döneminin hesabını soracağız.

İhanetin belini Allah'ın izniyle kıracağız.

Refahı, bolluğu ve bereketi her eve dağıtacağız.

Emeklilerimizi yılda 13 maaşla rahata erdireceğiz.

Çocukları koruyacağız, gençlerimize destek vereceğiz.

Kadınlara yönelik şiddete mani olacağız.

Üreten ekonomiyle vatandaşlarımıza can simidi uzatacağız.

Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız.

Yoksulluğu tarihe gömeceğiz, işsizliği yeneceğiz.



Herkes evine kimseye muhtaç olmadan ekmek götürecek.

Çocukların yüzleri gülecek. Piskevütler ellerden düşmeyecek.

"Hilal kart"la yardıma muhtaç her kardeşimin elinden tutacağız.

Evlere, mahallere mutluluk ve keyif gelecek.

"Hilal kart"la ihtiyaçlar karşılanacak.

"Hilal kart"la vatanımızın her köşesine bolluk getireceğiz.

"Hilal kart" helalinizdir.

Bununla karınlar doycak. Poşetler, sepetler, erzaklarla dolup taşacak.

Esnafımız rahatlayacak, mutfaklara neşe gelecek.

Yolsuzluğa, hırsızlığa, talana, vurguna karışmış, çanak tutmuş, ortam hazırlamış AKP kadrolarının burunlarından fitil fitil getireceğiz.

Yoksulluğun ve çürümüşlüğün müsebbibi AKP iktidarının yakasından tutacağız ve yaptıklarına pişman edeceğiz.

Başbakan Erdoğan ve arkadaşlarını Yüce Divan'a göndereceğiz.

Bunları sizlerden aldığımız güçle yapacağız.

Sizlerin desteğiyle, himmetiyle her güçlüğü yeneceğiz.



AKP'nin bölünmüş Türkiye projesinin önüne bu şekilde çıkacağız.

Vatanımızın üzerinde dolaşan kara bulutları sizlerin yardımıyla dağıtacağız.

Talihsizlikleri, tahribatları, tavizleri büyük Türk milletinin yardımıyla yok edeceğiz.

Beş yüzyıl önce gemileri karadan yürüten kudretin, bugün neleri başarabileceğini mutlaka göstereceğiz.

Fitne Bizans'ı mağlup eden yüksek iradenin nelere kadir olduğunu dileyen ve isteyen herkese ispatlayacağız.

Surları yaran gülle gibi AKP'yi sandıkta dağıtacağız.

Ecdadın elinden düşman siperlerine fırlayan mızrak gibi hedefimize ulaşacağız.

Türkiye'ye sahip çıkacağız, Türk milletini bütün güzellikleriyle kucaklayacağız.

Ne mutlu Türk'üm diyeceğiz; eş başkanların oyunlarını başarılarına geçireceğiz.

Dağılmaya, parçalanmaya, ufalanmaya, ayrışmaya fırsat vermeyeceğiz.

Demokrasi ve insan hakları maskesi takan iğrenç suratlılara Milliyetçi Hareketin kim olduğunu eninde sonunda göstereceğiz.



Yedi tepesiyle, deniziyle ve tarihe şahitlik eden kadim yapısıyla İstanbul'u huzura erdireceğiz.

Sokaklarımızdaki insanlık düşmanlarını inanç deryamızın azametiyle temizleyeceğiz.

İstanbul; 12 Haziranda iyiye, doğruya ve güzele olan bağlılığını bir kez daha gösterecektir.

Teslimiyetçiliğe şamar olacak kafasına inecektir.

Belalara ve komplolara geçit vermeyecektir.

İstanbul ses verecek, melanet kaçacak delik arayacaktır.

İstanbul ses verecek, komplolar, rezaletler muhataplarının ellerinde patlayacaktır.

İstanbul ses verecek, AKP eriyip tükenecektir.

Buradan hepimize soruyor ve cevabınızı yüksek sesle duymak istiyorum:

12 Haziranda huzurlu, güvenli ve barış içinde bir Türkiye için ses verecek misiniz?

AKP iktidarının yıkım projesini sandığa gömmek için ses verecek misiniz?

Yoksulluğu, yolsuzluğu ve işsizliği azdıran AKP'yi sandıkta felç etmek için ses verecek misiniz?

İşte İstanbul budur.

Vatansever yürekler bu kadar azimlidir.



Sesiniz canilere korku salacak, hayâsızları kaçıracaktır.

Kararlığınız şer odaklarını nefessiz bırakacak, Batı uşaklarını pişman ettirecektir.

Sizlerle övünüyorum, sizlerle gurur duyuyorum.

Muhterem Vatandaşlarım,

AKP ile geçen 8,5 yıllık zaman diliminde;

• Bedeli kan ve gözyaşıyla ödenerek kazanılmış millî bağımsızlığımız,

• Bin yılı aşkın süredir sevgi ve karşılıklı ilgiyle beslenmiş kardeşliğimiz,

• Asırlarca ecdadımızın gayret ve çabasıyla oluşturduğu millî varlıklarımız,

• Bir ve bir arada yaşayarak elde ettiğimiz derin ve büyük millî kültürümüz,

• Millî kimliğimiz, dirliğimiz ve huzurumuz,

Tehdit ve tehlikelere maruz kalmış, Türk tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar aşınmaya yüz tutmuştur.

Ülkemiz yıllardan beri AKP yönetimi altında inim inim inlemiştir.

Tartışılmadık değer, sorgulanmadık kıymet ve incitilmedik varlık neredeyse kalmamıştır.



Başbakan Erdoğan'ın "İstikrar sürsün." sözlerinin altında bu garabet manzaranın devam etme arzusu vardır.

"Birlikte yürüdük." sözlerinin gerisinde ki niyet ve gerçek ise bellidir ve hepimizin de malumudur.

Esasında birlikte yürüdüğü ne aziz milletimizdir ne de millî değerlerimizdir.

Başbakan Erdoğan'ın kimlerle yürüdüğü, kimlerin projelerine taşeronluk yaptığı ve hangi emelleri taşıdığı gün gibi ortadadır.

Bir tarafta, hedefindeki yeni Anayasa'yla Türkiye'nin altını oymak ve temellerini sarsmak için PKK'yla ve siyasi bölücülerle yürümektedir.

Diğer tarafta ise, Büyük Orta Doğu Projesi'nin gerçekleşmesi için küresel güç merkezleriyle birlikte adım atmaktadır.

Bugün Türkiye bölünmenin soğuk sularına demir atmak üzereyse bunun vebali Başbakan ve el birliği yaptığı iç ve dış odaklardır.

Türk milletinin terörle terbiye edilmesi ve her talebe boyun eğmesi için sinsi bir kuşatma her geçen gün baskısını artırmaktadır.

Daha birkaç gün önce Etiler'de patlayan bomba her şeyi berrak biçimde göstermiştir.

Bu hunhar saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza buradan bir kez daha acil şifalar diliyorum.



Taksim'deki canlı bomba felaketinden sonra İstanbul'un yeniden bir saldırıyla sarsılması ülkemizin ne hâle getirildiğinin açık kanıtıdır.

Buradan Başbakan Erdoğan'a sormak isterim ki:

Ayten Bal isimli kardeşimizin kopan bacağının hesabını kim ya da kimler nasıl verecektir?

Ilgaz'da şehit edilen polislerimizin haklarını kim ödeyecektir?

Gece gündüz vatan görevi yapan güvenlik güçlerimizin haklarını kim savunacaktır?

Başbakan Erdoğan; Habur'da halaylarla, davullarla karşıla-tma törenleri düzenlemesinin vebalini nasıl ödeyecektir?

Terör artık Ilgaz eteklerine kadar inmiştir.

Suikastlarını İstanbul'un değişik semtlerine taşımıştır.

Evler, iş yerleri, sokak araları, caddeler, yollar güvenli olmaktan çıkmıştır.

İstanbul asayişsizliğe teslim olmuştur.

Başbakan Erdoğan'ın Türk milletini 36 parçaya ayırmasının tüm acı sonuçları bir bir yaşanmaktadır.

Patlayan her bombanın, sıkılan her kurşunun ve toprağa düşen her şehidin nedeni PKK açılımından başkası değildir.

Türkiye sıkışmıştır.



Tehlike artık yanı başımızdadır.

Ülkemiz terör ve taviz denklemine hapsedilmiştir.

Bölücülük AKP eliyle meşrulaşmış ve zirve yapmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri baskı altındadır, darbeci denilerek köşeye sıkıştırılmıştır.

Buna karşılık bölücü odaklar barış ve özgürlük savaşçıları olarak övülmekte ve el üstünde tutulmaktadır.

Terörle mücadele edenler bedel ödemektedir. Horlanmaktadır, aşağılanmaktadır.

Türk devletinin şerefi, şereften yoksunlar tarafından iki paralık edilmiştir.

Buna can dayanmaz. Olanlara yürek katlanmaz.

Yaşanan çirkeflilere karşı sabır taşı çatlar, çifte standartlara hiçbir vatan evladı razı olmaz.

Katille kahramanı karıştıran rezilleri ne Allah affeder ne de kul bağışlar.

Bunlardan dolayı milletimiz bezmiştir.

Dayanacak gücü ve takati kalmamıştır.

Umutsuzluk dalga dalga yayılmaktadır.

İstanbullu kardeşim çaresizdir.

İstanbullu kardeşim sahipsizdir.



İstanbul sancılıdır.

İstanbul endişelidir.

Türkiye kaygı içindedir.

Buna karşılık çıldırılmış projelerle İstanbul avutulmaktadır.

Şehit kanlarıyla vatan yaptığımız topraklarımızın taksim edilmesi için AKP'yle PKK rol paylaşımı içine girmişlerdir.

12 Haziran sonrası için hummalı bir pazarlık sürmektedir.

12 Haziran ertesine yönelik ya savaş ya müzakere sözlerinin altındaki gerçek budur.

Terör bunun için vasıta olarak kullanılmaktadır.

Terör saldırısıyla aralanmış anayasal statü isteği tahammül edilemez bir aşamaya gelmiştir.

Bölücü tehditlerle Türkiye'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü sakatlanmak istenmektedir.

AKP ise buna dünden razıdır ve yaptıkları tüm pisliliği meydandadır.

Başbakan Erdoğan, Anayasa'nın ilk üç maddesiyle ilgili düşüncelerini hâlâ dile getirmemiştir.

Ancak Avrupalı dostlarının huzurunda Türklüğe vurgu yapan maddelerin çıkarılabileceğini utanmadan, sıkılmadan, pişkince dile getirmiştir.



Açıkça görülüyor ki, özerklik talepleri adı altında federasyonun parke taşları döşenmektedir.

Eğer böyle giderse, AKP'nin planladığı yeni Anayasa'da Türk milletinin millî değerleri tasfiye edilecektir.

Türklüğün anayasadan çıkarılması ya da etnik kimliklerin anayasaya taşınması sağlanacaktır.

Türkiye hızla ve frenlerinden boşanmış bir hâlde parçalanmaya gitmektedir.

Tarihî "Şark Meselesi" AKP eliyle ilerlemektedir.

Türkiye'nin bölünmesi için bütün şartlar oluşmaktadır.

Orta Doğu'daki halk hareketlerinin orta vadede Türkiye'ye acı ve vahim sonuçları sirayet edecektir.

Bunlara yönelik millî duruşumuz ve itirazlarımızdan dolayı iftiralara ve tertiplerin hedefindeyiz.

Oyunlar bize yöneliktir.

Kalleşçe sırtımızdan vurmak için fırsat kollayanlar AKP'nin fitne ışığında toplanmışlardır.

Hepiniz şahitsiniz:

Sözde demokratikleşme projesi ismiyle yutturulmaya çalışılan yıkıma karşı çıktık, kandan besleniyoruz diye suçlandık.

İmralı canisiyle görüşmeleri deşifre ettik, şerefsizlikle suçlandık.



Ermenilere tarihimizin sorgulanmasına direndik, eskiye takılıp kalmakla suçlandık.

Kıbrıs'ın Rumlara peşkeş çekilmesine demokratik ve millî tepkimizi gösterdik; çözümsüzlüğün bir parçası olarak gösterildik.

12 Eylül Referandumunda halkoyuna sunulan anayasa değişikliklerine PKK açılımının hukuki altyapısı oluşturuluyor diye-
rek karşı çıktık, statükocu olarak itham edildik.

Anayasa değişikliklerinin aynı zamanda Yüce Divan riskini azaltmak ve yolsuzlukların hesabını vermekten kaçmak olarak ifade ettik; değişim karşıtı olarak takdim edildik.

Yargının AKP'lileşmesine engel olmaya çalıştık, reform karşıtı olarak sunulduk.

Yapılan Anayasa değişiklikleriyle hukukun üstünlüğünü sağlayamazsınız dedik, 12 Eylül rejimiyle hayâsızca aynı kefeye konulduk.

Referandumda kabul edilen değişikliklerle 12 Eylül Darbecilerini yargılayamazsınız, milleti kandırmayın, gerçek niyeti-
niz bu değil dedik; geçmişimize sırt çevirmekle eleştirildik.

"İmkân olsa mezardakileri bile kaldırarak evet oyu kullan-
dırmak lazım." diyenleri Okyanus ötesinden Türkiye'ye oy kullanmak için davet ettik; kiralık kalemler tarafından töhmet altında bırakıldık.



Mehmetçiğin ara rejim heveslisi olarak gösterilmesi doğru değil, yapmayın dedik; darbeci iftiralارına maruz kaldık.

Habur rezaletini lanetledik, gelenler hacı kafilesi değil, eli kanlı katil dedik; şehit cenazelerinden medet umduğumuz fesadına muhatap olduk.

Dün ne söylediysek haklı çıktık.

Ne dediysek arkasında durduk.

Öngörülerimizde yanılmadık.

Tespitlerimizde şaşmadık.

Çünkü fikirlerimizde millet vardır, aklımızda tarih vardır ve yolumuzu muhterem ecdadımızın hatıraları aydınlatmaktadır.

Şimdi de diyoruz ki, eğer AKP bir kez daha iktidara gelirse, planladığı yeni Anayasa'yla Türkiye'yi bölecektir.

Cumhuriyeti tasfiye edecektir.

Bu gerçeği deşifre ettiğimiz için dedikodunun ve saldırılarını hedefindeyiz.

Başbakana göre MHP engeldir.

Değil Mecliste, siyasette bile olmamalıdır.

Nasıl olsa ona göre, MHP'ye gönül vermişler katildir, faşisttir, kafatasçıdır ve kandan beslenmektedir.



Başbakan bilmelidir ki, sonu ne olursa olsun inandıklarımızdan, ülkülerimizden, heyecanlarımızdan ve hedeflerimizden geri adım atmayacağız.

Türk milletinin aleyhine olacak her konunun karşısında yiğitçe durmaya devam edeceğiz.

Millî konulardan ve hedeflerden asla ödün vermeyeceğiz ve verdirmeyeceğiz.

Vermeye çalışanların ise alnını karışlayacağız.

Kurşun gibi ağır bugünkü siyasi atmosferde bir tek Cenab-ı Allah'a sığınıyoruz ve Türk milletine güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz.

Devletin olmadığı, ancak milletin tüm âlicenaplığı ve sevgisiyle Milliyetçi Hareketi sahipleneceği ve destek vereceği büyük buluşma için sabırsızız.

Buradan sizlere soruyor ve yüksek sesle cevabınızı bekliyorum:

AKP iktidarının teslimiyetçi ve gayrîmilli politikalarına sandıkta dur diyecek misiniz?

Millî kıymetlerimize, millî değerlerimize ve milliyetçiliğe yönelik saldırılara sandıkta cevap verecek misiniz?

Türkiye'nin bölünmesi için güç birliği yapanlara Osmanlı şamarını indirecek misiniz?



Mutlu, huzurlu ve onurlu bir Türkiye kurmak için Milliyetçi Hareketi tercih edecek misiniz?

Elbette evet aziz İstanbullular.

Size de bu yakışır.

Sizden de bu beklenir.

Muhterem Vatandaşlarım,

Aziz İstanbullular,

AKP yönetimi altında Türkiye yoğun bakım şartlarına mahkûm olmuştur.

İşsizlik, çaresizlik ve gelirsizlik bardak boşanırcasına her vatandaşımızın üzerine yağmıştır.

Türkiye'nin artık huzura ihtiyacı vardır. Bunu sağlayacak olan biziz.

Milletimizin problemlerini bitirmek gerekmektedir. Bunu gerçekleştirecek olan da biziz.

Ekonomik meselelerin çözülmesi ve insanca yaşamın şartları hazırlanmalıdır. İnşallah bunu da biz sağlayacağız.

Diyorum ki; ses ver Türkiye, sesime kulak ver İstanbul.

Şimdi soruyorum ve haykırışınızı duymak istiyorum.

Terörün kökünü kazıyabilmemiz için ses verecek misiniz?



Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmamız ve önümüzdeki dört yılda onarmamız için ses verecek misiniz?

Millî ve üniter yapımızı koruyacak, hak ve güvenceleri artıracak bin yıllık kardeşliğin anayasasını hazırlamamız için destek verecek misiniz?

Mutlu millet, huzurlu fert ve güçlü devlet için yanımızda duracak mısınız?

"2023 Yılında Lider Ülke Türkiye" vizyonumuza ulaşmamız için üç dönem MHP iktidarına destek olacak mısınız?

İşte bu evetler 12 Haziranda Allah'ın izniyle Milliyetçi Hareketi tek başına iktidara ulaştıracaktır.

Sadaka ekonomisiyle oy avcılığı yapanların sonu görünmüştür.

Belediyeleri seferber ederek, devlet imkânlarını siyasi menfaatleri uğruna kullananların sonu gelmiştir.

Verilen paketleri alın, kullanın, yiyin, için.

Bu sizin helaliniz. Bu sizin hakkınız.

Ama paketlerle sizi baskı altına almaya çalışanlara da mutlaka tokadı indirin.

Hür iradenize ipotek koymaya çalışanlara haddini bildirin.

Unutmayın ki, bizim çağrımız, birlik çağrısıdır.

Bizim çağrımız, kenetlenme çağrısıdır.



Bizim çağrımız, sağduyu çağrısıdır.

Bu vatanın, bu aziz milletin kaderine doğudan batıya, kuzeyden güneye hep beraber sahip çıkacağız ve bu şerefli görevin bedeli her neyse, onu da seve seve ödeyeceğiz.

Bugün Kazlıçeşme'de bu azmi, bu kararlılığı ve bu iradeyi görmekten dolayı sizlerle iftihar ediyorum.

Biz iktidarımızda herkesi kucaklayacağız.

Bizim yüreğimizde herkese yer var.

Bizim iktidarımızda Türk milletinin tüm fertlerine çözüm var.

MHP; bizden, sizden ayrımı yapmayacaktır.

Etnik farklılıklara, mezhep ayrılıklarına, suni ve yapay tartışmalara takılmayacaktır.

Alayını kucaklayacağız.

Aklınızdan bir an olsun çıkarmayınız ki, Anadolu son yurdumuzdur, gidecek başka yerimiz yoktur.

Al bayrağımız şehitlerimizin emanetidir, ortak kabul etmez.

Ankara başkentimizdir, asla ikamesi olmaz.

Kardeşlik sözümüzdür, Türkiye sevdamız.

Biz doğudan batıya, güneyden kuzeye büyük bir aileyiz.



Biz büyük Türk milletiyiz.

Artık 14 gün sonra söz de karar da sizin.

Ya kavga, çatışma, cepheleşme ve etnik tahrik döngüsüne mahkûm olarak siyasi çekişmelerle bölünmeye kapı aralayacaksınız.

Ya da ilkeli, onurlu, uzlaştırıcı, kucaklaştırıcı bir millî iradeyi tercih edeceksiniz.

Ya ileri demokrasi diyerek 36'ya parçalanmış millet varlığına göz yumacaksınız.

Ya da oyunları bozacaksınız.

Ya dayatmalarla ve tavizlerle öz güvenini kaybetmiş bir ülkede yaşamayı içinize sindireceksiniz.

Ya da hür, bağımsız, haysiyetli ve kudretli lider bir Türkiye'de yaşamayı seçeceksiniz.

Milliyetçi Hareket sizin için var.

Milliyetçi Hareket Türk milleti için hazır.

Sesime kulak ver İstanbul, ses ver Türkiye.

Bugün buraya gelerek açık hava toplantımızı şereflendiren her bir vatandaşına teşekkürlerimi sunuyorum.

12 Haziranda yapacağınız siyasi tercihlerin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.



Hepinizi bir kez daha saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Cenab-ı Allah hanenizden bereketi, gözlerinizden neşeyi, yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmesin.

Sağ olun var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun.

"Ne mutlu Türk'üm diyene!"













MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

"ANKARA

AÇIK HAVA TOPLANTISINDA"

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





**Aziz Vatandaşlarım,
Muhterem Ankaralılar,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,**

Bilmenizi istiyorum ki, bu muhteşem tablo ile karşılaşmaktan son derece bahtiyarım.

Millî bir heyecan içinde bir araya gelen bütün kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye'nin olduğu gibi Ankara'nın da kara talihinin döneceği güne az kaldı.

Bu ümidi, bugün burada toplanmış vatandaşlarımın coşkusundan alıyorum.

"Üç Hilal"e olan güvenin müjdesini sizlerin desteği ile bu meydanda görüyorum.



İçinde bulunduğumuz mübarek üç ayların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Yedi gün sonra yapılacak olan Milletvekili Genel Seçiminde; Ankaralı kardeşlerimin Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacaklarına inanıyorum.

Yaklaşan seçimin ülkemizin birliğine, milletimizin dirliğine, insanımızın refahına katkılar sağlamasını, demokratik, medeni ve ahlaki bir rekabet içinde geçmesini diliyorum.

Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

**Muhterem Ankaralılar,
Değerli Vatandaşlarım,
Ankara, Cumhuriyet demektir.**

Ankara, Türkiye'nin şerefi, nefesi ve her şeyi demektir.

İşte Millî Mücadeleyi gerçekleştiren ruh bugün Sincan'dadır.

Devletimizi kuran yüksek erdem, sevgi ve kucaklaşma burada, bu meydandadır.

Bundan sonra söz de sizin, karar da sizin.

Yetki de sizde, mühür de elinizde.

Buraya kadar gelerek millî duruşunu gösteren ve bizlere güvenen bütün kardeşlerimin ses vermesiyle Türkiye huzura kavuşacaktır.



Biz de bir tek size güveniyoruz, yalnızca Cenab-ı Allah'a sığınıyoruz.

Eş başkanların iftiralarından, oyunlarından, karanlık niyetlerinden sizin desteğinizle çıkacağımızı biliyorum.

Kurtuluş yıllarında verdiğiniz mücadele ile Türkiye'ye örnek oldunuz.

Türk Devleti'nin tarihine damga vurdunuz.

Bayrağı omuzlarınızda yükselttiniz.

Millî Mücadeleye ev sahipliği yaptınız.

Buradan tüm cihana gür bir ses verdiniz ve yedi düvele Türk milletinin kim olduğunu gösterdiniz.

Ve yeni bir ses vermek için sabırsızsınız ve buradasınız.

Ses ver Ankara, sesime kulak ver Ankaralı kardeşim.

Ankara, ülkemizin kara talihini değiştirecek iradeyi elinde tutuyor.

Barışa, kardeşliğe, huzura ve berekete açılacak kapının anahtarını vermek için hazırlanıyor.

Hilalin kudretini bir kez daha göstermek için seğmenler azimliyim diye haykırıyor.

Dün Dikmen sırtlarında bu vatan için ölmeye geldik diyenlerin bugünkü varisleri heyecan içinde mukaddesata sahip çıkıyor.



Mustafa Kemal'e kucak açan, arkasında duran, niyazlarla, nidalarla vatan mücadelesine büyük katkı veren ve Türk'ün son başkenti olan Ankara, onuruna ve geleceğine sahip çıkmak için "Üç Hilal"e omuz veriyor.

Ankara'nın yiğit sesine, eğilmez başına, dik duruşuna da bu yakışır.

Hacı Bayram Veli'nin torunlarından başkası da zaten beklenmeyecektir.

Fatih'in hocası mübarek Akşemsettin Hhoca'nın hemşerileri artık yeter diyor.

Her tarafında dua, evliya, şehit kanı, vatan ve bayrak uğruna gösterilen fedakârlıklar bulunan Ankara tüm gücüyle harekete geçiyor.

Buradan; Akyurt'a, Altındağ'a, Ayaş'a selam olsun.

Bala'ya, Beypazarı'na, Çamlıdere'ye, Çankaya'ya, Çubuk'a selam olsun.

Elmadağ'a, Etimesgut'a, Evren'e, Gölbaşı'na selam olsun.

Güdül'e, Haymana'ya, Kalecik'e, Kızılıhamam'a sevgiler demetler halinde ulaşsın.

Keçirören'e, Mamak'a, Nallıhan'a, Polatlı'ya, Pursaklar'a, Şereflikoçhisar'a, Yenimahalle'ye güzellikler koşarak gitsin.

Ve Sincan'a selam olsun, her kardeşimin hanesine güzellikler dolsun.



Millet sevgisini yüreğine oya gibi işleyen her bir vatansereve salam olsun, Allah hepsinden razı olsun.

Aziz Vatandaşlarım,

Muhterem Ankaralı Hemşerilerim,

12 Haziranda yeni bir demokrasi imtihanı karşımızda olacak.

Seçim sandığı önümüze, 7 gün sonra gelecek.

Bu seçim çok önemlidir.

Sandığa gittiğinizde geride kalan yılların muhasebesini iyi yapmalısınız.

Habur'daki görüntüleri hiç unutmamalısınız.

KPSS ve YGS sınavlarında, gençlerimizin emeklerini heba eden kopyacıları ve çanak tutan hükûmeti hiç aklınızdan çıkarmamalısınız.

Mezhep ve etnik temelli ayrışmaya zemin hazırlayanları hiç affetmemelisiniz.

Kıbrıs'taki acizyeti, Ermenilere gösterilen toleransları, Müslümanları katledenlere yakın alakayı gözünüzden bir an olsun uzaklaştırmamalısınız.

Telefon dinlemelerini, basılmamış kitapların toplatılmasını ve keskin kutuplaşmaları sürekli hatırınızda tutmalısınız.



Hukuk skandallarını, yandaş yargı oluşturma arayışlarını, şehide kelle, katile sayın denilmesini hiç unutmamalısınız.

Şehitler ölmez, vatan bölünmez demeyi tahrik sayanları unutmamalısınız.

Ne mutlu Türk'üm sözünden rahatsızlık duyanları unutmamalısınız.

Gerilim, çatışma, cepheleşmelerin yorgun düşürdüğü Türkiye'miz bugün bir yol ayrımına gelmiştir.

Türkiye tarihinin en talihsiz yıllarını yaşamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, tutarsız, ilkesiz, iş birlikçi ve teslimiyetçi bir hükûmet ile karşı karşıyadır.

Küresel güçlerce senaryolar yazılmakta, AKP tarafından kapı kapı gezilerek oynanmaktadır.

Türkiye ve Türk milletinin etrafındaki çember daralmıştır.

Ağır bir kuşatma her alanda etkisini göstermeye başlamıştır.

Bizleri bir arada tutan birlik ve beraberliğimiz hükûmet eliyle ve destek verdiği bölücülerce tahrip edilmiştir.

CHP ile AKP'nin oluşturduğu gizli ittifak gittikçe belirgin hale gelmiştir.

Açılım denen yıkım projesi AKP ile CHP arasında paylaşılmıştır.



İkisi de aynı sözleri farklı şekillerde telaffuz etmeye başlamıştır.

Toplum her alanda bir kriz sarmalına sürüklenmiştir.

Başbakan Erdoğan'ın çizdiği pembe tablodan ise ortada eser yoktur.

Bunun elbette vatandaşlarım da farkındadır.

Türkiye geçtiğimiz sekiz buçuk yıl içinde:

-Yorulmuştur, hırpalanmıştır. Eziktir, yoksuldu, çaresizdir ve bitkindir.

Adaletsizlik, asayişsizlik, ahlaksızlık ve açlık ileri demokrasi parolasıyla yayılmıştır.

Bizzat Başbakanın ağzından milletimiz 36 parçaya bölünmeye çalışılmıştır.

Ülkemize ve tarihimize yönelik artan saldırılar pişkince sineye çekilmiştir.

İnançlarımızın aşağılanması dostluk adına tebessümle karşılanmıştır.

Peygamber'imize hakaret eden çürümüş şahsın NATO Genel Sekreteri olması için utanmadan destek verilmiştir.

Sekiz buçuk yıldır AKP ile beraber;

-Türkiye'miz kuşatılmıştır.

-Milletimiz yargılanmıştır.



- Üniter yapı sarsılmıştır.
- Tarihimiz sorgulanmıştır.
- Vatanımız içeriden parçalanmak istenmiştir.
- Ve bu tehlikeler devam etmekte, teslimiyet bütün hızıyla sürmektedir.

O hâlde sizlere soruyorum, 12 Haziranda:

Bayrağa sahip çıkacak mısınız?

Vatanımıza sahip çıkacak mısınız?

Geleceğimize sahip çıkacak mısınız?

Bin yıllık kardeşliğin anayasasını yazmak için Milliyetçi Harekete destek olacak mısınız?

"Üç Hilal"e vuracağınız her mühürle,

Milliyetçi Harekete vereceğiniz her oyla,

Üzerinize gerilmeye çalışılan kefeni bir kader olarak kabul etmeyeceksiniz.

Türkiye'nin çatışmaya sürüklenerek tükenmesinin vebaline ortak olmayacaksınız.

Türk milleti ve millî değerler etrafında kenetleneceksiniz.

Ve asla bölünmeyeceğimizi dosta ve düşmana göstereceksiniz.



Gelişmeler, seçimlerin taraflarını şimdiden belli etmiştir:

Bir yanda, AKP, yeni CHP, iş birlikçi çıkar çevreleri ve bölücülerden oluşan koalisyon vardır.

Diğer yanda, milletini karşılıksız seven ve hizmete hazır Türkiye sevdalıları.

Bir yanda, adaletsizliğin, haksızlığın, usulsüzlüğün, yozlaşmanın, kavganın tarafları bulunmaktadır.

Diğer yanda, hakkaniyeti, adaleti savunan, kardeşlik hukukuna bağlı Türk milliyetçileri.

Bir yanda, Türk milletini bölmeye, vatani taksim etmeye çalışan federasyon özlemcileri olacaktır.

Diğer yanda, millî birlikten, tek dilden, tek vatandan, tek milletten, tek devletten ve tek bayraktan asla taviz vermeyen sizler.

Ve bir yanda, siyasi ikbal, menfaat ve koltuk hırsı için siyasete soyunanlar yer alacaktır.

Diğer yanda Türk milletinin varlığı ve devamlılığı için her türlü fedakârlığı seve seve yapmaya hazır olan Milliyetçi Hareket.

Bunlardan dolayı Milliyetçi Hareket tezgâhların, saldırıların ve oyunların hedefindedir.

Başbakanın ve hükûmetinin iftiraları bunun için bize yöneliktir.



Tuzaklar, tahrikler ve çatışma ortamının oluşturulması AKP eliyle sürekli zinde tutulmaktadır.

Sinsi planların altında bizim kardeş kavgasının tarafı olmamız yatmaktadır.

Başbakan Erdoğan iktidardan gideceğini anlayınca çıldır-mış gibi sağa sola sataşmaya başlamıştır.

Küfürler, hakaretler, ithamlar ağızından düşmemektedir.

12 Haziran sonrasının bölünmüş Türkiye'sini oluşturabil-mesi için Milliyetçi Hareketi zayıflatmayı hedeflemektedir.

Eğer iktidara tekrar gelirse planladığı yeni anayasa ile mil-letimizi etnik gruplara ayırmanın emelindedir.

İleri demokrasi makyajıyla boyanmış yeni Anayasa'yla Türkiye'yi bölme isteğindedir.

Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gün dahi iktidarda kal-masının sosyal maliyeti çok fazla olacaktır.

Dinlenmesi ve hükümet yıllarının hesabını vermesi gerek-mektedir.

AKP'li kardeşlerime sesleniyorum.

Partinize oy verebilirsiniz. Saygım var. Bu en tabii hakkınız.

Ama Türkiye'nin huzuru ve Türk milletinin bekası için Baş-bakan Erdoğan'ı 12 Haziranda kenara çekin.

Kontrolsüz bir şekilde hareket etmesine artık izin vermeyin.



Böyle giderse Türkiye'nin bir felakete sürükleneceğini mutlaka görün ve anlayın.

AKP'ye oy veren kardeşim bu vebale ortak olma. Bu yükün altına girme.

Recep Tayyip Erdoğan'ı gerçekten seviyorsan, sandıkta nasihat et, biraz beklet ve kendisine çeki düzen vermesini sağla.

Bu şahsın tahammülsüzlüğü gün geçtikçe artıyor.

Herkesle kavga ediyor, herkese sataşiyor.

Gittiği her yere cepheleşmeyi ve fitneyi götürüyor.

Geçtiği yerlerde sokaklar savaş alanına dönüyor.

Başbakan demokrasinin sabrını zorluyor.

Otoriter heveslerini her fırsatta açığa vuruyor.

12 Haziranda uyarılmazsa, diktatör olma yolunda hızla ilerleyecektir.

Türkiye'yi kendisiyle birlikte uçuruma götürecektir.

Bunlar yetmiyormuş gibi, bütün gücüyle Türk milliyetçilerine saldırmaktadır.

Son günlerde ırkçı, kafatasçı olduğumuz iftirasını sürekli diline dolamıştır.

Türk milliyetçiliğine karşı olduğunu fütursuzca, hayâsızca, edepsizce dillendirmektedir.



Sayın Bařbakan biz ırkçı olsaydık emin ol sen bařbakan olamazdın.

Zehir saçamazdın, çamur atamazdın.

Çünkü sen olmazdın.

Türk milleti ırkı gözetseydi, 8,5 yıldır iktidarda kalmazdın.

Vazgeç bu sözlerden. Nedamet getir ve dava arkadaşlarıma hakaret etmekten uzaklaş.

Kumpaslarınla bizi yıldıramazsın.

Senaryolarınla Türk milliyetçilerini ve vatanseverleri durduramazsın.

Sen önce yan yana yürüdüğün bölücü çetelerle uğraş.

Müzakere masalarında bıraktığın şerefının derdine düş.

Onlarla mücadele et, onların yakasından yapış.

Milliyetçi Hareketin kahrından, bedduasından kork.

Sessizliğini, sabrını, âlicenaplığını, olgunluğunu, sağduyusunu yanlış yorumlama.

Sakın yanılıp yenilip bizim üzerimizde hesap yapmaya devam etme.

Bozkurdu da etrafındaki çakallara benzetme.

Hayvan diyerek öfkeni kusma.



Haddini bil, hududunu çiz, sınırını aşma.

Üzerimize çok geliyorsun.

Sürekli ayağımıza basıyorsun.

Sayın Başbakan, senden alacaklarımız fazlalaşıyor.

Devletin gücünü kullanarak arkadaşlarımızı sindirmeye çalışma.

Milliyetçi Hareketin şerefli mensuplarını pisliklerine, ter-
tiplerine alet etmeyi düşünme.

İşitmişsinizdir; dava arkadaşlarımızın Diyarbakır mitingi-
mizde provokasyon yapacaklarıyla ilgili alçakça iddialar AKP
menşeli olarak ortaya çıktı.

Başbakan Erdoğan Diyarbakır'a gideceğimizden dolayı
rahatsızdır.

Kendisinin çizdiği Sivas-Gâvur Dağı hattını bir kez daha yı-
kacağımızdan dolayı endişelidir.

Bu hattı AKP'nin başına geçireceğimizden dolayı korku
içindedir.

Kardeşliği savunacağımızdan dolayı tedirgindir.

Sayın Başbakan ne yaparsan yap, hangi oyunu oynarsa
oyna; Allah'ın izniyle önümüzdeki pazartesi Diyarbakırlı kar-
deşlerimle kucaklaşacağım.

Senin foyanı bir de orada dökeceğim.



Maskeni Diyarbakır'da da indireceğim.

Arkadaşlarıma yaptıklarının ve özgürlüklerini kısıtlamanın hesabını mutlaka soracağım.

Buradan hepinize sormak ve yüksek sesle cevabınızı duymak istiyorum:

12 Haziranda AKP'ye ders, MHP'ye yol verecek misiniz?

AKP'nin fitne siyasetini başına geçirecek misiniz?

Seğmenlerin kim olduğunu, bölücülerle kol kola girenlere ispat edecek misiniz?

Ankara bu.

Ankara bu kadar heyecanlı.

Hepinizi kucaklıyorum, hepinizle övünüyorum.

Muhterem Vatandaşlarım,

Biliyorum, görüyorum ve farkındayım.

Ankaralı kardeşimin dayanacak gücü kalmadı.

Canı sıkkın, morali bozuk, huzuru kaçtı.

Hepsinden de önemlisi sabrı tükendi.

Sayıları 13 milyona ulaşan vatandaşımız gibi Ankaralılar yoksulluktan yıldı, bunaldı.



Bu kutlu şehrin her köşesinde yataklarına aç giren yüz binler bulunuyor.

Çaresizlikten, umutsuzluktan ocaklar sönüyor.

Aileler dağılıyor, kavgalar çoğalıyor.

Yolsuzluktan bıktınız.

Elinizde yok, avucunuzda kalmadı.

Yastık altında kalan ziynet eşyalarınızı da bozdurdunuz.

Ayakta kalabilmek için her çabayı gösteriyorsunuz.

Hatta geleceğinizi borçlandınız.

Kredi kartları ile ayakta duruyorsunuz.

Ama bunun da sonuna geldiniz.

Kredi kartının yalnızca asgari tutarını eşten dosttan alarak karşılıyorsunuz.

Borçlarınız dağ gibi birikti.

Feryatlar Ankara'nın her semtinden yükseliyor.

Her evde en az bir işsiz vatandaşım var.

Her evde geleceği belirsiz bir evlat çaresizce yarın ne yiyeceğini düşünüyor.

Ankaralı kardeşim eskisi gibi fidayda ve misket oynamıyor.



Sinsin ateşinin etrafında yapılan sohbetler eski tadını vermiyor.

Tarlalarınızın bereketi azaldı.

Bahçeleriniz kurudu. Borçlandınız.

Bostanlar para etmiyor.

Polatlı kan ağlıyor. Kazan inim inim inliyor.

Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifi çiftçilerimize soluk aldırıyor.

Siftah etmeden kepenk kapatıyorsunuz.

Kuru ekmekle öğün geçiriyorsunuz.

Vergiler boynunuzu büktü. Faizler sırtınıza bindi.

Başbakan faiz geriliyor diyor, ama gerileyenin yalnızca sizin geliriniz olduğunu göremiyor.

Enflasyon düşüyor diyor, ama düşenin refahınız olduğunu anlayamıyor.

Buradan diyorum ki, Milliyetçi Hareket Partisinin iktidarında faizden sizleri kurtaracağız.

Hiç kimseyi faiz çarkına teslim etmeyeceğiz.

Faizden çiftçimizi, esnafımızı, memurumuzu, işçimizi ve işadamlarımızı koruyacağız.

Düne nazaran daha iyi bir durumda olacaklar.



Borçlarındaki sıfırlar yavaş yavaş azalacak.

Hepiniz görüyorsunuz; sanayimiz yabancıya geçiyor.

Sermayemiz yabancıya kaçıyor.

Bankacılık yabancılara geçti.

Bunun için Başbakanın bizim iktidar yıllarımızdaki banka iflaslarını hatırlatması beyhudedir.

Dün millî bankalarımız vardı.

Bugün neredeyse yerli banka kalmadı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye üretmiyor. Üretmiyor. Borç yiyerek tüketiyor.

İthalatla ayakta duruyor.

Yabancılardan alınan paralarla saadet zinciri kuruluyor.

Bunun için cari açık fırlamış durumda.

AKP'yle geçecek bir dört yıl kriz, kargaşa ve ekonomik kaos getirecek.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik gün geçtikçe dayanılmaz hâl alıyor. En yoksul ile en zengin arasındaki farkın sekiz buçuk kata çıktığı görülüyor.

Bir tarafta çok tüketen azınlık, diğer yanda bunu yalnızca izleyen milyonların bulunduğu ülke manzarası yüreğimizi kanatıyor.



Bir tarafta yeni giysi alamayan, bir haftalık dahi tatile gide-meyen, başını sokacak evi olmayan milyonlar vardır.

Öbür tarafta yattığı yerden sefa süren AKP yordakçuları bulunmaktadır.

Böylesi marazi ve çelişkili hâli kul bağışlar mı?

Kul bağışlasa da Allah affeder mi?

Sorarım sizlere; bunlara onay veriyor musunuz?

Haksızlığı, eşitsizliği, yolsuzluğu, adaletsizliği, kuralsızlığı kabul ediyor musunuz?

Dokuz yıla yaklaşan AKP'li hükûmet yıllarında geliniz art-tı mı? Refahınız Yükseldi mi? Yüzleriniz güldü mü?

Bu hayırları, 12 Haziranda AKP'nin yüzüne vurunuz.

AKP'yi affetmeyiniz ve nafakanızı gasp etmesinin hesabını mutlaka sorunuz.

Aziz Vatandaşlarım,

İşsizlik, Ankaralıları vurgun yemişe çevirdi.

Üniversiteyi bitiren gençlerimiz hayallerini kaybettiler.

Umutlarını yitirdiler.

Gözleri yaşlı, gönülleri kırık, perişan vaziyetler.

Ancak Başbakan Erdoğan işsiz kardeşlerime vurdum-duymaz.



İşsiz kardeşime karşı acımasız.

Nitekim "İşsizliği çözemiyorum." sözleriyle de sorumluluğu üzerinden atmaya çalışıyor.

Milliyetçi Hareket yıllardan beri hükûmete seslenmedi mi?

Yanlış yoldasın, Başbakan demedi mi?

Yabancıya kazandırıyorsun, yerliyi mahvediyorsun diye uyarmadı mı?

Kaynakları satmayı bırak, yatırım yap, sanayi oluştur, diyerek ikaz etmedi mi?

Bu zenginlik sahte, bu varlık sanal dedi mi, demedi mi?

Milliyetçi Hareket yıllardır bunların uyarısını yaptı.

Başbakan Erdoğan'a;

Krize önlem al, geçiştirme dedik.

Umursamadı, kriz teğet geçecek dedi.

Sürekli olarak gereken tedbirleri hayata geçir dedik.

Yüzsüzce bize bir şey olmaz dedi.

Tavize, talana, yağmaya izin verme dedik.

Şuursuzca, bizde "mortgage" yok, TOKİ var, sağlamız dedi.

Millî varlıkları yabancılara peşkeş çekme dedik.



Anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

Orta Doğu şeyhleri ile kule dikmeye çalışırken biz fabrika yap, üretime dön dedik.

Utanmadan Türkiye'yi pazarlıyorum dedi.

Sıcak parayla oyalanırken duvara toslayacağını söyledik.

Borsa yükseliyor bize susun dedi.

Bakan çocukları, iş adamları olurken, vatandaşın çocuğu ne yapacak, kim düşünecek, onlar ne yiyecek dedik.

Ne yapalım, yağmurda yürüyüp ıslanmamak mümkün değil, dedi.

Bu saltanatın sonu yok, batacağın diye uyardık,

Bizi "yangına körükle gitmekle" suçladı.

Bunun sonu açlıktır, işsizliktir, iflastır dedik.

İş adamlarının iki yıl yetecek zulaları var, dedi.

Sayın Başbakan,

Meydanlardaki bindirilmiş kıtaları bırak da,

Cesaretin varsa çarşılarla, tarlalara, fabrikalara, kasabalara, pazarlara uğra gerçeği gözlerinle gör.

Sen, geçmişte her üniversiteyi bitirenin de iş bulacak diye bir kuralı yok diyerek, iş bekleyenlerle âdeta alay ettin.



Bu sözlerinle ne hâliniz varsa görün demek istedim.

İşsizleri bir başına ve kaderlerine terk ettin.

Başbakan Erdoğan'ın bu anlayışına göre bundan böyle işsizler iş bulamayacak. Evlerine ekmeğ götüremeyecek.

Evde eşlerin yüzü gülmeyecek, sofralardan aç kalkılacak.

İşsizler yuva kuramayacak, çocuklarının karınlarını doyuramayacak.

Mantık bu, kastedilen bunlara yönelik.

Peki, Sayın Başbakan, işsiz kardeşim ne yapsın? Nereye sığınsın?

Sen değil misin; 8,5 yılda buradan şuraya geldik diyerek durmadan palavralar atan?

Sen değil misin; 2002'de ki millî gelikle, bugünkünü kıyaslayan ve zenginleştüğimizi iddia eden?

Sen değil misin; her alanda başarılı olduğunu söyleyen?

O hâlde işsizlik sorununu neden çözemedin ve çözmeyi vaat etmiyorsun?

İşsizliği yok edemeyeceksen hâlâ ne hakla o makamda oturuyorsun?

Bu milletin evlatları işsiz kalsın, ama senin ve yakınlarının çocukları erken yaşlarda gemicik sahibi olsunlar, pırlanta şirketlerine ortak olsunlar öyle mi?



Sana göre, sırf hanedan mensubu oldukları için erken yaşlarda enerji patronu, mısır tüccarı olmalarında bir sakınca yok.

Devlet ihalelerini peşkeş çektiğin iş adamlarının verdiği paralarla, yurt dışında okumalarında, ABD'den ev almalarında ve askerlik yapmamalarında bile bir mahzur yok.

Ama, alın teriyle çalışmak niyetinde olan kardeşlerimizin bir işe sahip olma talepleri seni ilgilendirmiyor.

Yakınlarına gelince cömertsin, ulufe dağıtır gibi devletin kaynaklarını pay ediyorsun.

Ne var ki vatandaşa gelince ceberut ve vicdansızsın. İnsafsızsın, acımazsızsın, duyarsızsın.

Taşıdığın sorumluluk ve oturduğun makam, her gencimizi çocuklarından ayrı tutmamayı gerektiriyor.

Sen ise bu ferasetten ve yüksek erdemden çok uzaksın.

Yalnızca kendini ve yandaşlarını düşünüyorsun.

Onların büyümesi, ilerlemesi ve semizlenmesi için uğraşıyorsun.

Geceliği binlerce dolar olan yedi yıldızlı otellerde tatil yaparken bunu zaten düşünemezsin.

Hısımlarına enerji ihaleleri verirken, gazete ihalelerinde milletin parasını rezilce kullanırken de hiç aklına getiremezsin.



Sayın Bařbakan sen sülalenle birlikte lüksün, israfın dibine kadar batmışsın.

Milletimizi anlayacak, hissedecek, derdini idrak edecek basiretten yoksunsun.

Lale ve sülale devri gibi içinde yaşadığın şatafat senin gözlerini karartmış.

Varsa da yoksa da, yandaşlarının, çıkarıcı ortaklarının sefahatini düşünüyorsun.

Bankadaki hesaplarını kabartmanın peşindesin.

Bu ülkeden kaçtığında harcayacak paraları toplamanın arayışındasın.

Bundan dolayı yoksulun, işsiz çırpınıřları aklına bile gelmiyor.

Biraz vicdanın olsa, her mağdurun sızısını yüreğinde taşırsın.

Sen, ancak yoksullukla boğuşan ve perişanlık yaşayan kardeşlerimi istismar edersin.

Onlara oy deposu gözüyle bakarsın.

Sonra da çıkıp hayâsızca ve pişkince "Kimsesizlerin kimiyim." diyerek milletimizi aldatmaya çalışırsın.

Senin, kimlerin hamisi olduğun belli.



Kimlerle diz dize, yanak yanağa olduđun meydanda.

Faizciler, komisyoncular, hırsızlar, tefeciler, ihaleye fesat karıştırıran çeteler seni gözlüyor, senin yanında hizaya giriyor.

Soyguncular senden ilgi bekliyor.

Bir türlü doymayan açgözlü talancılar senin üçüncü defa iktidara gelmeni ümit ediyor.

Yolsuzluk hortumlarını devlet hazinesine bağlayan yağmacılar senin bir defa daha hükümet olmanı arzu ediyor.

Küresel para tacirleri, milletimizin kanını emmek için bir kez daha seni istiyor.

Bir zamanlar, para kazanmayı hayal olarak gören rantiyeciler seninle devam etmek istiyor.

Hayaldi gerçek oldu diyerek ellerini ovuşturuyor.

Bu devranın geçmesini istemiyorlar.

Sende, istikrar sürsün, Türkiye büyüsün sözlerinle; kanunsuzlukların, yağmacıların eksik kalan işlerini tamamlamalarını istiyorsun.

Milletimizi bu yolla kandırmaya çalışıyorsun.

Ankara'nın ise temelsiz ve hiçbir inandırıcılığı olmayan projelerle gözünü boyamaya çalışıyorsun.

Mutlaka duymuşsunuzdur:



Başbakan Erdoğan Ankara'yı savunma sanayinin merkezi yapacaklarını ilan etti.

Uzay ve havacılık tesisleri kuracaklarını söyledi.

Orta Doğu'nun en büyük hayvanat bahçesini oluşturacaklarını ifade etti.

Eskişehir yolu üzerindeki 2 bin hektar alan üzerinde botanik park inşa edeceklerini söyledi.

Sanki Ankara'yı yıllardan beridir başka bir parti yönetiyor-muş gibi, Kızılay-Havaalanı arasına raylı sistem döşeyeceklerini iddia etti.

Başbakanın çılgın projelerinin başlıcaları bunlar.

Bu zihniyet Ankaralıyı hafife alıyor.

Hayvanat bahçesi yapmayı proje olarak sunuyor.

Botanik parkını çılgın proje olarak takdim ediyor.

Başbakan küresel para babalarının sözünden çıkmıyor.

Ankaralı vatandaşım işsizken, ekmek bulamazken Başbakan botanik parkla, hayvanat bahçesiyle uğraşiyor.

Çünkü aldığı talimat böyle. Yapabileceği sadece bu.

Dışarıdan borç alacak, verimsiz alanlara gidecek.

Başbakan Erdoğan açılacak fabrikalardan, bağımsız ekonomiden bahsedemiyor.



İşsize iş vermekten konuşamıyor.

Hastane yapmayı, adalet sarayı yapmayı çok önemli bir proje olarak gösteriyor.

Bunlar zaten hükûmetin görevidir.

Adalet hizmetlerini iyi bir noktaya taşımayı hedeflemeyen, hastane yapmayan, hasta olan vatandaşlarına bakmayan ve garibini tedavi ettirmeyen bir iktidar olur mu?

Başbakan bitmiş ve tükenmiştir.

Buradan sizlere sormak ve sesinizi Başbakan'a ve hükûmetine duyurmak istiyorum:

Ankara'nın gururuyla oynayan, yalan ve dolanla vakit geçiren AKP iktidarına sandıkta haddini bildirecek misiniz?

Çılgın proje olarak sunulan kandırmacaları AKP'nin başına çarpacak mısınız?

Yoksul kardeşimizi kullanan, paketlerle avutan, gençlerimize işsizliği reva gören, ama kendi yandaşlarına gelince her imkânı sunan AKP'yi sandığa gömecek misiniz?

Paketi alıp tokadı vuracak mısınız?

AKP'yi geldiği gibi gönderip, MHP'yi iktidar yapacak mısınız?

İşte seğmenlerin kararı budur.

Ankaralıların tercihi bu kadar merttir.



Sizlerin evetleri bizim yolumuzu aydınlatıyor.

Gücümüze güç katıyor.

Millet yolunda bizi şevklendiriyor.

Hepinizle gurur duyuyorum, hepinize güveniyorum.

Muhterem Vatandaşlarım,

Değerli Ankaralılar,

Biz ülkemiz için yüreğimizi koyduk.

Sonsuza kadar var ol Türkiye diyerek inancımızı gösterdik.

Sizlerin huzuru ve mutluluğu için söz verdik, ses verdik ve karara vardık.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

12 Haziran sonrasındaki Milliyetçi Hareketin iktidarıyla Türkiye nurlu ufuklara yelken açacak.

Yüzler gülecek, gözler neşeden parlayacak.

Annelerin mutfaklarında bereket, babaların işinde süreklilik ülkemize hak ettiği istikrarı getirecek.

Yoksul ve darda kalmış kardeşim; "Hilal Kart" projemizle kendisine gelecek.

Yeniden hayal kurmaya başlayacak.

Kimseye muhtaç olmayacak.



Her ihtiyacını mahallesindeki esnaf kardeşimden karşılayacak.

Buzdolapları dolup taşacak.

"Hilal Kart" helalinizdir.

"Hilal Kart" vatanımızın her köşesini ısıtacaktır.

Muhtaç kardeşime umut olacaktır.

"Hilal Kart" bir harcama kartıdır. Geri ödemesi, ana para ve faiz ödemesi yoktur. Harcamalarınızı, ihtiyaçlarınızı bu kartla karşılayacaksınız.

Unutmayın kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız.

Biz hayvanat bahçesi projeleriyle, botanik parklarla vakit geçirmeyeceğiz.

Bizim en büyük projemiz işsizliği yenmek olacak.

Ekonominin yılda % 7 büyümesi için gerekli yatırımları yapacağız.

Ve her yıl 700 bin kardeşime onurlu ve helal rızkını kazanacağı iş sağlayacağız.

Ankaralı kardeşimin gelirini artıracacağız.

Üreten ve bağımsız bir ekonomiyle ülkemizin her köşesine el uzatacağız, ses vereceğiz ve "2023 Yılında Lider Ülke Türkiye" hedefine ulaşacağız.

Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürüp, AKP'nin azdırdığı hayat pahalılığını inşallah yok edeceğiz.



Şüphemiz olmasın ki, herkes gelirine göre vergi ödeyecek. Vergi politikalarında adaleti mutlaka sağlayacağız.

Asgari ücretli olarak çalışan kardeşimden vergi almayacağız ve aldığı parayı net 825 liraya çıkaracağız.

Her alışverişinizde ödediğiniz KDV'yi düşüreceğiz ve vatandaşlarımızı rahatlatacağız.

Çiftçilerimizin sorunlarını Allah'ın izniyle bitireceğiz.

Verilen destekleri millî gelirin yüzde 1,5'ine kadar çıkaracağız.

AKP Hükûmetinin ihmal ettiği tarım sektörüne tekrar hayat vereceğiz.

Mazottan, gübreden, ilaçtan, tohumdan, fideden ÖTV ve KDV almayacağız.

Buğday, mısır, soya, ayçiçeği, çeltik, fındık, çay, üzüm, kayısı, zeytin ve yer fıstığı gibi ürünlere fiyat garantisi vereceğiz.

Hayvancılığa yapılan destek ödemelerini % 50 artıracacağız.

Esnafımızın ve KOBİ'lerimizin sorunlarını çözeceğiz.

Kamyoncu esnafımızın sorunlarını gidereceğiz. Yağ yakarak yollarda ömür tüketen kardeşlerimizin elinden tutacağız.

Kendi işini kurmak isteyen üniversite mezunu gençlerimizin elinden tutacağız.



İstihdam üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik yüklerini azaltacağız.

Kendi işini kurmak isteyen kadınlarımıza girişimcilik eğitimi ve finansman desteği sağlayacağız.

4/C'li, geçici, taşeron firma elemanı, sözleşmeli kim varsa alayını kadroya alacağız.

Sözleşmeli öğretmenlerimizin sorunlarını kökünden çözeceğiz ve hepsini kadrolu yapacağız.

AKP döneminde görevinden alınan, sürülen, teftiş ve soruşturma baskısıyla hayatları kararın, haksız ve mesnetsiz disiplin cezalarıyla sindirilmeye çalışılan memurlarımızın sıkıntılarını yakından takip ediyoruz.

Yalnızca düşüncesinden ve fikrinden dolayı, AKP yanaşması bürokratların düzmece soruşturmalarına maruz kalan kamu görevlileri merak etmesin; kendilerine zulüm ve eziyeti reva görenleri analarından doğduğuna pişman edeceğiz.

İlköğretime ve ortaöğretime devam eden çocuklarımızın annelerine yapılan eğitime destek ödeneğini en düşük miktarı 50 lira olacak şekilde yükselteceğiz.

Öğrencilerimize ilköğretim süresince beslenme yardımı vereceğiz.

Muhtaç durumdaki ailelerin en az bir ferdine iş imkânını mutlaka sunacağız.



İş sağlanana kadar da 320 lira aile sigortası yardımı yapacağız. Ve bunu öncelikle ev hanımlarımıza yönelik uygulayacağız.

65 yaşını doldurmuş, muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza ödenen para miktarını 105 liradan 250 liraya çıkaracağız.

Engelli kardeşlerimizden 18 yaşını dolduran ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek düzeyde engeli bulunan kardeşlerimizin aylıklarını 315 liradan 450 liraya çıkaracağız.

Ortaöğretim ve yüksek öğretimde okuyan gençlerimizin burs ve kredi imkânlarını artıracacağız.

Barınma ve yurt sorunlarını temelinden çözeceğiz. Hiçbir öğrencimizi açıkta bırakmayacağız.

Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği ve ücretsiz sağlık hizmetlerini hayata geçireceğiz.

Kırsal kesimde mobil hizmet sunacak donanımlı sağlık ekipleri görevlendireceğiz.

Hastanelerin teknolojik altyapısını ve insan gücünü iyileştireceğiz.

Hastanelerde tam gün tam kapasite çalışma düzeni sağlayacağız.

Bütün vatandaşlarımızı sağlık sigortası kapsamına alacağız.

Ankaralı kardeşim muayenede ve yatarak tedavide katılım payı ödemeyecek.



Vatandaşlarımız hak ettiği sağlık hizmetinin daha iyisini bizimle alacak.

Kimse sedyede kalmayacak, hastane kapılarında çile çekmeyecek.

Şimdi size soruyorum ve cevabınızı yüksek sesle duymak istiyorum:

Milliyetçi Hareket Partisinin projelerine, yapacaklarına destek verecek misiniz?

İktidar olması için ses verecek, oy verecek ve yardım edecek misiniz?

Aziz milletimizin ve Ankaralı hemşerilerimin;

Sorunlara başkentimizden bakan,

Meseleleri Türkçe okuyan;

Millî Mücadele ruhunu yüreklerinde taşıyan;

Cumhuriyetin kazanımlarından taviz vermeyen;

İnançlara saygılı;

Ve milletimizin tamamını vatanseverlik ortak paydasında kucaklamaya hazır olan Milliyetçi Hareket Partisini tek başına iktidara taşıyacağına yürekten inanıyorum.

Onurunuzla oynayan siyaset tüccarlarının ve çıkar çetelelerinin yakasına yapışmak artık bir namus borcunuzdur.



Çatışma ve kutuplaşma ile vicdanları istismar edenlere cevap vermek de artık bir vatan görevinizdir.

Bundan sonra milletimizle önümüzdeki tek engel yalan ve yanlış haberleriyle işbirlikçi medya kalmıştır.

Bu nedenle, oturmayacağız, beklemeyeceğiz, dinlenmeyeceğiz.

Milletimize, komşumuza, arkadaşımıza, akrabamıza koşacağız.

Soruyorum sizlere; MHP'yi anlatmaya var mısınız? Sandıktan yükseltmeye hazır mısınız?

Milliyetçi Hareketin mesajını her yere ulaştıracak mısınız?

Ankara'nın iki bölgesinde sizlerin huzuruna çıkan milletvekili adaylarımızı Meclise gönderecek misiniz?

Boşa geçirecek hiç vaktimiz kalmamıştır.

Milletimizin bizi anlamasını beklemeyeceğiz. Biz onlara koşacağız. Kendimizi anlatacağız.

Herkesle kucaklaşacağız, tanışacağız, buluşacağız ve mutlaka anlaşacağız. Ve Milliyetçi Hareketi tek başına iktidara taşıyacağız.

Türkiye sizinle tarih yazacaktır.

Medya ne derse desin, Kim ne söylerse söylesin?

Bizim anketimiz, konvoylarımızı selamlayanlardır.



Bizim anketimiz, meydanlara sığmayanlardır.

Bizim anketimiz, 12 Haziranda sadıklardan taşacak millî şuurdur.

Bizim anketimiz, sizlerin muhteşem coşkusudur.

Milliyetçi Hareket sizin için var.

Milliyetçi Hareket Türk milleti için hazır.

Sesime kulak ver Ankara, ses ver Türkiye.

Bugün buraya gelerek açık hava toplantımızı onurlandıran her bir Ankaralı kardeşime teşekkürlerimi sunuyorum.

12 Haziran Milletvekili Genel Seçiminden çıkacak sonuçların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Hepinizi bir kez daha saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Cenab-ı Allah'ın bereketi, rahmeti ve ihsanı hepinizin üzerine olsun.

Sağ olun var olun.

“Ne mutlu Türküm diyene!”















MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

"DİYARBAKIR

AÇIK HAVA TOPLANTISINDA"

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





**Muhterem Diyarbakırlılar,
Aziz Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Kıymetli Basın Mensupları,**

Diyarbakır'da bulunmaktan ve sizlerle bir araya gelmekten dolayı son derece bahtiyarım.

Bizlerin kavuşmasını nasip eden Cenab-ı Allah'a şükrediyorum.

Diyarbakır bugün bize kucağını açtı.

Diyarbakır kardeşliğin, birliğin ve sevginin tarafında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Misafirperverliğinizi gösterdiniz, gönlünüzü açtınız.

Türkiye'nin varolması ve Türk milletinin sonsuza kadar yaşaması için katkı veren, desteklerini esirgemeyen ve dua eden her kardeşimle el ele, omuz omuza olacağız.



Diyarbakır'ın her köşesindeki vatandaşlarıma buradan en kalbi duygularımı gönderiyorum.

Bismil'i, Çermik'i, Çınar'ı, Çüngüş'ü, Dicle'yi, Eğil'i, Ergani'yi, Hani'yi, Hazro'yu, Kocaköy'ü, Kulp'u, Lice'yi, Silvan'ı, Sur'u, Yenişehir'i ve Diyarbakır'ı hürmetle, sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi bağıma basıyorum. Hepinizi kucaklıyorum.

12 Haziran'da yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçiminin barışa, huzura, berekete, bolluğa ve esenlik dolu günlere vesile olmasını niyaz ediyorum.

Bu açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde emeği geçen Diyarbakır il başkanımıza ve teşkilat mensuplarımıza takdirlerimi sunuyorum.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz.

Aziz Diyarbakırlı Kardeşlerim,

Muhterem Vatandaşlarım,

Diyarbakır bize çok şey anlatır.

Diyarbakır denilince aklımıza çok şey gelir.

Fikir pınarlarımızın kurumayacak kaynağı olan merhum Ziya Gökalp Bey Diyarbakır'ın bir armağanıdır.

Türk milletine eşsiz bir emanetidir.

Yaşamak için bir insanın ülküleri olması gerektiğini bizlere ulaştıran odur.



Tükenmez coşkumuzu, azalmaz millî heyecanımızı ve bitmeyecek millet aşkımızı Gökalp Bey'den esinlendik.

Şiirleriyle kalbimize huzur veren ve nasıl bir memleket istediğini mısralarıyla bizlere miras bırakan Cahit Sıtkı Tarancı bu şehirden yola çıkmıştır.

İşgal yıllarındaki millî duruşuyla haklı gururumuz olan şair, yazar ve devlet adamı merhum Süleyman Nazif Diyarbakır'ın Türk milletine hediyesidir.

Diyarbakır'ın dört ayaklı minaresi müşterek değerlerimizi anlatır.

Diyarbakır'ın karpuzu ağzımızın tadı, sohbetlerimizin yarenliğidir.

Yedi Kardeş Burcu; yüzyıllardır birlikte yaşamamızı seslendirir.

On Gözlü Köprü; dünden miras aldığımız umutlarımızı üzerinde gezdirir.

Ulu Cami aynı kibleye hep beraber baş koyduğumuzu dile getirir.

Dicle Nehri özlemlerimizi taşır, sevdalarımızı yüzdürür.

Adeta aynı yüzün iki yanağı olduğumuzu haykırır.

Şarıltısıyla kardeşlik türkülerimizin bestesini yapar.



Diyarbakır surları bir bedende aynı ruh olduğumuzu kanıtlar.

Tarihe meydan okuyan kadim yapısıyla üzerimize gölgelik olur, ayrılığı değil bütünleşmeyi sağlayan kemer gibi hepimizi sımsıkı sarar.

Gururla söyleyebilirim ki; bu şehrin her tarafında tarih ve medeniyet akıyor.

Her köşesinden asalet ve güzellik fışkırıyor.

Dağılmaya değil toplanmaya,

Dargınlığa değil kucaklaşmaya,

Kavgaya değil barışmaya,

Husumete değil uzlaşmaya varım ve hazırım diyor.

Diyarbakırlı kardeşim nifak saçanlardan yorulduğum diyor.

Küresel ayak oyunlarının tezgâhlarından bıktım diyor.

Farklılıkları hatırlatarak müştereklerimizin altını oymaya çalışanlardan bunaldım diye ses veriyor.

“Ses Ver Diyarbakır, Sesime Kulak Ver Türkiye.”

İnanıyorum ki, Diyarbakırlı vatandaşım istismara, fitneye, bölünmeye karşı çare arıyor.

Kandan beslenen teröristlere karşı yardım bekliyor.



AKP iktidarının aldatmalarına, yalanlarına ve iş birliği du-
ruşuna son vermeyi ümit ediyor.

Merak etmeyin biz varız.

Yeise kapılmayın Milliyyetçi Hareket Partisi var.

Ben buraya, sizlerden oy istemeye, siyasal fayda ummaya
gelmedim.

Önce Diyarbakırlı kardeşimle dertleşmeye, sorunlarını
dinlemeye ve hasret gidermeye geldim.

Başbakan Erdoğan'ın aramıza ekmeye çalıştığı fitne to-
humlarını çürütmeye geldim.

Kafasında küstahça çizdiği Sivas- Gâvur Dağı hattını yerle
bir etmeye geldim.

İnanın bana, bize yönelik iftiraları, gıybetleri aşmak için
buraya koştum.

Ortak değerlerimizin dilini paylaşmak için buradayım.

Bin yıllık kardeşliği ayakta tutmak ve sonsuza kadar yaşat-
mak amacıyla karşınızdayım.

Bin yıllık kardeşliği yaşamak ve yaşatmak için aranızdayım.

Milliyyetçi Hareketin mesajını, çağrısını sizlere getirdim.

Aramıza inşa etmeye çalıştıkları bariyerleri yıkmak için ka-
rarlığımızı getirdim.

Ekmeğimizi paylaştık.



Suyumuzu paylaştık.

Mahallerimizi, evlerimizi, özelemlerimizi paylaştık.

Cephelerde birlikte mücadele ettik.

Balkanlar'da birlikteydik.

Yemen'de yan yanaydık.

Çanakkale'de şehadet şerbetinden birlikte içtik.

Hep beraber vatanımızı işgal eden emperyalist mihraklara diklendik ve hamdolsun haddini bildirdik.

Birlikte güldük, birlikte ağladık.

Sevgimizi bölüştük, ama insanımızı bölmedik.

Kız aldık, kız verdik.

Sıla özlemine hep beraber duyduk.

Dokunan kilimlere kardeşliğimizi oya gibi işledik.

Alın terlerimizi şehit kanlarıyla kazandığımız vatan topraklarımıza düşürdük.

Davul zurnayla halay çektik ve keyif aldık.

Delilo'yla, Esmer'le, Çaçanla, Tekayakla, Çiftayakla ve Çe-piğle birlikte oynadık, birlikte güldük.

Asırlarca el birliği, güç birliği yaptık.

Aynı geceye yelken açtık, aynı güneşle ısındık.



Benzer düşleri kurduk.

Yunus'tan, Mevlana'dan, Hacı Bektaş-ı Veli'den aynı hissiyatı aldık.

Hoca Nasrettin'in mizahıyla güldük.

Aynı gülün yaprakları gibi açtık.

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in kutlu tebliğine birlikte iman ettik.

Duamız bir, yakarışımız bir, safımız bir oldu.

Adımız bir, acımız bir, anımız bir oldu.

Biz birlikte büyük Türk milleti olduk.

Bu aziz vatan bin yıl önce gerçek sahiplerini buldu ve ellerde yükseldi.

Aradan geçen asırlar boyunca bu topraklara hep beraber mührümüzü vurduk ve büyük bir millete hep birlikte vücut verdik.

Bilmeyene, anlamak istemeyene tekraren hatırlatırım ki; bu büyük milletin adı Türk milletidir.

Milletimiz; kökenleri, dilleri, alt kültür gruplarını, mezhepleri birlikte yaşama ülküsüyle aynı hedefe yönlendirmiş ve kopmaz bir bağ ile irtibatını kurmuştur.

Zaferlerimiz, yenilgilerimiz, fetihlerimiz tarihe damga vurmuştur.



Paylaşılan her düğün, açılan her duvak, doğan her çocuk, sallanan her beşik, tüten her ocak, can veren her şehit, çekilen her ızdırıp, sevinçle tutuşan eller bizi millet yapmıştır.

Doğduğumuz yer, doyduğumuz yer, ilimiz, yöremiz, anamızın dili, inancımız ve kimliğimiz ne olursa olsun bizim ismimiz Türk milletidir.

Biz bu ülkede yaşayan herkesi bin yıllık kaynaşmanın aziz hatırası olarak görüyoruz.

Son yurdumuzda nefes alan herkesi, ecdadımızın yadigârı olarak kabul ediyoruz.

Doğudan batıya, güneyden kuzeye hangi etnik kökene, hangi mezhebe mensup olursa olsun herkesi Cenab-ı Allah'ın kutsal emaneti olarak benimsiyoruz ve sahipleniyoruz.

Bunun için "Herkes Eşittir." Türkiye diyerek farklılıklara prim vermedik ve bir olduğumuzu, eşit olduğumuzu muhaptalarına duyurduk.

Bu itibarla;

- Anlayan herkesi,
- Dinleyen herkesi,
- Çağırın herkesi,
- Koşan herkesi,
- Sevinen herkesi,
- Üzülen herkesi,



- Çalışan herkesi
- Ve bekleyen herkesi bir gördük, beraber kabul ettik ve ayrılmaz bir bütün olarak yüreğimize bastık.

Başka türlüünü de zaten düşünemeyiz, düşünmeyiz.

Türk milletinin hiçbir evladı bu ülkenin zencisi değildir. Buna inandık.

Türk milletinin hiçbir ferdi bu ülkenin ötekisi değildir. Bundan asla taviz vermedik.

Hiç kimsenin kendi evinde yabancı olmasını istemedik, aklımızdan geçirmedik.

Aksini düşünenlerin ise heybetli bir şekilde karşısında durduk.

Diyarbakırlı kardeşim siz bizsiniz, biz de siz.

Başbakana ve bölücü PKK'ya inat; ayırımız, gayrımız yok.

Şimdi soruyorum sizlere ve samimi bir şekilde düşünmenizi istiyorum:

Bin yıldır son vatanımızı beraber savunmadık mı?

Şehitlerin kanından ilhamını alan bayrağımızı beraber sallamadık mı?

Zorluklara birlikte katlanmadık mı?

Şüphesiz bunların hepsini birlikte gerçekleştirdik.



Başkalarının dediğine aldırmayın, yıkım projesinin kirlî taraflarına ve etnik tahrikçilerin sözlerine kanmayın.

İstanbul'da oturup ahkâm kesenlere ve bölünmüş Türkiye'nin denklemlerini kurmaya yeltenenlere siz bakmayın.

Onların rahatı beyde yok.

Yedikleri önünde, yemedikleri arkalarında.

Sürekli ben yiyeyim, ben içeyim ve ben gezeyim diyorlar.

Ama size gelince gözleri başka şeyleri işaret ediyor, ağızları başka şeyleri söylüyor.

TÜSİAD'ın, TESEV'in raporlarını tanzim edenler buraları samimiyetle ele alamayanlardır. Niyetleri iyi olmayanlardır.

Beyefendiler bölünmüş Türkiye'nin altyapı çalışmalarını hazırlayacaklarına bir zahmet gelsinler de iş versinler, tesis açsınlar ve Diyarbakırlı vatandaşımın elinden tutsunlar.

Bu çerçevede oynanan oyunları görün.

Tuzakları, komploları ve kışkırtmaları anlayın.

Siz ortak, hissedar ya da iştirakçi değil, bu devletin asıl sahiplerindensiniz.

Siz Türk milletinin eşit, onurlu ve yeri doldurulamaz birer mensubusunuz.

Siz bizim her şeyimizsiniz.



Duamızdasınız, gönlümüzdeniz, dilimizdesiniz.

Şuna da kesinlikle inanın:

Washingtondakiler sizi benden daha fazla sevemez.

Brüksel'dekiler sizi benden daha çok anlayamaz.

Erbil'deki peşmerge sizi benden daha çok sahiplenemez.

Sorarım sizlere;

Trakya'da söylenen şarkıyı Bismil'de duymadınız mı?

Çermik'te pişen meftuneyi, içli köfteyi İstanbul'da da tatmadınız mı?

Horon'un neşesini Çınar'da hissetmediniz mi?

Yozgat'taki bağlamanın sesiyle Çüngüş'te dertlenmediniz mi?

Dicle'de çalan davulun sesiyle Ankara'da heyecanlanmadınız mı?

Ege zeybeğinin sesini Ergani'de işitmediniz mi?

Hani'den, Hazro'dan, Kocaköy'den, Kulp'ten; İzmir'e, Manisa'ya, Çorum'a, Erzurum'a sevdalarınızı götürmediniz mi?

Nafakanızı kazanmak uğruna sizde annenizden, babanızdan, bacınızdan, gardaşınızdan ve yavuklunuzdan ayrı düşmediniz mi?



Bizi bir kılan, ayrılmaz bir bütün yapan hasletlerin bazıları işte bunlar.

Elbette sıkıntılarınızın olmadığını iddia etmiyorum.

Sorunlarınız yok demek istemiyorum.

Ama sorunlarla boğuşan yalnızca siz değilsiniz.

Sıkıntıyı sadece siz yaşamıyorsunuz.

Yurdumun her köşesinde en az sizler kadar problemlere ram olmuş insanımız var.

Ancak her sorunu olan ve her derdi bulunan da çözüm ve çareyi çıkmaz sokaklarda aramıyor.

Türk milletinden ayrılma rüyası görenler, bağımsız devlet özlemi içinde olanlar akıllarını başlarına almalıdırlar.

Bizim ne verecek bir çakıl taşımız ne de vazgeçecek bir insanımız vardır.

Son vatanımızda yaşamaya karar verdiğimizden bu tarafa, bütün hesaplar bizi bu coğrafyadan atmak üzerine şekillenmiştir.

Türk milletini meydanlarda yenemeyenler, topla tüfekle üstesinden gelemeyeceklerini anlayan gafiller şerefsizce üzerimizde oyunlar oynamaktadır.

Kudretli olduğumuz çağlarda pısanlar, bugün zorda olduğumuzu görünce bizi içten dağıtmaya odaklanmışlardır.



Çanakkale, millet olarak çekilebileceğimiz son sınırın ilanı olarak iftiharla ve hüzünle hatırimızda olan bir mücadele destanıdır.

Misak-ı Milli; kazanılmış vatan topraklarının son ve kesin hattını çizmiş ve belirlemiştir.

Bizim bu hattın zerre kadar geri çekilmemiz ve taviz vermemiz mümkün değildir.

Türk milleti için gidilecek yer, göç edilecek ve yaşanılacak diğer bir toprak parçası yoktur.

Başka bir vatan üzerinde yaşamak ya da başka bir milletin sığıntısı olmak gibi seçeneğimiz, tercihimiz kesinlikle bulunmamaktadır.

Biz Türkiye Cumhuriyet'inde Türk milleti olarak yaşamaya Allah'ın izniyle sonuna kadar devam edeceğiz.

İrademiz budur.

Azmimiz ve dileğimiz buna yöneliktir.

Unutmayınız ki;

Ya bu vatan üzerinde bir ve bütün olarak kardeşçe yaşayacağız;

Ya da millet olarak yalnızca Diyarbakır'dan değil, Anadolu'dan da atılacağız.

Yedi düvelin karanlık planları durmak bilmiyor.



Bunun için terörist PKK'yı taşeron olarak kullanıyor.

Dağlarımızdaki eli silahlı eşkiyayı sürekli besliyor.

Bir tarafta hepimiz varız, diğer yanda milletimizi ayrıştırmaya çalışan odaklar.

Bir yanda Türk milleti var, diğer yanda iştahları yüzyıllardır doymayan Haçlı zihniyeti.

Umuyorlar ki birbirimizden kopalım.

İstiyorlar ki kardeş kavgasının tarafı olalım.

Diliyorlar ki birbirimize küselim ve çözülelim.

Aramızı bozmaya çalışıyorlar.

Birbirimize düşürmeye çabalyorlar.

Biz birlikteyken amaçlarına ulaşamadılar, ulaşamayacaklarını da biliyorlar.

Şimdi de dağıtarak sonuç almayı istiyorlar.

Ama asla başaramayacaklar.

Emellerine muvaffak olmayacaklar.

Bizi asla bölmeyecekler.

Son sözümüzü 29 Ekim 1923'te söyledik.

Kimse heveslenmesin.

Bu tarihî yeminden geri atmayacağız.



Türkiye'ye hep birlikte sahip çıkacağız ve Türk milletini Allah'ın izniyle sonsuza kadar var edeceğiz.

Muhterem Diyarbakırlılar,

Aziz Vatandaşlarım,

Üzerinde yaşadığımız coğrafya hepimize büyük sorumluluklar yüklüyor.

Takip edeceğimiz siyasetin, icra edeceğimiz yönetim tarzının şeklini coğrafyamız belirliyor.

Son vatanımızda yaşamamanın bir jeopolitiği vardır ve bu bin yıldır da hiç değişmemiştir.

Coğrafyamız aynı duruyorken, bu vatana yön veren politik dinamikler değişirse, dikkat edin, bu coğrafyayı mutlaka kaybederiz.

Bunun için her zamankinden daha fazla uyanık olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.

Her zamankinden daha çok şuurlu olmamız gereken bir zamanı adımlıyoruz.

Hiç kimsenin kökeni kimseyi ilgilendirmiyor. İlgilendirmemeli.

Ana diliniz ne olursa olsun, konuşmanıza saygımız vardır.

Ancak hepimizin ortak meselesi işsizlik, yoksulluk ve adaletsizliktir.



Bir an için düşünün ve farz edin:

Ana dili Anayasa'ya koyunca karnınız doycak mı?

Ana dilde eğitim imkânı sağlanınca ekonomik sorunlarınız bitecek mi? Ekmeğiniz artacak mı? Sırtınıza yeni elbise alabilececek misiniz?

Bugün içinde kıvrandığımız sorunların ayrışarak çözüleceğini zannedenler büyük bir yanlgı ve hata içindedir.

Allah muhafaza, ama Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında halledilemeyen meseleler, yarın bölünmüş bir ülkede nasıl giderilecektir?

Birlikteyken çözülemeyen sorunlar, ayrılınca nasıl bitecektir?

Biraz vicdanı, haysiyeti ve izanı olanlar, sorunların merkezinde sosyoekonomik açmazların olduğunu açıkça görecektir.

Şüphesiz terörle bu sorunları ayrı değerlendirecektir.

Bu yöre için yürekten kaygı duymayanlar, ileri demokrasi zırvasıyla ve sahte özgürlük vaatleriyle Diyarbakırlı vatandaşımın aklını çelmeye çalışmaktadır.

Hatta MHP'yi kardeş kavgasının tarafı yapmak için uğraşıyorlar.

Bitmek tükenmek bilmeyen nefretlerini kusuyorlar.

Biz kavgadan sonuna kadar uzak kalacağız.



Biz Diyarbakır'ın ve Türkiye'nin biriken ve katlanan sorunlarını çözmek istiyoruz.

Biliniz ki, ne olursak olalım, neye inanırsak inanalım yoksulluk çoğalmaktadır, işsizlik artmaktadır.

Bugün ülkemizde sayıları 6 milyona yaklaşan işsizimiz vardır.

Genç işsizlerimizin durumu ise çok kötüdür.

Resmî rakamlara göre, her yüz gencimizden 21'i şu anda işsiz ve umutsuzdur.

Başbakan Erdoğan kendi çocuklarının geleceğini çok iyi hazırlarken, diğer vatan evlatlarını aklına dahi getirmemektedir.

13 milyona ulaşan yoksulumuz canımızı yakmaktadır.

Bireysel borçlar katlanılmaz bir hâle gelmiştir.

Bankalar, haciz memurları Diyarbakırlı kardeşimin peşindedir.

Esnafımız bitkin ve sorunlarına çare beklemektedir.

Diyarbakırlı esnafımız siftah yapmadan kepenk kapatmaktadır.

Yüz binlerce Diyarbakırlı vatandaşım aç ve açıktadır.

Evinde huzuru yoktur.

Bir tarafta terörist baskısına, öbür tarafta hükümet eziyetine maruz kalmaktadır.



Diyarbakır'ın her semtine yoksulluk adeta saltanat kurmuştur.

Çoluk çocuğunuzun rızkını çıkaracak bir işe kavuşmak neredeyse hayal olmuştur.

Diyarbakır'ın her hanesini işsizlik, çaresizlik ve perişanlık harap etmiştir.

Diyarbakırlı kardeşimin hayatı içler acısıdır.

Gençler sokaklarda, kahvehanelerde ömür tüketmektedir.

Gurbete yevmiyeli çalışmaya gidenler ise kuru ekmeğe razı olmaktadır.

Ne var ki Diyarbakır'ın bu hâli ortada iken; Başbakan Erdoğan hayalî ve boş projelerle uğraşmaktadır.

Diyarbakırlı işsizim diye sızlanıyor; Başbakan Sur içi yenileme projesiyle avunuyor.

Diyarbakırlı yoksulum diye şikâyet ediyor; Başbakan Diyarbakır'ın çehresini değiştirmeyi proje olarak sunuyor. Cezaevi inşa etmeyi marifetmiş gibi takdim ediyor.

Diyarbakırlı eve ekmek götüremiyorum diye feryat ediyor; Başbakan Dicle Nehri'nin kenarına piknik alanı yapmakla meşgul oluyor.

Diyarbakırlı dayanacak gücüm kalmadı diye sesleniyor; Başbakan sanki dokuz yıla yakın zamandır iktidar değilmiş gibi havaalanı projeleriyle vakit geçiriyor.



Çılgın projeler Diyarbakırlı kardeşim için bir anlam ifade etmiyor.

Karnını doyurmuyor.

Başbakan Erdoğan yatırım yapmaktan, fabrika açmaktan bahsedemiyor.

Başarısızlığını, iş bilmezliğini ve beceriksizliğini Kürt kökenli kardeşlerime fatura etmeye çalışıyor.

Üstelik kardeşlik bağlarımızı sakatlıyor ve PKK ile aynı karede, aynı tehlikeli hedefte buluşuyor.

Çünkü Başbakan Erdoğan'ın hizmet etme ve Türkiye'yi huzurlu ve ekonomik refaha ulaştırma gibi bir derdi bulunmuyor.

Varsa da yoksa da yandaşları kazansın, hanedanı büyüsün ve zenginleşsin.

Derdi ve çabası budur.

İstikrar sürsün Türkiye büyüsün derken, lale ve sülale devrinin devam etmesini kafasından geçiriyor.

Başbakan Erdoğan'ın yönettiği Türkiye tablosunun ve Diyarbakır manzarasının fazlası vardır, ama eksigi bulunmamaktadır.

Emin olun, yoksulluğun dili yoktur.

İşsizliğin etnik kimliği bulunmamaktadır.

Sizlere sormak ve cevabınızı yüksek sesle duymak istiyorum:



• 12 Haziranda, asil sorunlarinizi örtbas edenlerden hesap soracak mısınız?

• AKP'ye ve bölünmeden medet uman mihraklara dur diyecek misiniz?

• Bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara haddini bildirecek misiniz?

• İşsizliği, yoksulluğu ve sefaleti size layık görenlerin yakasından tutacak mısınız?

Diyarbakırlıların bu evetleri, kardeş kavgası için ellerini ovuşturanlara uyarıdır.

Türkiye'nin birliği, dirliği için verilen bir onaydır.

Diyarbakırlı vatandaşlarıma güveniyorum, hepimize inanıyorum.

Aziz Vatandaşlarım,

Türkiye bugün, her yönden tuzaklarla çevrilmiş, kuşatılmış ve kısır bir döngü içine hapsedilmiştir.

Türkiye iyi yönetilmemektedir.

Rezaletler ve AKP markalı vurgun çeteleri sürekli tam mesai içindedir.

Ülkemizin her yanı tel tel dökülmektedir.

Şüphesiz Diyarbakır'da bundan nasibini almaktadır.

AKP Hükûmeti ülkemizi perişan bir duruma getirmiştir.



Millet ve devlet bekası üst düzeyde tehdit altındadır.

8,5 yıldır işbaşında olan AKP, aziz milletimizi içte ve dışta ağır ipoteklerin altına sokmuştur.

AKP kriz olmuş, kaos olmuş, cepheleşmeleri teşvik etmiştir.

AKP ile CHP'nin danışıklı dövüşü ülkemizi uçurumun kenarına kadar getirmiştir.

Başbakan Erdoğan'ın en büyük vaadim dediği yeni Anayasa projesiyle Türkiye bölünmeye doğru yelken açacaktır.

Buna dur demek lazımdır buna mani olmak lazımdır.

Bu zihniyetin üçüncü defa iktidara gelmesi Türk milleti için felaket olacaktır.

İleri demokrasi propagandasıyla Türkiye hızla dağılmaya doğru gitmektedir.

Buna engel olmak gerekmektedir.

Ülkemizde asayişsizlik, açlık, adaletsizlik zirveye çıkmıştır.

Başbakan Erdoğan'ın yönettiği Türkiye yaşanamayacak hâle gelmiştir.

Bize kâğıttan kaplan diyen Recep Tayyip Erdoğan 12 Haziran'dan sonra kâğıttan kaplan mı, yoksa ensesinden tutacak bozkurt mu olduğumuzu açıkça görecektir.

Yüce Divana gittiğinde ise sözlerinden pişman olacak, ama iş işten çoktan geçmiş olacaktır.



Milliyetçi Hareket olarak milletimizin ve Diyarbakırlı kardeşlerimin sorunlarını herkesten daha iyi biliyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan dönemi bittikten sonra onarım ve toparlanmayı sağlayacak iktidarımızla ülkemizi inşallah ayağa kaldıracacağız.

İçinde Diyarbakırlı kardeşlerimin de bulunduğu 700 bin işsiz kardeşime iş sağlayacağız.

Emeklilerimize bir maaş fazla vereceğiz.

Terörün bitirilmesi için güvenlik önlemlerinin yanı sıra, ekonomik, sosyal, psikolojik, idari, demografik ve kültürel unsurları kapsayan bir strateji uygulayacağız.

Bu amaçla, Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin ihtiyaçlarına uygun ve geniş kapsamlı bir Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Program'ını devreye sokmayı hedefliyoruz.

Güneydoğu Anadolu Projesi'ni en öncelikli stratejik yatırım olarak ele alacağız ve en kısa zamanda tamamlayarak bölge insanımızın istifadesine sunacağız.

Yerel potansiyeli harekete geçirmek amacıyla az gelişmiş yöreler için risk sermayesi ve kredi garanti fonu sistemini geliştireceğiz.

DAP, DOKAP, KOP gibi bölgesel projeleri hızla tamamlayacağız ve üretimle birlikte yeni iş kapılarının açılmasını temin edeceğiz.



Diyarbakırlı kardeşim emin olsun, yoksulluk belasını mağlup edeceğiz.

Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız.

"Hilal Kart" projemizle her muhtaç vatandaşımızın elinden tutacağız.

Hilal kart bir harcama kartıdır.

Tüketici kredisi ya da kredi kartı değildir.

Bu itibarla faiz ya da ana para geri ödemesi olmayacaktır.

Yaşa ve yaşat ilkemiz gereğince insanımızın başını dik, karını tok ve alnını açık etmek için "Hilal Kart"la Diyarbakır'ın her yoksul hanesine el uzatacağız.

Vatandaşlarımızın insanca yaşayabilmeleri için her adımı atacağız. Her girişimi yapacağız.

"Hilal Kart"la harcanacak paraların karşılıklarını bir kamu bankası aracılığıyla hesabınıza yatıracacağız.

Köy ve mahalle muhtarlarımızın aylıklarını asgari ücret tutarına çıkaracağız.

Bizim dönemimizde askeri ücreti 825 liraya çıkartacağız.

Fedakârca görev yapan güvenlik güçlerimizin sorunlarını biliyoruz ve onlara da aylıklarına ilave olarak 310 lira, korucularımıza 155 lira güvenlik tazminatı ödeyeceğiz.

Emekli maaşlarında da seyyanen artış yapacağız.

Herkesin elinden tutacağız.



Her yaraya merhem olacağız.

Her derdi çözeceğiz.

Daralmış, bunalmış, yorulmuş işsiz ve yoksul kardeşimin onurluca hayatını devam ettirebilmesi için tüm çabayı göstereceğiz.

Kim olursa olsun, kökeni nereye dayanırsa dayansın Türk milletinin tüm fertlerini bir ve beraber göreceğiz ve hepsini kucaklayacağız.

Alevi kardeşim, Sünni kardeşim hiç endişelenmesin biz varız.

Kürt kökenli kardeşim merak etmesin biz ortak payda ve müşterek değerler ekseninde her meselenin üstesinden geleceğiz.

Son olarak diyeceğim şudur:

Bugün, anayasal çözümleri bir koro hâlinde seslendirenler, onlar gibi düşünmediğimiz için, onlara katılmadığımız için bizi yine değişim karşıtı olarak sunacaklardır.

Biz bölünmeye taraf değiliz.

Biz ayrışmaya taraf değiliz.

Ancak ekmeğimizi, soframızı, sevgimizi paylaşmaktan yanayız.

Adaletli paylaşımından yanayız.

Biz kardeşçe yaşamaktan ve birlikte ekonomik kalkınmışlıktan tarafız.



Sözlerimizi kim nasıl anlarsa anlasın, bizim umurumuzda değildir.

Biz buyuz, inançlarımız ve görüşlerimiz bunlardır.

Ülke sizin, karar sizin.

Ülke sizin, tercih sizin.

Bugün buraya gelerek bizlere misafirperverliklerini gösteren ve açık hava toplantımızı şerefliendiren Diyarbakırlı vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Birlikte yaşama konusunda, Türkiye'nin ve Diyarbakır'ın sorunları hakkında düşüncelerimizi dinlediğiniz teşekkür ediyorum.

Türk milletinin engin sağduyusuna, idrakine, vicdanına sonuna kadar güveniyorum.

Hepinizi bir kez daha saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bozmaya çalışan simsarlara da fırsat vermesin.

Sağ olun, var olun.

Allah hepinizden razı olsun.

"Ne mutlu Türküm diyene!"













MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

"İZMİR

AÇIK HAVA TOPLANTISINDA"

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





**Aziz Vatandaşlarım,
Muhterem İzmirliiler,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Basınımızın Kıymetli Temsilcileri,**

Bugün bu meydanda, sizlerle bir araya gelmekten son derece gururluyum.

Bizleri buluşturan Cenab-ı Allah'a şükür ediyorum.

Millî bir heyecan içinde, Gündoğdu Meydanı'na koşup gelen her vatansever kardeşimle iftihar ediyorum.

Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

İzmir bugün coşkusunu gösteriyor.

İzmir bugün duruşunu gösteriyor.

Ve İzmir bugün ses veriyor.



"Ses Ver İzmir, Sesime Kulak Ver İzmirli Kardeşim."

İnanıyorum ki, İzmir'den yükselecek millî şuur, Anadolu'nun her köşesinde yankı bulacaktır.

İzmir'de ayağa kalkacak millî ruh, kurtuluş yıllarının hatıralarını bir kez daha yaşatacaktır.

Bu ruh, Malazgirt'tir, Sakarya'dır, Çanakkale'dir ve Dumlupınar'dır.

Bu ruh, Misak-ı Millîdir.

Bu ruh, 19 Mayıs'dır.

Bu ruh, 9 Eylül'dür, "Ya İstiklal Ya Ölüm" hedefidir.

Bu ruh, "İlk hedefiniz Akdeniz!" komutudur.

Bu ruh; "al bayrağım, sen olmayacaksan üzerimde; bu can haramdır bana." diyenlerin ruhudur.

Sevgisini, bağlılığını ve ilgisini bizlerden esirgemeyen İzmirli kardeşlerimle övünüyorum.

12 Haziranda yapılacak Milletvekili Genel Seçiminin milletimize, devletimize, siyasi hayatımıza ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'nin yeniden normale dönmesi ve huzurlu, istikrarlı, ekonomik gelişmişliğini sağlamış ve barış içinde yaşaması için önümüzdeki seçimin bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum.

Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.



Değerli İzmirli Kardeşlerim,

12 Haziran Milletvekiliği Genel Seçimlerine çok az bir süre kalmıştır.

Bildiğiniz gibi önümüzdeki pazar Türk milleti büyük bir demokrasi sınavından daha geçecektir.

Aziz milletimiz dokuz yıla yaklaşan AKP iktidar döneminin derin muhasebesini yapacak ve kesin hesabı görecektir.

Bu çerçevede, seçime katılımın yüksek olması; 12 Haziran sonra doğabilecek meşruiyet tartışmalarını bitirecektir.

Her vatandaşımızın, her İzmirlinin mutlaka sandığa gitmesinde sonsuz fayda vardır.

Zira nasıl bir Türkiye içinde yaşayacağınızı sizler belirleyeceksiniz.

Geleceği şekillendirmek, şimdiden planlamak sizlerin elindedir.

Bu itibarla sandığa gidin, sandığa sahip çıkın ve oyunuzu kullanın.

Türkiye'nin daha fazla dayanacak gücü kalmamıştır.

Yıkım ve tahribat ileri düzeydedir.

AKP'nin pisliklerini temizlemek, viraneye çevirdiği toplum ve devlet hayatını tedavi etmek için çaba sarf etmek gerekmektedir.



İçinde bulunduğumuz vahim gidişata dur demek lazımdır.

İzmirli kardeşimin seslenişinden buna hazır olduğunu görüyorum.

İzmirli kardeşimin haykırışından "Buna varım." dediğini anlıyorum.

İzmir; Cumhuriyeti yaşatma konusunda kararlı olduğunu gösteriyor.

Bin yıllık kardeşliği yaşama ve yaşatma konusunda tavizsiz olduğunu ispat ediyor.

Birliği, beraberliği ve huzuru önceliğine alan politikalara katkı vermek istiyor.

İzmir, milletimizin birlikte yaşama iradesini sakatlamaya çalışan alçaklara karşı güç birliği yapmaya hazırlanıyor.

Aziz İzmirli Kardeşlerim,

Türkiye, AKP'nin dokuzuncu yılına giren yıkım döneminin her alandaki tahribatının ağırlaştığı, aziz milletimizin çok ağır ekonomik ve sosyal sorunların altında ezildiği, karanlığın, korku ve karamsarlığın egemen olduğu bir bunalım ortamında genel seçimlere gitmektedir.

Türkiye'yi bir yangın yerine çeviren, ekonomiden siyasete, güvenlikten dış politikaya, millî birlikten sosyal bünyeye, her alanda Türk toplumunu çok ağır sorun ve krizlere mahkum



eden bu şaibeli yönetimden seçim sandığı yoluyla kurtulmaya sadece 5 gün kalmıştır.

Millet ve devlet olarak varlığımızı ve geleceğimizi tehdit eden beka sorunlarıyla karşı karşıya bırakılan, kör karanlık bir uçurumun kenarına sürüklenmek istenen Türkiye, bugün tarihî bir kavşak noktasına gelmiştir.

12 Haziran 2011 seçimleri bu bakımdan Cumhuriyet Döneminin en hayati ve kritik seçimi olacaktır.

Emanetin sahibi aziz milletimiz 5 gün sonra seçim sandığı başında vicdanıyla baş başa kalacak ve;

- Aydınlıkla-karanlık,
- Kanunsuzlukla-adalet ve hukuk,
- Yoksullukla-alın teriyle onurlu bir yaşam,
- Sadakatsizlikle-ihanet,
- Cepheleşmeyle-kucaklaşma,
- Millî birlik ve kardeşlikle-etnik bölünme arasında tarihî bir seçim yapacak ve millet ve devlet olarak kaderimizi belirleyecek hayati bir karar verecektir.

Bu kördüğümü 12 Haziran 2011 günü aziz milletimiz çözecektir.

Karar ve kader anına sadece 5 gün kalmıştır.

- Türkiye 9 yıla yakın bir süredir;



- Ahlaki, hukuki ve vicdani hiçbir ölçü ve kayıt tanımayan,
- İlkesi, iradesi ve Türkiye heyecanı olmayan,
- Türkiye'nin gerçek gündeminden kopmuş,
- Türk milletinin sıkıntıları ve acılarına sırtını dönmüş,
- Yolsuzluk ve kanunsuzluk bataklığına saplanmış,
- Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanarak adalet önünde hesap vermekten kaçan,
- Manevi değerleri istismar ederek ayakta kalmaya çalışan,
- Cepheleşme, kamplaşma ve gerginliklerden medet uman,
- Etnik bölücülerin taleplerine sahip çıkan ve bunları hayata geçirmek için zaman ve fırsat kollayan,
- Şahsi ikbal hesapları ve ihtirasların peşinden koşan ehliyetsiz, kifayetsiz, lekeli ve şaibeli kadrolar tarafından yönetilmektedir.
- Başbakanın siyasi sicili lekelidir. AKP Hükûmetinin icraat bilançosu karanlık bir yıkım bilançosudur.

Başbakan ve AKP;

- Yoksulluk ve işsizliktir.
- Cepheleşme, kamplaşma, sosyal gerginliktir.



- Yolsuzluk, vurgun, soygun ve talandır.
- Milli kimliğin sorgulanması, millî değerlerin aşağılanmasıdır.
- Etnik temelde ayrışma, çatışma ve bölünmedir.
- Dış politikada teslimiyet, terörle mücadelede acz, güvenlikte zaafiyettir.
- Başbakan Erdoğan ve AKP'nin yalan, aldatma ve hayal ticareti yapmaktan oluşan siyasi sermayesi artık tükenmiş,

AKP iktidar dönemi; yoksulluk, yıkım, yozlaşma, yolsuzluk ve yağma dönemi olarak siyasi tarihimizin karanlık sayfalarında yerini almıştır.

Bu dönem ilerde kanunsuzluk, komplo, tezgâh, etnik fitne ve ayrışma dönemi olarak hatırlanacaktır.

AKP'nin bundan sonra Türk milletine vadedeceği; daha fazla ekonomik ve sosyal kriz, organize vurgun ve talan, etnik ayrışma, çatışma ve bölünme yolunun açılarak millî varlığın ölümcül tehlikelere atılmasıdır.

- Bu gerçeklerin farkında olan Başbakan Erdoğan AKP'nin topyekûn yıkım döneminin ve bunun ağır faturasını unutturmaya çalışmak için çaresizce çırpınmaktadır.

"Bin bir surat" siyasetçi olarak sahneye çıkan Başbakan, bu amaçla;

- Sürekli sahte gündem yaratmak peşinde koşmakta,



• Sahte mağdur ve mazlum edebiyatıyla merhamet dilencililiği yapmakta,

• Sanal mazeretler üreterek kendisini temize çıkarmaya çalışmakta,

• Ucuz polemik, yalan, inkâr, riya ve iftiradan medet ummakta ve,

• Ahlak, vicdan, hukuk ve kanun dışı her gayrimeşru yol ve yönetime başvurmaktan çekinmemektedir.

Başbakan Erdoğan'dan sekiz buçuk yıl sonra geriye bu hazin ve ibret verici tablo kalmıştır.

• Siyasi ecel korkusuyla hezeyandan hezeyana koşan Başbakanın seçim sermayesinin;

• Gerginlik ve tahrik siyasetiyle seçim ortamını gererek yol almaya çalışmak,

• Darbe ve müdahale edebiyatıyla sahte demokrasi kahramanlığına soyunmak,

• Mağduriyet malzemesi devşirerek kendisini acındırmak ve

• Kuyruklu yalanlarla, hayalî, pembe tablolarla Türk milletini aldatmak olduğu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır.

Başbakan seçim sürecinde devletin bütün imkânlarını ve kamu gücünü siyasi amaçlarla sonuna kadar kullanmaya kararlıdır.



Aziz İzmirli Kardeşlerim,

Hepiniz yaşadınız ve şahitsiniz:

AKP ile geçen yılların faturası çok ağır oldu.

Milletimizin her ferdi tahribattan payını aldı.

Cumhuriyetimizin kurucu değerleri ayaklar altına alındı, yıpratıldı, aşındırıldı.

Bizzat Başbakanın ağzından milletimiz 36 parçaya ayrıldı.

Dağdaki eşkıyaya el uzatıldı, İmralı'da yatan teröristbaşıyla müzakereler yapıldı.

Şimdi de İmralı canisinin 12 Hazirandan sonra serbest kalacağı iddiaları gündeme oturdu.

İzmir'den Başbakan Erdoğan'a sesleniyorum:

Eğer tekrar bir iktidar şansın olursa, İmralı canisini serbest bırakacak mısın?

Sana oynayacağın senaryo metinlerini veren küresel destekçilerine, böyle bir söz verdin mi?

Bunu açıkla Başbakan.

Şeref, haysiyetin varsa bu sorularımıza cevap ver.

Kimlerle gizli pazarlıklar yaptığını, hangi vaatleri verdiğini anlat.



Türk devletini kimlere peşkeş çektiğini, itibarını nasıl ayaklar altına aldığını itiraf et.

Yeni Anayasa'yla ilgili kimlere ne umutlar verdiğini söyle.

Başbakan Erdoğan karanlık hesaplarını kapatmak ve göz önünden uzak tutmak maksadıyla sürekli Milliyetçi Hareket Partisi'ne iftira atmaktadır.

Çünkü bizden korkmaktadır, bizden çekinmektedir.

Güçlenmemizi hazmedememektedir.

Bizi birilerinin vagonu olmakla suçlayan Başbakan, önce BOP Eş Başkanlığı göreviyle kimlerin taşeronu olduğunu izah etmelidir.

Bugün PKK'yı Meclise taşımak için olağanüstü gayret gösteren bu zihniyet, bizim kimlere ne söyleyip ne söylemediği-mizle ilgili fikir ileri sürmektedir.

Nitekim Başbakan Erdoğan'ın siyasi bölücülerle Milliyetçi Hareket Partisini yan yana gösterme ahlaksızlığı tam bir rezilliktir.

Türkiye bugün bölünmenin karanlık uçurumuna kadar geldiye bunun suçlusu ve sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Türk milleti ileri demokrasiyle ayrışmanın eşğine kadar geldiye vebal Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerindedir.

Polise kalkan elleri cesaretlendiren, Habur'da eli kanlılara teşrifatçılık yapan da Recep Tayyip Erdoğan'dır.



Yeni Anayasa hazırlık çalışmalarını, 12 Eylül Referandumundan sonra siyasi bölücülerle kucaklaşarak başlatan yine Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Şifrecileri koruyup kollayan, kopyacıları ödüllendiren ve 1 milyon 700 bin gencimizin hayallerini çökerten Recep Tayyip Erdoğan Hükümetinden başkası değildir.

Şimdi de sırayı yeni anayasa vaatleri almıştır.

Başbakan Erdoğan bir kez daha iktidara gelirse, Allah korusun, bölünmüş Türkiye'nin Anayasa'sını, bugün taktik gereği gerilim içinde olduğu siyasi bölücülerle birlikte hayata geçirmeyi planlamaktadır.

AKP'nin tekrar iktidara gelmesi telafisi olmayacak sıkıntılara ve sorunlara yol açacaktır.

Bin yıllık kardeşliğimizin hasımları AKP'nin safında toplanacaklar ve etnik bölücülük zehrini altın kâsede servis edeceklerdir.

Buna engel olmak en önemli vatan görevimiz hâline gelmiştir.

Bayrağımızın, üniter yapımızın, Cumhuriyetimizin ve millet varlığının devamı buna bağlıdır.

AKP iktidarıyla ülkemizin yaşadığı tablonun özeti:

Millî sermayede, millî yatırımlarda artan yabancılaşmadır.



Ekonomik ve mali yapıda çaresizliğin getirdiği bunalım ve umutsuzluktur.

Sosyal yapıda, yoksulluğun neden olduğu boyun eğme hâli ve ahlaki aşınmadır.

Siyasi alanda çatışma, gerginlik ve kutuplaşmadan beslenen seviyesizlik ve ilkesizliktir.

Millî kimlikte değerlerin istismarı ve alt kültürlerin okşanması ile ortaya çıkan tahrikler ve yozaşmadır.

Uluslararası siyasette, küresel taşeronluğa talip olan bir ürkekliliğin neden olduğu taviz ve teslimiyettir.

Ve AKP eliyle kaşınarak tahrik edilen bölücülüğün aldığı mesafe ile bin yıllık kardeşliğimizin sarsılmasıdır.

Bunlara artık izin vermemiz mümkün değildir.

Göz yummamız söz konusu değildir.

Yaklaşan seçimin önemi de buradadır.

AKP 8,5 yıldır iktidarda, bölücüler mesaidedir.

AKP 8,5 yıldır iktidarda, yağmacılar işbaşındadır.

AKP 8,5 yıldır iktidarda, kanun kaçakları sokaktadır.

AKP 8,5 yıldır iktidarda, hanedan çocukları faaliyet halindedir.

AKP 8,5 yıldır iktidarda, maalesef gözyaşlarımız yüreklerdedir.



AKP 8,5 yıldır iktidarda, aziz şehitlerimiz omuzlardadır.

AKP 8,5 yıldır iktidarda, millî ve manevi değerlerimiz darağacındadır.

AKP 8,5 yıldır iktidarda, TOKİ törenleri devrededir.

AKP iktidarıyla ülkemiz:

Hükûmetin ve temel kurumlarının bildirilerle birbiriyle tartıştığı,

Vatandaşların can ve mal emniyetinin kaybolduğu,

Siyaset kurumuna olan güvenin giderek sarsıldığı,

İnsanların özel hayatlarının izlendiğine dair kaygıların arttığı, bir süreci yaşamıştır.

Yine AKP ile

Toplumun birbirine olan güvenini kaybettiği,

Bölücülüğün yeni yaşama alanları bulduğu ve sinsice ilerlediği,

Avrupa'nın iç işlerimize karışmak için her gün yeni fırsatlar yakaladığı,

Halkımızın ekonomik bunalımın içinde çaresizci çırpındığı, bir vahim dönemin sarsıntılarına yakından şahit olunmuştur.

AKP'nin sekiz buçuk yılının özeti bunlardır.



Şimdi size soruyorum:

AKP'ye daha fazla tahammül edecek misiniz?

AKP'yi affedecek misiniz?

AKP'nin yaptıklarını unutacak mısınız?

İşte İzmir bu, İzmirli kardeşim kararını vermiştir.

Hepinizi kutluyorum, hepinizi kucaklıyorum.

Muhterem Vatandaşlarım,

Ekonomik kriz toplumun her kesimini vurmuştur.

AKP mağdurları kaderleriyle baş başa bırakılmıştır.

Yetimin hakkı diyerek Türk milletini aldatan AKP, yalan, yozlaşma ve yolsuzluk iktidarı olmuştur.

Başbakana göre her şey yolundadır.

Ülkemiz kalkınmakta,

Vatandaşımız zenginlik içinde yüzmektedir.

Ben İzmir'in ve Türkiye'nin gerçek durumunu biliyorum aziz İzmirli kardeşlerim.

Elde yok, avuçta yok.

Cep delik, cepken delik.



Çocuklar eğitimsiz.

Gençler işsiz.

Büyükler çaresiz.

Sayın Başbakan mazlumunu ve mağduru başka coğrafyalarda arama.

Dön de ülkenin gerçeğine bir bak.

Çarşıya bak, pazara bak, tarlaya bak.

Bak da, Türkiye'de AKP zulmünü, eziyetini ve krizini gör.

Mağduru başka yerde arama, mağdurlar burada İzmir'de.

Yoksullaştırdığın milyonlar da mağdur.

Mağdur olan çiftçidir.

Mağdur olan işçidir, memurdur.

Mağdur olan emeklidir.

Mağdur olan esnaftır.

Mağdur olan dürüst iş adamıdır.

Mağduru başka yerde arama.

Mağdur İzmir'in her köşesindedir.

Mağdur bütün Türkiye'dir.

Türkiye'nin karanlık tablosu budur.



Türkiye'nin gerçeği bunlardır.

Ve bunlar senin eserindir.

Sen işgal görmeden de ülkemizde mazlum ve mağdur milyonlar yarattın.

Dokuz yıla yaklaşan iktidarında AKP, ne vadetti, sonuçta elinize ne geçti?

Yoksulluğunuz giderek arttı.

Kepenlerinizi kapadınız.

Tarlalarınızın bereketi azaldı.

Çocuklarınız umutsuz.

Gençleriniz eğitimsiz.

Aç yatıp, aç kalkıyorsunuz.

Yolsuzluklar büyüdü.

Kanunsuzluk kol geziyor.

Yoksulluk sizde,

Yokluk sizde, Sıkıntı sizde.

Peki, dokuz yıla yaklaşan süredir kim zengin, kim kazandı, bu kirli oyunda?

Elbette kapkaççılar, borsa simsarları, talancılar, sıcak para tacirleri, rantiyeciler, yandaşlar ve hanedan mensupları kazandı.



Sizler ise kaybettiniz. İzmirli kardeşim zarar etti, harap oldu ve sefalet şartlarına mahkûm oldu.

Memur, esnaf, namuslu iş adamı, emekli, işçi ve çiftçi mahvoldu.

Soruyorum size ve cevabınızı istiyorum:

Bunca sıkıntılı yıldan sonra:

Mutlu musunuz?

Huzurlu musunuz?

Varlıklı mısınız?

Bu hayırlar, Türkiye'nin gerçeğini gösteriyor.

Bu hayırlar aynı zamanda AKP'nin iflasını kanıtlıyor.

Bugün AKP ile birlikte,

Sermaye piyasası yabancılaşmıştır.

Millî varlıklarımız özelleştirme adı altında yabancılaşmıştır.

Medya sektörü yabancılaşmaya başlamıştır.

Bankacılık sektöründe ki hâkimiyet de yabancılara geçmektedir.

Buna karşılık Başbakan ne yapmaktadır?

Dönemlerinde hiçbir bankanın batmadığı ile övünmektedir



Ve bu kara tablonun önünde duran Başbakan'a göre Türkiye'de her şey iyidir, güzeldir, mükemmeldir.

Elbette, biz bankalarımızın batmasını istemeyiz.

Milletimizin birikimlerinin heba olmasını düşünemeyiz.

Ancak, ülkemizde bir bankanın bu şartlarda batması zaten mümkün değildir.

Sizler kredi kartı ile alışveriş yaptıkça, tüketici kredilerine müracaat ettikçe bankalar kazanmaktadır.

Ancak başka batanlar vardır.

Dükkanlarını siftah etmeden kapatan esnafımız batmaktadır.

Namuslu iş adamı, sanayici batmaktadır.

Kamyonunun tekerini döndüremeyen nakliyeciler batmaktadır.

AKP'de tanıdığı olmayan tüccar batmaktadır.

Tarlaları kurumuş, çiftçimiz batmaktadır.

Ürettiği sütü, eti değer görmeyen hayvancılıkla uğraşanlar batmaktadır.

Türkiye batmaktadır, Türkiye yangın yeridir.

Türk milleti bu yoksulluğa asla mecbur değildir.

İzmirli vatandaşımız bu zillete mahkûm değildir.



AKP politikalarını şiddetle reddediyorum.

Yoksulluk talihimiz, onursuzluk kısmetimiz olamaz.

Tarlalar kupkuru ve bereketsizdir.

Turizm sıkıntılı ve sorunlarla boğuşmaktadır.

Gübre, mazot, tohumluk ateş pahasıdır.

Tezgâhlar kapalı ve şarteller iniktir.

Vergilerle esnafın boynu büküktür.

Küçük yatırımcı, üretici çaresizdir.

Dürüst iş adamı sıkıntılıdır.

Memur, işçi yoksuldu.

Emekli açlık sınırındadır.

Bunun için emeklilerimizle ilgili intibak sorunlarını çözeceğiz ve hepsine yılda bir maaş fazla vereceğiz.

Vatandaşımız işsiz ve umutsuzdur.

Gençler bunalımda ve karamsardır.

Çocuklar sahipsiz ve eğitimsizdir.

Sokaklar suçlulara,

Evler hırsızlara emanet edilmiştir.

Kimse merak etmesin yılda 700 bin kardeşimize iş vereceğiz.



Sorunları bitireceğiz ve herkesin elinden tutacağız.

Soruyorum ve cevabınızı istiyorum:

Bunca sorundan sonra:

Huzurunuz yerinde mi

Gelecekte ümitli misiniz?

Hayatınız refah ve bolluk içinde mi?

Bu hayırlar, Türkiye'nin gerçek hâlini ortaya koymaktadır.

Bu hayırlar, AKP'nin tükenişinin, başarısızlığının ve kötü yönetiminin eseridir.

Muhterem Vatandaşlarım,

Aziz İzmirliler,

Parti olarak huzurlu, güvenli, bolluk içinde bir Türkiye vadediyoruz.

Sorunların çözüldüğü, problemlerin temelinden bitirildiği bir ülke ortamına ulaşmayı istiyoruz.

12 Haziran sonrasındaki MHP iktidarıyla birlikte istikrarlı ve büyüyen bir Türkiye'nin temelini atacağız.

Hiç kimseyi ayırmayacağız.

Herkesi kucaklayacağız.

Herkesi sahip çıkacağız.



Dargınlıkları bitireceğiz.

Küslükleri ortadan kaldıracacağız.

Ama millet ve devlet düşmanlarına soluk aldırmayacağız.

Türkiye'nin kötü yönetilmesinin acı faturasını AKP'nin önüne teker teker koyacağız.

Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız.

Muhtaç vatandaşlarımızın elinden tutacağız.

İzmirli yoksul kardeşim üzülmesin, "Hilal Kart" Projemizle yanında olacağız.

Her ihtiyacını mahallesindeki esnaf kardeşimden karşılayacak.

Buzdolapları dolup taşacak.

"Hilal kart" helalinizdir.

"Hilal kart" vatanımızın her köşesini ısıtacaktır.

Muhtaç kardeşime umut olacaktır.

"Hilal kart" bir harcama kartıdır. Kredi kartı ya da tüketici kartı değildir. Ana para ve faiz geri ödemesi yoktur.

Harcamalarınızı ihtiyaçlarınızı bu kartla karşılayacaksınız.

Biz adı çılgın, ama içi boş projelerle uğraşmayacağız.

İzmirli kardeşimin kandırılmasına da müsaade etmeyeceğiz.



Üreten ve bağımsız bir ekonomiyle ülkemizin her köşesine ses vereceğiz ve "2023 Yılında Lider Ülke Türkiye" hedefine ulaşacağız.

Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürüp, AKP'nin azdırdığı hayat pahalılığını inşallah yok edeceğiz.

Turizmin gelişmesi için gerekli tedbirleri alacağız.

Turizm sektöründe çalışanların meselelerini çözeceğiz.

Şüphemiz olmasın ki, herkes gelirine göre vergi ödeyecek. Vergi politikalarında adaleti mutlaka sağlayacağız.

Asgari ücretli olarak çalışan kardeşimden vergi almayacağız ve aldığı parayı net 825 liraya çıkaracağız.

Her alışverişinizde ödediğiniz KDV'yi düşüreceğiz ve vatandaşlarımızı rahatlatacağız.

Çiftçilerimizin sıkıntılarını Allah'ın izniyle bitireceğiz.

Tütün üreticilerinin sorunlarını çözeceğiz.

Verilen destekleri millî gelirin % 1,5'ine kadar çıkaracağız.

AKP Hükûmetinin ihmal ettiği tarım sektörüne tekrar hayat vereceğiz.

Mazottan, gübreden, ilaçtan, tohumdan, fideden ÖTV ve KDV almayacağız.

Kendi işini kurmak isteyen üniversite mezunu gençlerimizin elinden tutacağız.



İstihdam üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik yüklerini azaltacağız.

Kendi işini kurmak isteyen kadınlarımıza girişimcilik eğitimi ve finansman desteği sağlayacağız.

İnşallah üniversite sınavını kaldıracacağız ve gençlerimizin hayatlarının baharında sıkıntıya girmelerini önleyeceğiz.

İlköğretime ve ortaöğretime devam eden çocuklarımızın annelerine yapılan eğitime destek ödeneğini en düşük miktarı 50 lira olacak şekilde yükselteceğiz.

Muhtaç durumdaki ailelerin en az bir ferdine iş imkânını mutlaka sunacağız.

İş sağlanana kadar da 320 lira aile sigortası yardımı yapacağız. Ve bunu öncelikle ev hanımlarımıza yönelik uygulayacağız.

65 yaşını doldurmuş, muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza ödenen para miktarını 105 liradan 250 liraya çıkaracağız.

Engelli kardeşlerimizden 18 yaşını dolduran ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek düzeyde engeli bulunan kardeşlerimizin aylıklarını 315 liradan 450 liraya çıkaracağız.



Şimdi soruyorum size;

Milliyetçi Hareket Partisinin projelerine, yapacaklarına destek verecek misiniz?

İktidar olması için ses verecek, oy verecek ve yardım edecek misiniz?

Bizim emrimizde, devletin uçakları, helikopterleri yok.

Bizim, meydanlara insan toplayan kamu görevlilerimiz yok.

Bizim, resmî araçlarımız da yok.

Hele bizim, TOKİ sanal törenlerimiz ise hiç yok.

Bizim, iş birlikçi medya gücümüz,

Yandaş TRT ekranlarımız yok.

Para babalarımız, karanlık güçlerimiz

Küresel destekçilerimiz hiç yok.

Çok şükür, sırtımızda yolsuzluk kamburu da yok.

Yandaşların ve zekât hırsızlarının şaibesi de yok.

Alnımız açık, yüzümüz pak, mazimiz tertemiz.

Çok konuşarak üstünü örteceğimiz yalanlarımız da yok.

Kimseden sakladığımız, kaçırdığımız suçlarımız da yok.

Biz yola Hakk'a sığınarak ve size güvenerek çıktık.



Namusumuzla ve şerefimizle bugünlere ulaştık.

Biz bu meydandayız. Yurdumun her köşesinden ses veriyoruz.

Varsın, başkaları gibi harcayacak milyarlarımız olmasın.

Varsın bize kucak açacak medyamız bulunmasın.

Varsın uçağımız, helikopterimiz olmasın.

Ve Allah muhafaza bunları kullanacak karakterimiz de bulunmasın,

Ne gam ne tasa:

Bizim, yüreğimizde Allah inancı,

Yanımızda milletimiz,

Gönlümüzde vatan sevgisi,

Önümüzde ise dava arkadaşlarımız var.

İşte hepsi buradalar ve hepsi karşımızdalar.

Sizin sevginiz bize yeter,

Sizin desteğiniz bize yeter.

Başkasına ihtiyaç duymayız.

Bugün buraya gelerek mitingimizi şerefliendiren İzmirli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.



Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

"Ses Ver İzmir, Milliyetçi Hareket'e Omuz Ver İzmirli Kardeşim."

Sağ olun, var olun.

Cenab-ı Allah'a emanet olun.

"Ne mutlu Türküm diyene!"















MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

"ADANA

AÇIK HAVA TOPLANTISINDA"

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





**Aziz Adanalı Hemşerilerim,
Muhterem Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Kıymetli Basın Mensupları,**

Başı Toroslar kadar dik, gönlü Çukurova kadar geniş, sevgisi Akdeniz kadar derin olan Adanalı kardeşlerimle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Yiğitliğiyle nam salmış, samimiyetiyle örnek olmuş, millî heyecanıyla bizlere ilham olmuş Adana'da, sizlerle bir araya gelmekten son derece bahtiyarım.

Bu muhteşem açık hava toplantısının hazırlanmasında emeği geçen tüm dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.



Bugün Adana asaletini bir kez daha gösteriyor.

Dik duruşuyla, eğilmez başıyla ve bükülmez bileğiyle bir kez daha ayağa kalkıyor.

Adana, dün olduğu gibi, bugün de Milliyetçi Harekete kucağını açıyor, sahip çıkıyor ve 12 Haziran'da iktidar vizesini vermek için harekete geçiyor.

"Ses Ver Adana."

"Milliyetçi Harekete Omuz Ver Adana."

Coşkunla tutuşturduğun meşalenle önümüzü aydınlat Adana.

"Sesime Kulak Ver Adanalı Hemşerim."

Buradan, Tufanbeyli'ye, Saimbeyli'ye, Feke'ye, Kozan'a, Aladağ'a, Pozantı'ya, Karaisalı'ya, İmamoğlu'na, Ceyhan'a, Seyhan'a, Sarıçam'a, Çukurova'ya, Yüreğir'e, Karataş'a, Yumurtalık'a hürmet ve muhabbetlerimi gönderiyorum.

Önümüzdeki pazar günü yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçiminin ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm siyasi partilere ve siz değerli Adanalı kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.

Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.



Aziz Vatandaşlarım,

Türkiye için tarihî karar anına yalnızca üç gün kalmıştır.

Türk milleti için kader anı artık ufukta belirmiştir.

12 Haziranda millî irade bir kez daha tecelli edecektir.

İnanıyorum ki, aziz milletimiz kendi geleceği hakkında en isabetli tercihi yapacak ve iktidar mührünü dört yıllığına tasvip ettiği siyasi partiye teslim edecektir.

Seçimin tartışmadan, çatışmadan, şaibeden ve gerginlikten uzak bir şekilde geçmesi en büyük dileğimdir.

Önümüzdeki demokrasi imtihanında vatandaşlarımızın seçme hakkını en iyi şekilde kullanacaklarını düşünüyorum.

Milletimizin ferasetine, Adanalı kardeşimin sağduyusuna sonuna kadar güveniyorum.

Türkiye'nin içine düştüğü kötü ve talihsiz süreçten çıkması ve kendine gelmesi için her vatandaşımızın sandığa gitmesi zorunlu bir hâl almıştır.

Adanalı kardeşimin bilinçli ve şuurlu müdahalesi; Türkiye'nin aradığı ve beklediği huzuru getirecektir.

Bu itibarla mutlaka sandığa gidin, sandıkta oynanabilecek oyunlara dikkat edin ve ülkemize sahip çıkın.

Özellikle AKP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum.

Onlara güveniyorum ve büyük bir sorumluluğun altında olduklarını düşünüyorum.



AKP'yi uyarın. Hatalı olduğunu, ülkemizi kötü yönettiğini demokratik yollardan gösterin.

Sandıkta mesajınızı iletin.

Recep Tayyip Erdoğan'ı biraz dinlendirin.

Başbakan Erdoğan'ın, Türkiye'nin bölünmesinin kapısını aralayacak olan yeni Anayasa projesinin önüne geçin.

Çok düşük ihtimal olsa da, AKP'yle geçecek üçüncü dört yılın büyük sorunlar doğuracağına inanın.

İktidara ders verin ve arkasına baka baka gitmesini sağlayın.

AKP'nin bir kez daha iktidar olmasına fırsat ve imkân vermeyin.

Millî becamızı sakatlayan, cepheleşmeleri teşvik eden bu zihniyete Adana'nın şamarını kararlılıkla indirin.

Çünkü AKP'yle geçen yılların bilançocu çok ağır olmuştur.

Vereceği ve yapacağı bir şeyleri kalmamıştır.

AKP yorgundur.

AKP tükenmiştir.

AKP bitkindir.

AKP tehlikelidir.

Heyecanını ve dermanını kaybetmiştir.



Hedeflerini ve ilkelerini yitirmiştir.

Türkiye, kepenklerini indirmeden bu iktidarın defterini dürmek lazımdır.

Türkiye, teslim bayrağını çekmeden AKP'nin fişi mutlaka çekilmelidir.

İktidarın, Türk milletini ayırmadan, etnik kimlikler arasında pay etmeden sandıkla görevden alınması gerekmektedir.

Başbakan Erdoğan'ın sinirleri ve sabırları zorlayan üslubundan kurtulmanın tam zamanıdır.

Bu şahsın, kibrinin, aşırı gururunun ve böbürlenmesinin karşılığı mutlaka verilmelidir.

Ufaksuzluğunun, sanal ve temelsiz çılgın projelerle milletimizi kandırmaya çalışmasının bedelini kesinlikle ödemelidir.

Geride kalan yılların acı ve vahim olayları eminim ki hepinizin gözünün önündedir.

Çünkü dokuz yıla yaklaşan iktidar yıllarının talihsizliklerini bizzat sizler yaşadınız.

AKP'nin tahrik edip neden olduğu krize, kargaşaya, kaosa, kutuplaşmaya ve kavgaya sizler şahitlik ettiniz.

Başbakanın çiraklık ve kalfalık dönemlerinde yol açtığı facialara sizler maruz kaldınız.

Şimdi de ustalık dönemi için sizlerden yetki istiyor.



Yarım kalan şirret hesaplarını tamamlamak maksadıyla önümüzdeki dört yılda da iktidar olmayı hayal ediyor.

Başbakanın gafletle geçen çıraklık dönemini, dâlaletle geçen kalfalık yılları izlemişti.

Allah korusun, ama ustalık dönemi olarak dillendirdiği önümüzdeki dört yılda da iktidar sorumluluğunu üstlenirse ihanet kapıları ardına kadar açılacaktır.

Eğer, Başbakan Erdoğan böyle giderse Türkiye'yi karanlığa mahkûm edecektir.

İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün iddialarının altında başka hesaplar vardır.

Aslında sürmesi istenen ne istikrardır ne de Türkiye'nin büyümesidir.

Başbakanın buna yönelik bir kaygısı ve düşüncesi de yoktur.

- Yalnızca istediği yandaşlarının büyümesidir.
- Yolsuzlukların katlanarak sürmesidir.
- Usulsüzlüklerin artarak devam etmesidir.
- Vurguncunun, yağmacının, faizcinin, para tacirlerinin güçlenmesidir.

Hanedan mensuplarının daha çok gemi alması için bir dört yıl daha gerekmektedir.



Hırsızların, talancıların, devlet malına gözünü diken hortumcuların AKP eliyle kalan parsayı toplamaları için yeni bir dört yıla ihtiyaçları vardır.

Başbakan Erdoğan, bunun için bizden çaldığı 2023 hedefini kılıf olarak kullanmaktadır.

Bir yandan, çalıntı projelerle geleceğe hazırlık yaptığı imajı vererek kirliliğini örtmeye çalışmaktadır.

Diğer yandan menfaat çeteleriyle kol kola girerek yarım kalan işlerini tamamlamaya odaklanmaktadır.

Başbakan Erdoğan'ın yönetimi altında ne istikrarın ne de büyümenin olması artık mümkün değildir.

Türkiye bu iktidardan kurtulamazsa uçurumun dibini boylayacaktır.

Bu hepimiz için tehlike demektir.

AKP yokuş aşağı freni patlamış bir kamyon gibidir.

Kontrolünü ve yönünü tamamen kaybetmiştir.

AKP döneminde, daha önceden akla gelmedik ve umulmadık ne varsa ortaya çıkmıştır.

Nitekim Başbakan Erdoğan ve hükûmetiyle birlikte "hayâl olan ne varsa" gerçekleşmiştir.

Olmasına ihtimal dahi vermediğimiz her şey AKP'yle birlikte hayat bulmuştur.



Sizler her birisine şahitsiniz:

- Habur'da eli kanlı teröristleri davul zurnalarla karşılamak hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.

Demokratik özerlik zırvası, ana dilde eğitim talepleri, federasyon özemleri hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.

- PKK açılımıyla Türkiye'nin yıkım sürecine sokulması hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.

- Domuz bağlarıyla insanları katleden Hizbullah militanlarını serbest bırakmak hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.

- Pişman olmadıklarını söylemelerine rağmen, Ceza Kanunu'nun pişmanlık hükümlerini zorla uygulayarak PKK'lı canileri serbest bırakmak hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.

- Ne mutlu Türk'üm sözünden rahatsızlık duymak hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.

- Çocuklarımızın sabahları okullarında hep bir ağızdan okuduğu And'ımızı kaldırmaya cüret etmek hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.

- "Şehitler ölmez vatan bölünmez." sözünü tahrik unsuru saymak hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.

- Mahallî düzeydeki bir dili kamusal alana taşımak ve TRT'nin bir kanalını tahsis etmek hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.

- Türklüğe hakaret hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.



- Mehmetçiği itham etmek ve PKK'yla mücadele edenlerden intikam almak hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.
- Peşmerge çapulcusuna abi demek hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.
- Müslüman katillerine başarılar dilemek hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.
- Irak'ta askerimizin başına çuval geçirilmesi ve böyle bir alçaklığa sessiz kalınması hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.
- Milliyetçiliğin kırmızı çizgi ilan edilmesi, Türklüğün aşağılanması hayaldi, AKP'yle birlikte gerçek olmuştur.
- Kıbrıs'ta Rumların güçlenmesi, Ermenilere tek taraflı tavizler verilmesi ve Ege'de Yunan tezlerine teslim olunması hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.
- Çiftçimize "Ananı da al git." demek hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.
- "Askerlik yan gelip yatma yeri değildir." demek hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.
- Üniversite sınavlarında kopya çekmek, KPSS sınavlarında yolsuzluk yapmak hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.
- Milyonlarca vatan evladının işsiz kalması, yoksulluğun eline düşmesi hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.
- Şehidimize kelle, katile sayın demek tam bir hayaldi, ama AKP'yle birlikte bu da gerçek olmuştur.



• Cezaevinde yatan bir teröristin herkesin gözü önünde örgütüne talimatlar vermesi, beyanatlarda bulunması ve Türk milletini açıktan tehdit etmesi hayaldi, AKP'yle gerçek olmuştur.

• İmralı'da yatan bu caniyle müzakereler yapmak, pazarlıklara girişmek, masalarda yüz sürmek, kendisinden himmet beklemek hayaldi, bu rezaletler, iğrençlikler AKP'yle gerçek olmuştur.

Biz bu görüşmeleri, geçtiğimiz yıl deşifre ettiğimizde Başbakan öfkeden deliye dönmüştü.

Sinirinden kendini kaybetmişti.

Suçüstü yakalanmış pişkin bir suçlu gibi, tespitlerimizi kaba sözlerle ve küfürlerle reddetmişti.

Üstelik bizi şerefsizlikle suçlamış ve iddiamızı ispatlamaya davet etmişti.

Ne var ki izleyen süreç, şerefsizliğin kimin yakasına asıldığını da göstermişti.

Başbakan Erdoğan, sanki söylediği sözleri unutmuşçasına İmralı'yla görüşüklerini itiraf etmişti.

İmralı kıyılarında su alan AKP teknesinin yanaştığını açıkça söylemişti.

Avrupalı dostlarının huzurunda ayakta hesap verirken, İmralı canisiyle görüşmeleri kabul etmiş; Türk milletinin itibarını, kudretini nasıl ayaklar altına aldığını yüzü kızarmadan açıklamıştı.



Şereften, edepten, hayâdan kimin mahrum olduğunu böylelikle göstermişti.

Başbakan Erdoğan bizimle şeref ve hayâ rekabetine giremez, girmeye karanlık emelleri izin vermez.

İzmir'den, Başbakana yeni bir soru sormuştum.

Ve demiştim ki:

• Eğer iktidara tekrar gelersen, İmralı canisini serbest bırakacak mısın?

• Küresel destekçilerine böyle bir söz verdin mi?

Bu sorularımıza açıklama beklediğimizi ifade etmiştim.

Başbakan Erdoğan iddia sahibinin iddiasını ispatlamakla yükümlü olduğunu söyleyerek sorularımıza soruyla karşılık vermiştir.

Sayın Başbakan vakti, günü ve zamanı geldiğinde ben gerekli açıklamaları yaparım.

Sen hiç meraklanma, endişe etme.

Ama sen önce sorularımıza cevap ver.

Kıvırma, kaçma, saptırma ve sorularımızı başka yerlere çekme.

Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez de Adana'dan soruyorum:

• 12 Haziran sonrasında, Allah korusun, ama üçüncü defa iktidara gelersen İmralı canisini serbest bırakacak süreci başlatacak mısın? Önce ev hapsine geçilmesi, sonra da tamamen salıverilmesi için onay verecek misin?



• Böyle bir vaatte bulundun mu? Bu konuda bir söz verdin mi?

Sayın Başbakan, bize laf yetiştireceğine sorularımıza karşılık ver.

Şeref, hayâ ve onur tartışmalarına bizimle tekrar girme. Çünkü her girdiğinde kaybeden sen oluyorsun, sen zorda kalıyorsun.

Ar damarın çatlamadıysa titre ve kendine gel.

Şuursuzca konuşma ve milletimizi bilgilendir, açıkça teminat ver.

Yarın gerçekler ortaya çıkarsa senin için iyi olmaz.

Şunu da unutma; bunun hesabını senden ve yandaşlarından tek tek sorarım.

Şimdi dizlere sormak ve cevabınızı gür bir sesle duymak istiyorum:

12 Haziranda vatana sahip çıkacak mısınız?

Bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara şamarı indirecek misiniz?

Başbakan Erdoğan'ın çirkefliklerini, çelişkilerini, sahtekârlıklarını yüzüne vuracak mısınız?

AKP'ye yeter, MHP'ye sıra sende diyerek iktidar mührünü verecek misiniz?

Hepinize şükranlarımı sunuyorum.

Hepinize güveninizden dolayı teşekkür ediyorum.



Aziz Vatandaşlarım,

Başbakanın ileri demokrasisi âdeta geriye gitmenin parolasıdır.

Adaletsizlik, hukuksuzluk ve zulüm her alana yayılmıştır.

Devletin tüm kurumları yozlaşmıştır.

Ve bu şartlar altında seçim çok yaklaşmıştır.

12 Haziran sonrasında, Başbakan Erdoğan'ın vaadettiği yeni Anayasa, eğer gerçekleşirse Türkiye'nin çivilerini çıkaracaktır.

Türk milletinin bin yıllık kardeşliği bozulacaktır.

Türkiye üniter yapısını kaybedecektir.

Buradan, Başbakan Erdoğan'a bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum:

İktidara geldiğin takdirde Anayasa'da hangi maddeleri değiştireceğini açıkla?

İlk üç maddeyle ilgili planlarını milletimizle paylaş.

Bunu gazete ilanlarıyla kamuoyunun bilgisine sun ki, herkes Anayasa değişikliğiyle neyin planlandığını anlayabilsin.

Gecikme, bekleme, erteleme.

Başbakan iyice kontrolü kaybetmiş, istismar etmedik hiç bir şey bırakmamıştır.



Millî ve manevi değerlerin utanmadan içini boşlatmaya yeltenmiştir.

Her seçim öncesi yeni tartışma alanlarıyla milletimizin aklını karıştırmaya çalışmaktadır.

Şimdi de 12 Eylül ihtilalinin sorumluları seçime kısa bir süre kala sorguya alınmıştır.

Peki, bu ifade alma safahatı 12 Eylül Referandumundan hemen sonra neden başlatılamamıştır da, genel seçimin arifesinde birdenbire ortaya çıkmıştır?

Sayın Başbakan buna da cevap ver.

Peki, 28 Şubatçılarla ilgili uygulamayı ne zaman başlatacaksınız?

27 Nisan Bildirisi'ni yayımlayanlardan ne zaman hesap soracaksınız?

Başbakan Erdoğan, kendi hükümetinin muhatap olduğu 27 Nisan Bildirisini muhtıra olarak değerlendirmedeğini açıklamıştır.

Sayın Başbakan daha önceleri öyle demiyordun.

Senin sözlerinden hareket edersek; 27 Nisanı istismar etmek için her yolu denedin.

Milletimizi kandırmak için her yalana başvurdu.

Anlaşıldığı kadarıyla, Başbakan Erdoğan'ın Dolmabahçe görüşmesinde verdiği sözleri vardır.



Millî iradeye saygısız olan bu zihniyetin, demokrasini ilerisinden anlayacağı bir şey yoktur.

Çıkaracağı, alacağı ders ve sonuç da bulunmamaktadır.

Başbakan Erdoğan seçimlere çok az bir süre kala kabinedeki bakanlık sayılarını değiştirmiş ve yeni bakanlıklar kurmuş, bazılarını kaldırmış ve yeni makamlar ihdas etmiştir.

Sanki önümüzdeki seçim bir formalitedir.

AKP tek başına iktidar olmuş gibi hareket etmektedir.

Demokrasiye ve millet iradesine tahammülsüzdür.

Bu Adanalı kardeşimin tercihine hakarettir.

Demokrasi tarihinde böylesi bir alçalma ve küstahlık hâli bulunmamaktadır.

Böylesi bir düşüklüğü hiç kimse göstermemiştir.

Başbakan Erdoğan bu gidişle sandığı da gereksiz görecektir.

Nasıl olsa ona göre yeri ve partisinin iktidara geleceği garantidir.

Zorbalığını her alanda göstermektedir.

Aziz milletim, seçim yapılmadan kabine oluşturan bu rezil hükûmet anlayışına mutlaka ders vermelidir.

Türk milleti kudretli ve azametli şamarını 12 Haziran günü AKP'nin başına indirmelidir.



Egemenlik hakkını gasbedenlerden ve hiçe sayanlardan hesap sormalıdır.

Seçimleri sıradan bir teknik ayrıntı olarak gören, iyice zıvanadan çıkan ve şımarıklığından ele avuca sığmayan AKP'ye haddini bildirmek vatan görevi haline gelmiştir.

Soruyorum sizlere:

AKP'den yaptıklarının hesabını soracak mısınız?

Azgınlaşan otoriter heveslerini, baskıcı tutumunu ve hoşgörü yoksunu politikalarını yüzüne vuracak mısınız?

AKP'yi iktidardan uzaklaştıracak mısınız?

Küstahlığının, demokrasiye ve sizlerin iradesine karşı gösterdiği densizliğin hakkında gelecek misiniz?

Bu evetler, AKP'yi 12 Haziranda yere çakacaktır.

Bu evetler, AKP'yi sandıkta silecek ve erken zafer havasına girmesinin acı faturasını önüne koyacaktır.

Bu evetler Adana'nın millî kararıdır ve AKP'ye incek şamarıdır.

Muhterem Adanalı Hemşerilerim.

Adana 8,5 yıldır zordadır.

Adanalı kardeşim 8,5 yıldır sıkıntılıdır.

Dertler dağ gibi yükselmiştir.



Sorunlar katlanmış ve çığ gibi üzerinize düşmüştür.

Adanalı kardeşim işsizdir.

Her evde bir işsiz, yarınsız vardır.

Adanalı kardeşim yoksuldur.

Adanalı kardeşim bungundur.

Kafası sürekli borçlarıyla meşguldür.

Akşama ne yiyeceğini düşünmektedir.

Esnafımız siftah edemedi kenk indirmektedir.

Besmeleyle açtığı dükkânını ya sabırlar kapatmaktadır.

Buna dur demek lazımdır, bu eziyeti bitirmek lazımdır.

Bakan ve başbakan çocukları şirketler kurmakta, holding sahibi olmaktadır.

Ama Adanalı kardeşimin çocukları sofradan aç kalkmaktadır.

Bakan ve başbakan çocukları, armatör olmuşlardır.

Ama Adana'nın çocukları çaresizliğe ve sefalete mahkûm hale gelmişlerdir.

Başbakan etrafıyla birlikte lale ve sülale devrini yaşamaktadır.

Buna karşılık, Adanalı kardeşim ayakta kalırsa şükretmektedir.



AKP'yle birlikte eşitsizlik artmıştır.

AKP zenginleriyle, yoksul kardeşlerim arasındaki gelir farklılığı dayanılmaz hal almıştır.

Birileri çok yemekte, çok içmekte ve çok tüketmektedir.

Ama sizler perişanlığı yaşamaktasınız.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik hepimizi çok olumsuz etkiledi.

Hepinizin boynunu büktü.

AKP iktidarında, en zengin ile en fakir arasında 8,5 kat fark oluştu.

Sizler kaybettiniz, AKP yandaşları kazandı.

Sizler verdiniz, onlar gelişti.

Sizler alın teri döktünüz, onlar yattıkları yerden para kazandı.

Sizler tarlada, bağda, bahçede çapa salladınız, kürek tuttunuz; onlar hiç çalışmadan son model ciplerle keyiflerini sürdürdüler.

Başbakan Erdoğan vicdanı sızlamada Türkiye'nin zenginleştiğini iddia ediyor.

Millî geliri 230 milyar dolardan 740 milyara çıkardıklarını durmadan tekrar ediyor.

Son 8,5 yılda millî gelir bu kadar arttıysa vatandaşımızın rahat ve refah içinde olması gerekir.



Soruyorum sizlere;

Artan milî gelirden pay aldınız mı?

Geliriniz arttı mı?

Sizde yoksa o zaman artan millî gelir kimlerin cebine girdi?

Ben size söyleyeyim aziz Adanalılar.

Arttığı iddia edilen gelir para tacirlerine, hırsızlara, faizcilere, ihale mafyasına, AKP hanedanına ve yandaşlarına gitmiştir.

Başbakan faiz ve enflasyon farkının da vatandaşımızın cebine gittiğini iddia ediyor.

Hem de Adana'da, sizlerin huzurunuzda bile bile yalan söylüyor.

Söyler misiniz?

Hayat pahalılığınız azaldı mı?

Faiz baskısından kurtuldunuz mu?

Bankalar, haciz memurları peşinizi bırakıyor mu?

Buradan sizlere bir müjde vereceğim.

Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında tüm vatandaşlarımızı faiz yükünden kurtaracağız.

Bizim dönemimizde herkes çok daha iyi şartlara sahip olacak.



Faizlerin yükselmesi mümkün olmayacak.

Hatta yavaş yavaş düşmesini sağlayacağız ve borçlarınızın azalmasına kapı aralayacağız.

Ev almış, araba almış, tüketici kredisi almış kardeşlerim hiç endişe etmesin mutlaka haklarını koruyacağız.

Hiçbir şey kaybetmeyecekler.

Hayat pahalılığının önüne mutlaka geçeceğiz.

Enflasyonu yüzde beşin altına çekeceğiz.

Fiyat istikrarını temin edeceğiz.

Biliyor ve yaşıyorsunuz.

Çiftçilerimiz tam anlamıyla perişanlık içindedir.

Mazot, ilaç, tohumluk, gübre el yakıyor.

Çukurova'nın eski neşesi görülüyor.

Bereketin AKP'yle birlikte gittiği anlaşılıyor.

Çukurovalı çiftçi kardeşim çare arıyor.

Uzanacak yardım bekliyor.

Traktörler ipoteklidir.

Pamuk tarlaları eski tadında değildir.

Tarlalar ekilememektedir.



Ekilse de ıkan rnler, maliyeti karřılamamaktadır.

Adanalı ifti kardeřim bu sıcakta tarlasına umutlarını gmmřtr.

Onurluca yařamak iin ilgi istemektedir.

Soruyorum sizlere;

Arpa para ediyor mu?

Buğday para ediyor mu?

Pamuk eskisi gibi yznz gldryor mu?

ifti faiz kredisinin dřtğn iddia eden Bařbakan, yığılan borları nedense grmek istemiyor.

Bařbakana gre ifti kardeřlerim gereksizdir.

Olsa da olur, olmasalar da.

Nasıl olsa kendisinin bankalarda trilyonları vardır.

Sizin ařınız kaynamamıř, ekmeğiniz olmamıř Bařbakanın umurunda değildir.

Biz Trk iftisinin sorunlarını biliyoruz.

Ve iktidarımızda hepsini zmek iin ses veriyoruz.

Tarımda kendi kendimize yetebilecek bir seviyeye gelmek iin iftimizin gelir ve refah seviyesini mutlaka artıracamız.



Üretici örgütlerinin güçlendirilmesine, tarımsal işletmelerin rekabet güçlerinin artırılmasına ve pazarlama ağlarının geliştirilmesine ağırlık vereceğiz.

Ülkemiz şartlarına uygun yüksek verim ve kalitede tohum, fide, fidan ve damızlık hayvan geliştirilmesini ve üretimini destekleyeceğiz ve dış bağımlılığa son vereceğiz.

Çiftçilerimize hâlen millî gelirin % 0,5'i olan devlet desteğini yükselteceğiz ve % 1,5'a çıkaracağız.

Mazottan, gübreden, ilaçtan, fideden, tohumdan ÖTV ve KDV almayacağız.

AKP Hükûmetinin kendi kaderine terk ettiği çiftçilerimizin tekrar elinden tutacağız.

Hayvancılığa yapılan destek ödemelerini % 50 artıracacağız.

Esnafımızın ve KOBİ'lerimizin sorunlarını kökünden çözeceğiz ve uygun finansman kolaylıkları sağlayacağız.

Kendi işini kurmak isteyen üniversite mezunu gençlerimize umut olacağız ve destek vereceğiz.

Köy ve mahalle muhtarlarımızın aylıklarını asgari ücret tutarına çıkaracağız.

İktidarımızda askeri ücreti 825 liraya yükselteceğiz.

Kendi işini kurmak isteyen kadınlarımıza girişimcilik eğitimi ve finansman desteği sağlayacağız.



4/C'li, geçici, taşeron firma elemanı, sözleşmeli kim varsa alayını kadroya alacağız.

Sözleşmeli öğretmenlerimizin sorunlarını kökünden çözeceğiz ve hepsini kadrolu yapacağız.

İlköğretime ve ortaöğretime devam eden çocuklarımızın annelerine yapılan eğitime destek ödeneğini en düşük miktarı 50 lira olacak şekilde yükselteceğiz.

Öğrencilerimize ilköğretim süresince beslenme yardımı vereceğiz.

Muhtaç durumdaki ailelerin en az bir ferdine iş imkânını mutlaka sunacağız.

İş sağlanana kadar da bugünkü asgari ücretin yarısı kadar aile sigortası yardımı yapacağız. Ve bunu öncelikle ev hanımlarımıza yönelik uygulayacağız.

65 yaşını doldurmuş, muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza ödenen para miktarını 105 liradan 250 liraya çıkaracağız.

Engelli kardeşlerimizden 18 yaşını dolduran ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek düzeyde engeli bulunan kardeşlerimizin aylıklarını 315 liradan 450 liraya çıkaracağız.

Ortaöğretim ve yükseköğretimde okuyan gençlerimizin burs ve kredi imkânlarını artıracacağız.

Barınma ve yurt sorunlarını temelinden çözeceğiz. Hiçbir öğrencimizi açıkta bırakmayacağız.



Herkesin kolaylıkla ulaşabileceği ve ücretsiz sağlık hizmetlerini hayata geçireceğiz.

Kırsal kesimde mobil hizmet sunacak donanımlı sağlık ekipleri görevlendireceğiz.

Hastanelerin teknolojik altyapısını ve insan gücünü iyileştireceğiz.

Kimse sedyede kalmayacak, hastane kapılarında çile çekmeyecek.

Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız.

Her yıl, içinde Adanalı kardeşimin de bulunduğu 700 bin işsizimize iş vereceğiz.

Muhtaç kardeşim üzülmesin.

Yoksul kardeşim endişe etmesin.

"Hilal Kart" Projemizle Adana'dan ses veriyoruz.

Çaresizlikten kıvranan her haneye umut olmak için ses veriyoruz, söz veriyoruz.

"Hilal Kart" muhtaç kardeşimin can simidi olacak.

Çocuklarımızın ellerinden piskevütler hiç düşmeyecek.

Zorluklara ve hayatın güçlüğüne karşı dayanma gücü olacak.

"Hilal Kart" bir harcama kartıdır.

Tüketicisi kredisi veya kredi kartı değildir.



Yani geri ödemesi bulunmamaktadır.

Faiz ya da anapara ödemesi yoktur.

"Hilal Kart"la ödenecek paraların karşılıklarını bir banka hesabına yatıracamız.

"Hilal Kart"la esnafımızın bereketi artacak.

Hem yaşayacağız hem de yaşatacağız.

İnsanımızın başını dik, karnını tok, sırtını da pek yapacağız.

Vatandaşımızın hak ettiği gibi yaşaması için her adımı atacağız.

Külfeti sırtlananların, nimete ulaşmaları için elimizden geleni yapacağız.

Doruklara koşan küheylan gibi sizlere koşacağız.

Yorgun ve harap bahçenizi gülzara çevireceğiz.

Şimdi siz değerli hemşerilerime Soruyorum:

Milliyetçi Hareketi bu defa tek başına iktidar yapacak mısınız?

Sandıkta "Evet" mührünü "Üç Hilal"in üstüne vuracak mısınız?

Tuzakları, komploları, tertipleri Başbakanın başına geçirerek AKP'ye dur diyecek misiniz?

Biz Türkiye'yi ayağa kaldırmaya kararlıyız.

"2023 Yılında Lider Ülke Türkiye" hedefine ulaştırmak için yeminliyiz.



İnsanımızı huzurlu etmek ve sorunlarını temelinden çözmek için hazırlıkliyız.

İktidar olmak istiyorum.

MHP'nin tek başına iktidar olmasını ısrarla talep ediyorum.

42 yıl önce bize gönlünüzü açtınız.

Karacaoğlan gibi duygularınızı paylaştınız.

Şimdi de iktidar olmamız için yol veriyorsunuz, desteklerinizi esirgemiyorsunuz.

Allah hepinizden razı olsun.

Üreten ekonomiyi, adil paylaşımı ve toplumsal refahı kuracağız.

Milleti mutlu edeceğız.

Vatandaşımızı huzurlu kılacağız.

Devletimizi güçlü yapacağız.

Bu yolda siz değerli hemşerilerimle birlikte olmaktan, birlikte yürümekten büyük onur duyacağım.

Bu açık hava toplantımıza teşrif eden siz değerli Adanalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Adana milletvekili adaylarımızı Ankara'ya yanıma göndermenizi istiyorum.

Hepinizi bir kez daha saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.



Sağ olun, var olun.

Cenab-ı Allah'a emanet olun.

"Ne mutlu Türküm diyene!"













MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

SAYIN

DEVLET BAHÇELİ'NİN

"OSMANİYE

AÇIK HAVA TOPLANTISI'NDA"

YAPMIŞ OLDUKLARI

KONUŞMA METNİ





**Aziz Hemşerilerim,
Muhterem Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Kıymetli Basın Mensupları,**

Bu muhteşem coşunuza şahit olmaktan ve sizlerle bir araya gelmekten son derece bahtiyarım.

Tarihî bir kavşak noktasında sizlerle kucaklaşmaktan büyük bir onur ve heyecan duyuyorum.

Yüce Allah'a bizlerin kavuşmasını nasip ettiği için bir kez daha şükür ediyorum.

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Bahçe'yi, Kadirli'yi, Düziçi'ni, Hasanbeyli'yi, Sumbas'ı ve Toprakkale'yi özlemle ve bütün içtenliğimle selamlıyorum.

Yarın yapılacak Milletvekiliği Genel Seçimi öncesinde son olarak sizlerin huzuruna çıkıyorum.



Osmaniye bizleri hiç yalnız bırakmadı.

Osmaniye bizleri hiç yüzüstü düşürmedi.

Osmaniyeli hemşerilerim safımızdan hiç ayrılmadı.

Kimi zaman Çukurova menekşesi oldunuz, her baktığımızda güzelliklerle tanıştırdınız.

Kimi zaman Ceyhan Nehri oldunuz, yüreğimizi serinlettiniz.

Kimi zaman da Gâvur Dağı oldunuz, bizlere heybetinizle güç verdiniz, destek oldunuz ve ses verdiniz.

Bir kez daha "Ses Ver Osmaniye".

Milliyetçi Hareketin iktidarına yol ver Osmaniye.

Milliyetçi Hareketin iktidar olması için katkı ver Osmaniye.

Artık Türkiye için kader ve karar anı gelip çatmıştır.

Osmaniyeli hemşerim için tarihî fırsat kapıya dayanmıştır.

Yarın yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçiminin ülkemize, milletimize, demokrasimize, Türk siyasetine ve siz değerli Osmaniyelilere hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

Seçim sonuçlarının barışa, istikrara, huzura ve refaha vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu açık hava toplantımızın hazırlık aşamasında emeği geçen Osmaniye il teşkilatımıza ve aziz dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler bahsettiniz.



Muhterem Osmaniyeli Hemşerilerim,

12 Haziran Türk milleti için milat olacaktır.

İnşallah yarın sandık başına gideceksiniz ve Türkiye'nin önümüzdeki dört yılına yön tayin edecek, istikamet çizecek bir siyasi partiye yetki vereceksiniz.

Artık, ülke sizin tercih sizin.

Ülke sizin karar sizin.

Mühür elinizde ve ülkemizin geleceğini belirlemek sizin yetkinizde.

12 Haziran siyasi tarihimizin en önemli seçimidir.

12 Haziran ülkemizin bundan sonraki akıbetini belirleyecektir.

Ya mutlu, huzurlu ve kardeşlik bağları güçlenmiş bir Türkiye'yi seçeceksiniz.

Ya da bölünmüş, kardeş kavgasına düşmüş, millî yeminlerini çiğnemiş bir Türkiye'ye kapı aralayacaksınız.

Ya Türk milletinin bir ve beraber olması için destek vereceksiniz.

Ya da ayrıışmış, birbirinden kopmuş, millî değerlerini uçuruma yuvarlaşmış bir millet yapısına davetiye çıkaracaksınız.

Ya yurdum diyeceksiniz.



Ya da yutulmayı sineye çekeceksiniz.

Dokunuşunuzla, iradenizle, tavrınızla, duruşunuzla her şeyi belirlemek sizin uhdenizde.

Kötülüğü kovacak basiret sizde.

İhaneti def edecek cesaret yüreğinizde.

Krizi yere çalacak güç elinizde.

Karanlığı aydınlatacak ışık gözlerinizde.

Ve AKP'yi geldiği gibi gönderecek kudret sizin millî vasfınızda.

Türkiye'nin mahkûm olduğu çıkmazlardan, düştüğü dar mahzenlerden çıkması size bağlı.

Umut sizsiniz.

Çare sizin iradenizde.

Çıkış sizin doğru kararlarınızda.

Ülkemizin yanlışla, yozlaşmaya, yolsuzluklara, yabancılaşmaya, yasaklara ve yalana müstahak olmadığını sizler göstereceksiniz.

İstismarı hak etmediğini sizler ortaya koyacaksınız.

Bunun için yarınki seçim önemlidir.

Millet ve devlet bekası için vazgeçilmezdir.



Bu nedenle her Osmaniyeli kardeşim mutlaka sandığa gitmelidir.

Tercihini yapmalı ve Türkiye'ye sahip çıkmalıdır.

Katılımın yüksek olması siyasi meşruiyetin sorgulanmasına engel olacaktır.

Türkiye'nin geleceğinde herkesin payı olmalıdır.

Zira bu ülke hepimizindir.

Gidecek ve yaşayacak başka bir yerimiz yoktur.

Doğduğumuz yer de burasıdır, Hak vaki olduğunda içine gireceğimiz topraklarda buradadır.

Vatanı bir başına bırakmayalım.

Garip, boynu bükük olmasına izin vermeyelim.

Sandığa gidin, sandıkta yarınlarınız için tercihte bulunun.

Sandığa sahip çıkın.

Olabilecek adaletsizliklere, şaibelere fırsat vermeyin.

AKP limanına demirli sandık hırsızlarına ve millî irade dolandırıcılarına göz açtırmayın.

Sandık başına gittiğinizde Osmaniyeli'nin kim olduğunu gösterin ve Gavur Dağlıların yiğitliğini, millî heyecanını AKP iktidarına gösterin.



Dokuz yıla yaklaşan AKP'li iktidar yıllarının hesabını sorun.

Aldatma ve kandırma kervanının daha fazla yol almasına mani olun.

Başbakan Erdoğan'ın tavizlerini, iş birlikçi tutumunu, kaba ve hoşgörüsüz tavrını karşılıksız bırakmayın.

Bölünmüş Türkiye'nin hafriyat çalışmalarını yapan bu iktidar zihniyetine milletimizin cevabını açıkça verin.

Kıymetli Vatandaşlarım şimdi size soruyor, yürekten cevabınızı bekliyorum:

Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak mısınız?

Türk milletinin alın teriyle ve bin bir fedakârlıkla kurduğu millî kuruluşlarına sahip çıkacak mısınız?

12 Haziranda AKP iktidarına bir Osmanlı tokadı atacak, sandığa gömecek misiniz?

Bütün bunları yapmak için Milliyetçi Harekete evet diyecek misiniz? İktidar yapacak mısınız?

Sizleri bu onurlu tercihinizden dolayı içtenlikle kutluyorum.

Sağ olun, var olun.



Aziz Hemşerilerim,

AKP iktidarıyla birlikte ülkemiz tam bir yangın yerine dönmüştür.

Bütün millî ilke ve kurallar aşındırılmış, yıpratılmış ve ihlal edilmiştir.

AKP iktidarının çok iyi şeyler olacak diye başlattığı "açılım" adı verilen yıkım projesi, milletimizi etnik temelde ayrıştırmayı öngörmüştür.

Çok umutlu olanlar, analar ağlamasın diyerek yola çıkanlar Türk milletini dağılmanın eşiğine kadar getirmiştir.

Milletimize yönelik kimin nefreti varsa AKP'nin yanında saf tutmuştur.

Aziz millet varlığından kim rahatsızlık duyuyorsa AKP'nin yaktığı ışığa üşüşmüştür.

Asırlarca üzerimizde oyun oynayarak sonuç almaya çalışanlar AKP'yle birlikte tekrar ümitlenmişlerdir.

1071'de Alparslan'la son vatanımıza gelişimizin intikamını almak isteyen kim varsa Başbakanın ileri demokrasi çağrısına kulak vermiştir.

Haçlı Seferleriyle bu topraklardan bizi çıkaramayan mihraklar Başbakanın "istikrar sürsün." sözüne umutlarını bağlamıştır.



Kılıçarslan'ın muhteşem mücadelesini asırlardır unutamayanların kapanan hesapları Başbakanla bir kez daha açılmıştır.

İstanbul'un Fethini yüzyıllardır hazmedemeyenler Başbakan'ın "**Hayaldi gerçek oldu.**" sözüyle harekete geçmişlerdir.

Çanakkale'de milletimizin kutlu bağırını aşamayanlar Başbakan'ın "**Durmak yok yola devam.**" tekerlemesiyle yeneden yola çıkmışlardır.

Sakarya'da, Dumlupınar'da Türk milletinin şamarıyla yere serilenler Başbakan'ın "**Berber yürüdük biz bu yollarda.**" nakaratıyla tekrar ayağa kalkmışlardır.

Ecdadımızın canı pahasına 29 Ekim 1923'de kurduğu Cumhuriyeti içine sindiremeyenler, Başbakanın daha fazla özgürlük zırvasına bel bağlamışlardır.

Türk milletinin, Anadolu'yu yurt tutmasından rahatsızlık duyan emperyalist odaklar; Başbakan'ın "Ezberleri bozuyoruz, tabuları yıkıyoruz, ön alıyoruz." sözlerini kendilerine kaldıraç yapmışlardır.

İşte sırf bunlardan dolayı bile yarınki seçimler hayati niteliktedir.

Eğer AKP'yle bir dört yıl daha geçerse; Türkiye'nin ortadan ikiye yarılması ve Türk milletinin etnik alt kimlikler arasında tasnife tabi tutulması kaçınılmaz olacaktır.

Polise tokat atan şerefsiz eller daha da şımaracaktır.



Üniversite sınavlarında kopya rezaletine neden olanlar daha da küstahlaşacaktır.

Habur rezaletlerine yenileri eklenecek, eşkıya bir zaman sonra kahraman olarak sunulacaktır.

Buna dur demek lazımdır.

Buna engel olmak zorunludur.

Başbakan Erdoğan, ileri demokrasi, özgürlük ve istikrar dedikçe, kardeşliğimiz ağır yaralar almıştır.

Başbakan konuştuğu milletimizin mukaddes varlığı deyim yerindeyse ateşe atılmıştır.

Bu zihniyet yabancıların her dayatmasına boyun eğmiştir.

Şirin görünmek için her rezilliğin altına imza atmıştır.

Adeta 915 yıl önce başlayan Haçlı Seferlerinin eksik kalan emellerini tamamlamak için her yola başvurmuştur.

Bu zillete ve ihanet girişimlerine rıza göstermemiz mümkün değildir.

Osmaniyeli kardeşimin buna dayanması söz konusu olmayacaktır.

Türk vatanının son savunma siperi olan MHP'nin, Türkiye'nin mevcut haline dayanması imkânsızdır.

Düzmece bir sahneyle ve önceden hazırlanan senaryo gereğince; İsrail'e "van münit" diyen Başbakan Erdoğan, bir



milyon Müslüman kardeşimizin öldürülmesine çitini bile çıkaramamıştır.

Kabil'i, Ramallah'ı, Gazze'yi, Darfur'u, Bağdat'ı, Saraybosna'yı ve Kudüs'ü diline dolayarak vicdanları sürekli istismar etmiş, ama asıl sorumluları nedense ağzına bile alamamıştır.

Çünkü Başbakan Büyük Orta Doğu Projesinin Eş Başkanı'dır.

Bu sıfatıyla Müslüman coğrafyasında suç işleyenlerin, kan dökülenlerin planlarını sahiplenmiş, üstelik bunların sözcülüğüne soyunmuştur.

Başbakan Erdoğan ecdadımızın soykırım yaptığına dönük alçakça iddia taraflarına tam ümit vermiştir.

Çünkü belleğinde tarih, millet, Türklük, vatan gibi değerler yoktur.

Bu kutlu ifadelerin anlamları Başbakan için boştur, temelsizdir.

Başbakan Erdoğan bundan dolayı;

Bir tarafta tek milletten bahsetmektedir.

Diğer tarafta utanmadan milletimizi 36'ya bölmektedir.

Bir tarafta tek bayrak demektedir.

Diğer tarafta ayrı bayrak özlemi çekenlere sinsice göz kırpmaktadır.

Bir tarafta tek devletten dem vurmaktadır.



Diğer tarafta demokratik özerklik fesadının taraflarıyla birlikte yeni anayasa hazırlığının içine girmektedir.

Bir tarafta tek vatan diyerek palavra atmaktadır.

Diğer tarafta vatani bölmeye çalışan alçaklarla hem 12 Eylülde kol kola girmiştir, hem de 12 Haziran sonrası kucaklaşmaya hazırlanmaktadır.

İşte Başbakan bunlardır.

Mizacı, siyasi kişiliği, gerçek yüzü bu açmazlarda gizlidir.

Kendisi 8,5 yılda güvensizliğin kırmızı kitabını yazmıştır.

Aldatmanın, sahteliğin ve işgüzarlığın dehlizlerinde yolunu kaybetmiştir.

Türk siyasetinin hiçbir döneminde bu kadar yalana batmış, çelişiklere teslim olmuş ve bir dediği bir dediğini tutmayan başbakana rastlanmayacaktır.

Mehmetçik katillerini besleyen peşmerge reisine önce; haddini aştı, sabrımızı taşırdı, muhababım değildir diyen bu Başbakandır.

Arkasından kardeşim, dostum diyerek sazlı sözlü eğlence toplantılarında yanak yanağa olan da yine aynı Başbakandır.

Peygamber'imize hakaret eden densiz şahsın NATO Genel Sekreteri olmasına önce karşı çıkan bu Başbakandır.

Arkasında hiçbir şey olmamış gibi hakareti sineye çekerek atamaya onay veren de yine aynı Başbakandır.



Habur rezaletini, önce güzel şeyler oluyor diyerek öven bu Başbakandır.

Arkasından milletimizin tepkileri karşısında; "Süreci sil baştan yaparız." diyen de aynı Başbakandır.

Ana dilde eğitimin kapılarını açan, özel kurslara izin veren, TRT Şeş'i kuran bu Başbakandır.

Arkasından Belçika örneğini göstererek dil sorunlarının bir ülkeyi çok sıkıntıya sokacağını söyleyen de yine aynı Başbakandır.

Kürt sorununu önce kabul eden ve savunan bu Başbakandır.

Arkasından zoru görünce ve kamuoyu algısı değişince Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeşlerimin sorunları vardır diyerek çark eden de yine aynı Başbakandır.

İmralı canisiyle görüşmeleri, müzakere arayışlarını önce inkâr eden, küfürlerle reddeden bu Başbakandır.

Arkasından görüştüklarini yüzüzce itiraf eden, kabul eden yine aynı Başbakan olmuştur.

Şimdi de 12 Haziran sonrasında, İmralı canisinin salıverilmesiyle ilgili iddiaları ısrarla reddetmektedir.

Böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylemektedir.



Ama gerçekler bir gün mutlaka gün ışığına çıkacak, o zaman da Başbakan kaçacak delik arayacaktır.

Muhterem hemşerilerim şimdi sizlere soruyorum:

Bu Başbakana bir dört yol daha katlanacak mısınız?

Recep Tayyip Erdoğan'ın yalanlarına daha fazla aldanacak mısınız?

Pişkinliğine, ikiyüzlülüğüne, çifte standartlarına daha fazla dayanacak mısınız?

Elbette hayır değerli vatandaşlarım.

Osmaniyeli kardeşim bu şahsa kanmaz.

Osmaniyeli kardeşim oynanan oyunlara aldırılmaz.

Osmaniyeli kardeşim bunlara cüret edenleri de anasından doğduğuna pişman eder.

Aziz Osmaniyeliler,

Ülkemiz dipsiz bir kuyunun etrafında gezdirilmektedir.

Allah korusun, ama 12 Haziran sonrası AKP yeniden iktidara gelirse kuyunun içine düşmesi an meselesi olacaktır.

AKP, Türkiye'yi dağılmanın, çözülmenin ve küçülmenin karanlık girdabına çekmiştir.



Kavmiyetçi körlüğü aşamamış olan Başbakan Erdoğan, Türkiye'yi aldığı ihale doğrultusunda yıkmak için sürekli mücadele halindedir.

Başbakan'ın kirli ittifakındaki pis suratlar tüm karanlığıyla ortadadır.

Amaçları birdir, niyetleri aynıdır.

Başbakan Erdoğan'ın;

Sağında kardeşi peşmerge reisi, solunda İmralı canisi, arkasında Okyanus ötesi, önünde Avrupalı dostları, aklında Ermeniler, gönlünde Rumlar, hedefinde Türkiye Cumhuriyeti tasfiye temek vardır.

Başbakan Erdoğan'ın bir kez daha hükûmet olması felaket demek olacaktır.

Sorarım sizlere; buna müsaade edecek misiniz?

Başbakan Erdoğan'ın yeniden iktidara gelmesi bütün değerlerimizi, millî kimliğimizi ve bin yıllık kardeşliğimizi kötürüm yapacaktır.

Şahitsiniz, AKP iktidarıyla birlikte cepheleşme ve kamplaşma her tarafı habis bir ur gibi kuşatmıştır.

Teröristler, teşrifatçılar eşliğinde, şehit kanıyla çizilmiş sınırlarımızdan içeri sokulmuştur.

AKP iktidarı, teröriste kucak açmış, İmralı canisiyle el birliği ve güç birliği etmiş, peşmergeyle emel birliği yapmış, küresel güçlerle yol birliği içine girmiştir.



AKP'yle geçebilecek yeni bir dört yılda, gerçekleşme ihtimali çok güçlü konu başlıkları şunlar olabilecektir:

Heybeliada Papaz Okulunun kurdelesini kesilecektir.

Sözde Ermeni soykırım iddiası kabul edilecektir.

Eyalet sistemine geçilecek, demokratik özerklik zırvası mesafe alacak ve başkanlık sistemiyle federasyon kurulacaktır.

İmralı canisi önce ev hapsine alınacak, sonra da serbest bırakılacaktır.

Türkiye'ye planlanan yeni Anayasa'yla bölünme zehri içirilecektir.

Türk ibaresi ve Türkçe ya Anayasa'dan çıkarılacak ya da yanlarına yeni ortaklar getirilecektir.

İşte bu kadar tehdit ve tehlikelerle dolu sancılı bir sürecin arifesinde bulunmaktayız.

Tehlikeler artık yanıbaşımızdadır.

Yetmez ama evet'çiler, yandaş basın, kiralık kalemler, sözde bağımsız fitne saçan aydın platformu, bazı sermaye sahipleri, TÜSİAD, TESEV, Abantçılar birlikte ve yan yana Türkiye'nin altını oymak için sürekli çaba sarfetmektedir.

Başbakana ders verilmezse, sandıkta uyarılmazsa ülkemizi çok kötü günler beklemektedir.

Otoriter hevesleri azan, kendisini sultan, şah, emir gibi gören bu şahsın dinlenmesi ve kenara çekilmesi gerekmektedir.



Türkiye bir çıkmaza doğru hızla gitmektedir.

Sürecin tersine çevrilmesi, engellenmesi 12 Haziranda sizlerin ve aziz milletimizin yapacakları müdahaleyle mümkün olacaktır.

AKP'ye oy veren muhterem vatandaşlarım, Türkiye'nin felakete sürüklenmesine ortak olmamalıdır.

Bu vebali üstlenmemelidirler.

Başbakanı ikaz etmelidirler.

Kontrolsüz gidişine dur demelidirler.

Cumhuriyetin hayal olmaması için,

Türk milletinin hayal olmaması için,

Bin yıllık kardeşliğimizin hayal olmaması için gerçekleri Başbakan Erdoğan'a göstermelidirler.

Başbakan Erdoğan'ın kendi dışında kim varsa; söz söyleme hakkına saygı duymaması, buna demokratik sabır gösterememesi asabiyeti kendisi ve partisi için sonun görünmüş olmasındandır.

Bize yönelik edep yoksunu ve alçakça saldırıların altında ise, Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü korumak için verdiğimiz mücadele yatmaktadır.

Başbakanın rahatsızlığı bundadır.

Millî muhalefetimiz Başbakan Erdoğan'ı çok sinirlendirmektedir.



Hain emellerine ulaşamayacaklarını anlayınca üzerimize gelmekten çekinmemektedir.

Tezgâhları, tuzakları, kışkırtmaları ve tahrikleri bunun içindir.

Sizlerin desteğiyle, nereden ve kimden gelirse gelsin zorbalıklar, tehditler ve tahrikler bizi tek başına iktidar yolumuzdan alıkoyamayacaktır.

İnanıyorum ki, buna yeltenenler hak ettiği karşılığı mutlaka yarın alacaklardır.

Bizim sabrımız millet sevgimizden, bekleyişimiz vakarımızdandır.

Kimse yanılıp, yenilip hayaller kurmasın, yanlış hesap içine girmesin.

Hiç kimse milletimizin üzerinde hesap yapmasın.

“Milliyetçi Hareketi sindiririz, Türkiye'yi tasfiye ederiz.” diyerek kendi kendilerini aldatmasın.

Biz buradayız. Kutlu vatan ili Osmaniye'den Türk milletine hasım herkese meydan okuyoruz.

Milletimizin varlığı ve devamlılığı için her şeyi göze aldığımızı açıklıkla haykırıyoruz.

Bin yıldır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin farklı olduklarını hatırlatan ve bunu da demokrasi standardının



gelişmesiyle izah eden iktidar zihniyeti, bölücülüğe çanak tutmaktan ve teşvik etmekten dolayı millî vicdanlarda inşallah yarın mahkûm olacaktır.

Seçim yapılmadan yeni bakanlıklar tanzim eden, sanki seçim formaliteymiş gibi demokrasiye ve millet iradesine hakaret eden Recep Tayyip Erdoğan yarın gidecektir.

İnşallah sıra hukukta da mahkûm olacağı günlere gelecektir.

Bunu da sağlayacak olan Milliyetçi Hareket iktidarından başkası olmayacaktır.

Soruyorum sizlere;

AKP'yi sandığa gömecek misiniz?

Başbakan Erdoğan'ı koltuğundan indirecek misiniz?

Milliyetçi Hareketi iktidar yapacak mısınız?

İşte Osmaniye'nin nefesi bu kadar güçlüdür.

Osmaniye bu kadar kararlı ve cesurdur.

Hepinize güveniyorum.

Vereceğiniz desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Muhterem Hemşerilerim,

Maalesef ülkemizin etrafı; "Kriz, Kargaşa, Kaos, Korku, Kuttuplaşma, Kavga, ve Karanlık" dan oluşan "7-K"lı tahribat zinciri tarafından sarılmıştır.



Bugün düne göre Osmaniyeli kardeşlerim çok daha huzursuz ve mutsuzdur.

İğneden ipliğe her şey ateş pahasıdır.

12 kg'lık mutfak tüpü 2002 yılında 17,30 lira iken bugün 63 liraya ulaşmıştır.

Ekmek 25 kuruşken, 70 kuruş sınırına dayanmıştır.

Etin fiyatı bir ara çıldırmış ve kimseyi yanına yaklaş-tırmamıştır.

AKP yandaşları et simsarlığı yapıp para kazanırken, Osma-niyeli kardeşim gramla dahi et alamamıştır.

Daha sonra ülkemizde sanki hayvancılık bitmiş gibi, ithal etle milletimizin ağız tadı bozulmuş ve araçlar yüksek meb-lağlarda paralar kazanmışlardır.

Başbakan Erdoğan hayâsızca bu gerçekleri görmezden ge-lererek büyüme ve zenginleşme masalları anlatmaktadır.

Kastettiği aslında etrafının palazlanmasıdır.

Gemi yüzdüren hanedan mensuplarının sayılarındaki artıştır.

Bakan ve Başbakan çocuklarının daha çok mısırcı, yumur-tacı ve doğalgazcı olmalarıdır.

Sizler yiyecek ekme bulamazken, Başbakan etrafıyla bir-likte dünyayı turlamaktadır.



Bunu da, hiç utanmadan onurlu dış politikanın gereği gibi sunmaktadır.

Üstelik aldığı harcırahlarla banka hesapları kabarmaktadır.

Bize de kaç ülkeye gittin diyerek sorular sormaktadır.

Sayın Başbakan, sen gezmene, yemene, içmene, almaya, sefa sürmene devam et.

Ancak sakın bizi kumpaslarına düşürmeye yeltenme.

Bizim nereye ve ne zaman gittiğimizi bırak ta sen kendine bak.

Aynayı çevir ve yüzüne bak.

Orada havadan inmeyen, dünyayı devlet parasıyla dolaşan ve yakınlarına devlet imkânlarını peşkeş çeken bir surat göreceksin.

Allah korusun, bizim o surata benzememiz, yakınından dahi geçmemiz mümkün değildir. Bunu da aklından çıkarma.

Sen sülalenle gezmekten vakit bulursan, gel de Osmaniye'nin hâline bir bak.

Burada işsizlik ve yoksulluk diz boyudur.

Osmaniyeli kardeşim perişandır.

Aynı zamanda çaresizdir ve AKP tarafından kendi kaderine terk edilmiştir.



Osmaniyeli kardeşim gelecekte umudunu kesmiş, karnını doyurabilmenin arayışı içine girmiştir.

Osmaniye'nin bakkalı, manavı, kasabı, terzisi dertlidir ve kepenklerini kapatmaya zorlanmaktadır.

Çiftçimiz, sanayicimiz, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz sahipsizdir.

Borçları çoğalmıştır

Faiz baskısından soluk alamaz duruma gelmişlerdir.

Bankalar peşlerindedir.

Haciz memurları pusuda beklemektedir.

Ama merak etmesinler faiz baskısından vatandaşlarımızı mutlaka kurtaracağız.

Hiç kimsenin faizlerin altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

Memurumuz, işçimiz, emeklimiz, dul ve yetimimiz yalnızdır ve bir kenara itilmiştir.

Borçlar artmakta, insanımızın cebindeki gelirler azalmaktadır.

2002 yılında kişi başına borç miktarı 3 bin 740 dolar iken, bugün 8 bin dolar seviyesini yaklaşmıştır.

Vatandaşlarımızın bankalara borçları çığ gibi büyümüştür.

Nitekim 2002 yılında 6,5 milyar lira olan borç miktarı yaklaşık 170 milyara ulaşmıştır.



Hacizler yoğunlaşmış, iş yerleri birer birer kapanmıştır.

13 milyon yoksul can çekişmektedir.

Bir milyona yaklaşan aç ve sefalet şartlarında yaşayan insanımız içimizi acıtmaktadır.

Ama bu şartlar altında AKP'nin yönettiği Türkiye'de 38 dolar milyarderi bulunmaktadır.

Başbakan Erdoğan gerçekten de ülkemizi nereden nereye getirmiştir.

Kendisi, Türkiye ekonomisinin dünyanın en büyük 16. ekonomisi olmasıyla övünüyor ve hükûmetinin çalışmalarını ön plana çıkarıyor.

Ama kişi başına düşen gelir rakamında 83. sırada olduğumuzu bir türlü itiraf edemiyor.

İnsani gelişme sıralamasında ülkeler arasında yine aynı sıralarda olduğumuzu göremiyor, söyleyemiyor.

AKP'yle birlikte dünyanın en pahalı benzinini ve mazotunu kullandınız.

Geliriniz azaldı, gelir dağılımındaki adaletsizlik çığırından çıktı, ama Başbakan büyüme masallarını anlatmaya devam etti.

Hepinizi yaşıyor ya da görüyorsunuzdur; analar çocuklarına sıcak aş kaynatamıyor.

Babalar çocuklarına simit parası veremiyor.



Çocuklarımızın ayakkabıları delik, kabanları yırtık, bakışları umutsuzdur.

Ama Başbakan Erdoğan ve yandaşları için her şey güllük gülistanlıktır.

Onlar sizin verdiğiniz vergilerle ceplerini doldurmaya uğraşmaktadırlar.

Yoksulluk Osmaniyeli kardeşime, zenginlik Başbakan Erdoğan ve çıkarıcı şebekesinin hanesine düşmektedir.

Kaybeden, üzülen, kırılan, yorulan, bunalan, bekleyen, ağlayan sizlersiniz.

Yolsuzluklar sonucunda; gülen, keyif süren, refah ve bolluk içinde hazine beslemesi hâline gelen de AKP zihniyetidir.

Bu haksızlıkları, usulsüzlükleri, hırsızlıkları kabul etmiyoruz. Buradaki kardeşlerimin de reddettiğini biliyorum.

Bu haksızlıklara inançlarımızın neresinde cevaz vardır? Adalet ve ahlak ilkelerinin neresinde bunlara onay vardır?

Sayın Başbakan boş lafları bırak da sen önce fakirin, fukaranın, işsiz, yolda kalmışın durumuna bak.

Milletimizi ne hâle getirdiğinden bahset.

Türemiş ve sana yakın olan haramzadeleri deşifre et.

Yeni istismar alanları oluşturmaya çalışma.

Bundan medet umma. Bunlar seni kurtarmaz.



Yarattığın ve nemalandığın istismar alanlarını genişletirken sıkıntılar çektiğini söylüyorsun.

Ya milletimizin çektiği acılara, yokluklara, sıkıntılara ne diyeceksin Sayın Başbakan?

Çıkar ve menfaat çekişmeleri sonucunda düştüğün sıkıntıları, istismar alanlarına taşıyarak milletimizin duygularıyla oynamaktan utanmıyor musun?

Sizlerden aldığım güçle tekrar söylemek isterim ki; Milliyetçi Hareketin yaklaşan iktidarında bunların hesabını tek tek, bugünün AKP kadrolarından soracağım.

Bana destek verecek misiniz?

Yanımda duracak mısınız?

Sandıkta mührü "Üç Hilal" in üzerine vuracak mısınız?

İnşallah milletimizin umut ettiği, beklediği, hayal ettiği adaletli yönetim, eşit muamele ve refah Milliyetçi Hareketin iktidarında gerçekleşecektir.

Bunun için her yıl, 700 bin işsizimize iş vereceğiz.

Osmaniyeli işsiz kardeşim mutlaka bir işe kavuşacak.

Muhtaç kardeşim dert etmesin.

Yoksul kardeşim sıkıntı duymasın.

"Hilal Kart" Projemizle Osmaniye'ye ses veriyoruz.

Çaresizlikten kıvranan her haneye umut olmak için ses veriyoruz, söz veriyoruz.



"Hilal Kart" muhtaç kardeşimin hayallerini canlandıracak. Zorluklara ve hayatın güçlüğüne karşı dayanma gücü olacak.

"Hilal Kart" bir harcama kartıdır.

Tüketici kredisi veya kredi kartı değildir.

Yani geri ödemesi bulunmamaktadır.

Faiz ya da anapara ödemesi yoktur.

"Hilal Kart"la ödenecek paraların karşılıklarını bir banka hesabına yatıracğız.

"Hilal Kart" sahibi kardeşimizin mahallesindeki esnafların yüzü gülecektir.

Neşeleri yerine gelecektir.

Çiftçilerimize hâlen millî gelirin % 0,5'i olan devlet desteğini yükselteceğiz ve % 1,5'a çıkaracağız.

Mazottan, gübreden, ilaçtan, fideden, tohumdan ÖTV ve KDV almayacağız.

AKP Hükûmetinin kendi kaderine terk ettiği çiftçilerimizin tekrar elinden tutacağız.

Hayvancılığa yapılan destek ödemelerini % 50 artıracğız.

Esnafımızın ve KOBİ'lerimizin sorunlarını temelinden çözeceğiz ve uygun finansman kolaylıkları sağlayacağız.



Terörün kökünü kazıyacağız. Müzakere değil, mücadele edeceğiz.

Kendi işini kurmak isteyen üniversite mezunu gençlerimize umut olacağız ve destek vereceğiz.

Köy ve mahalle muhtarlarımızın aylıklarını asgari ücret tutarına çıkaracağız.

İktidarımızda asgari ücreti 825 liraya yükselteceğiz.

4/C'li, geçici, taşeron firma elemanı, sözleşmeli kim varsa alayını kadroya alacağız.

İlköğretime ve ortaöğretime devam eden çocuklarımızın annelerine yapılan eğitime destek ödeneğinin en düşük miktarı 50 lira olacak şekilde yükselteceğiz.

Öğrencilerimize ilköğretim süresince beslenme yardımı vereceğiz.

Muhtaç durumdaki ailelerin en az bir ferdine mutlaka iş imkânı sunacağız.

İş sağlanana kadar da bugünkü asgari ücretin yarısı kadar aile sigortası yardımı yapacağız. Ve bunu öncelikle ev hanımlarımıza yönelik uygulayacağız.

65 yaşını doldurmuş, muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza ödenen para miktarını 105 liradan 250 liraya çıkaracağız.

Engelli kardeşlerimizden 18 yaşını dolduran ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek düzeyde engeli bulunan kardeşlerimizin aylıklarını 315 liradan 450 liraya çıkaracağız.



Ortaöğretim ve yükseköğretimde okuyan gençlerimizin burs ve kredi imkânlarını artıracacağız.

Her vatandaşımın elinden tutacağız.

Her vatandaşıma el uzatacağız.

Her meselenin üstesinden geleceğiz.

Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız.

Kimseyi ayırmayacağız.

Kimseyi dışlamayacağız.

Milliyetçi Hareketin iktidarı herkesi kucaklayacak.

Türk milletini "2023 Yılında Lider Ülke Türkiye" hedefine taşıyacağız.

Sonu ne olursa olsun, milletimle birlikte yürüyeceğim.

Çünkü devletin olmadığı bugünkü ortamda bir tek size güveniyor, yalnızca Cenab-ı Allah'a sığınıyorum.

Sandığa giden yolda son günün içindeyiz.

Buradan,

Konvoylarımızı selamlayan herkese,

Bayrağımızı sallayan herkese,

Rozetimizi takarak projelerimizi anlatan herkese,

Gönlünü ve yüreğini bize açan herkese,



Açık hava toplantılarımızı şerefliendiren herkese,
En sıkıntılı anlarımızda bizleri kucaklayan herkese,
Türkiye sevdamızda bizleri yalnız bırakmayan herkese,
Vatan yollarında bizlerin yanından bir an olsun ayrılmayan
herkese, selamlarımı, hürmetlerimi gönderiyorum.

Ve teşekkür ediyorum.

Her insanımıza, her vatandaşımıza ve büyük Türk milletine
minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Gece gündüz demeden çalışan, fedakârca gayret gösteren
her teşkilat mensubumuza takdirlerimi sunuyorum.

Desteğini bizden hiç esirgemeyen âlicenap aziz Osma-
niye'yi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Sizlerin vekili olacağımdan dolayı gurur duyuyorum.

Cenab-ı Allah bizleri hak ve hakikat yolundan ayrı düşür-
mesin.

Millet sevdasını gönüllerimizden eksik etmesin.

İnşallah bizleri mahcup da etmesin.

Her dava arkadaşığımdan ve necip milletimden razı olsun.

Artık kader anı geldi.

Ülke sizin, karar sizin.

Ülke sizin tercih sizin.



13 Haziran sabahı Milliyetçi Hareketin iktidarında buluşmak üzere hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun.

"Ne mutlu Türküm diyene!"













